

Port Payé
Pays-Bas



PAROCHIEBLAD

VAN DE PAROCHIE



KLAVERBLAD
4 MEI 2024 T/M
14 JUNI 2024
JAARGANG 9 NR 3

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	3
Vieringen op de locaties.....	5
Bereikbaarheid voor uitvaarten	6
Vieringen door de week	6
Communie thuis	6
Ouderen vieringen	6
Sacrament van ziekenzalving	7
Doop welkom in de kerk.....	7
Bezoek bij ziekte	7
Openingstijden locatiebureau.....	7

Parochienieuws

Woord van de Diaken.....	8
Let op: Uitgave Klaverbladen	9
Van de bestuurstafel	9
Vertrek Henk Kuhl en Louis Veldhuis.....	10
Collecte Nederlandse missionarissen	10
Nieuws van de begraafplaatsen	10
Lokale acties	11
Uitnodiging parochieavond.....	12
2 ^e Pinksterdag brunch en Maria Moeder van de kerk.....	13

Nieuws van de locatie

St. Joseph Barger-Compascuum	14
St. Willehadus Emmer-Compascuum	20
H. Henricus Klazienaveen.....	28
H. Antonius van Padua Zwartemeer	33

Bisdom nieuws

Column van de bisschop	39
------------------------------	----

**PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHÉ**

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compasuum,
St. Willehadus te Emmer-Compasuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.



*Pastoor Karol Mielnik
Kloosterweg 2
7881 LE Emmer-Compasuum
tel: 06-15153010
karol.mielnik@gmail.com
Vrije dag: maandag*



*Diaken Kees van Kordelaar
Stellingstraat ZZ 4a
7891 JA Klazienaveen
tel: 06-19905519
diakenkeesvankordelaar@gmail.com
Vrije dag: vrijdag*

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het
Klaverblad is **vrijdag 24 mei 2024**

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties.
Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer
opgenomen worden in het Klaverblad,
maar wel gelezen in de vieringen.

**Het volgende Klaverblad nr. 4 jrg 9
loopt van 15 juni t/m 26 juli 2024**



Postadres

Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 06-51751592

Mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR

Voorzitter:	Pastoor Mielnik	tel: 06-15153010
Vicevoorzitter:	Henk Kuhl	tel: 0591-312478
Secretaris/Communicatie:	Mirjam Buizer	tel: 06-51751592
Penningmeester:	André Zwake	tel: 06-46091469
Lid Liturgie:	Louis Veldhuis	tel: 06-30490077

VERTROUWENSPERSONEN

Inge Cremer-Wehkamp iwehkamp@hotmail.com
Jan Siebers jansiebers@hotmail.com

CENTRAAL BUREAU

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:

- *voor al uw vragen kunt u de parochietelefoon bellen op: tel: 06-51751592
bij voorkeur dinsdag van 14.00-15.00 uur of donderdag van 19.00-20.00 uur
- * voor wijzigingen in de ledenadministratie: leden.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over financiën: boekhouding.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
- * algemene vragen parochiebestuur: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.nr: 06-517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail: pci.mhvd@gmail.com
Rek.nr: NL27 RBRB 0778 2327 78
ten name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTE

VIERINGEN OP DE LOCATIES

dag	4 & 5 mei	6^e zondag van Pasen	tijd	koor
zaterdag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Josephkoor
zondag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Henricuskoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	9 mei	Hemelvaart	tijd	koor
donderdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik en Diaken van Kordelaar	19.00	Spirit
dag	11 & 12 mei	7^e Zondag van Pasen	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas <i>EHC boete en verzoening</i>	Pastoor Mielnik	19.00	Eigen-Wijs & Fier
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	18 & 19 mei	Pinksteren	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik en Diaken van Kordelaar	19.00	Enjoy
zondag	Barger-Compas	Diaken van Kordelaar	09.00	Josephkoor
	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Henricuskoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	20 mei	2^e Pinksterdag Maria, Moeder v/d kerk	tijd	koor
maandag	Emmer-Compas	Bisschop v.d. Hout	15.00	Inter Nos & St. Caecilia
dag	25 & 26 mei	H. Drie-Eenheid	tijd	koor
zaterdag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Josephkoor
zondag	Klazienaveen <i>EHC</i>	Pastoor Mielnik	10.00	Care Free
	Emmer-Compas	Diaken van Kordelaar	10.30	Inter Nos
dag	1 & 2 juni	Sacramentsdag	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	19.00	Samenzang
zondag	Barger-Compas	Diaken van Kordelaar	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas <i>EHC</i>	Pastoor Mielnik	10.00	Eigen-Wijs & Fier
dag	8 & 9 juni	10^e zondag d/h jaar	tijd	koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	19.00	Henricuskoor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	15 & 16 juni	11^e zondag d/h jaar	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Enjoy
zondag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Samenzang
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN

Week 18	29 apr	t/m	05 mei	Henk Kuhl
Week 19	06 mei	t/m	12 mei	Marianne Keurs
Week 20	13 mei	t/m	19 mei	Pastoor Mielnik
Week 21	20 mei	t/m	26 mei	Diaken van Kordelaar
Week 22	27 mei	t/m	02 juni	Henk Kuhl
Week 23	03 juni	t/m	09 juni	Pastoor Mielnik
Week 24	10 juni	t/m	16 juni	Pastoor Mielnik
Week 25	17 juni	t/m	23 juni	Diaken van Kordelaar

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.

Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

Diaken van Kordelaar tel: 06-19905519

Henk Kuhl tel: 06-57504680

Marianne Keurs tel: 06-21979850

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Klazieneven <i>donderdag</i>	Zwartemeer <i>dinsdag</i>	Barger-Compas <i>donderdag</i>	Emmer-Compas <i>woensdag</i>	tijd
09 mei Hemelvaart	07 mei	02 mei	08 mei	18.30-18.55 <i>Rozenkrans</i>
23 mei	21 mei	16 mei	22 mei	19.00 uur
13 juni	04 juni	6 juni	12 juni	18.30-18.55 <i>Rozenkrans</i>

In Klazieneven is er op Hemelvaartsdag om 19.00 uur de MHvD-viering voor alle locaties.

Pastoor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.

Alle vieringen beginnen om 19.00 uur.

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1^e dinsdag v.d. maand), Barger-Compas (1^e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2^e woensdag v.d. maand) en Klazieneven (2^e donderdag v.d. maand) is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament. tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten.

COMMUNIE THUIS

Het is mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, u dient hiervoor contact op te nemen met Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

OUDEREN VIERINGEN

dag	locatie		voorganger	tijd
01 mei & 05 juni	Klazieneven	Dillehof	Pastoor Mielnik	14.30
07 mei & 04 juni	Emmer-Compas	Parochiehuis	Pastoor Mielnik	14.00
09 mei & 13 juni	Barger-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
21 mei & 18 juni	Klazieneven	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
29 mei	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING



Op tijd de Ziekenzalving ontvangen

Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen.

Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht. Dus... graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met: Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK



In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn 'ja' en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In

uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding.

BEZOEK BIJ ZIEKTE



Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo houden we contact met elkaar.

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU

Voor bereikbaarheid van het Centraal Bureau in het Klaverblad ook wel genoemd als de parochietelefoon zie pagina 4 van het Klaverblad.



Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:

- * Doorgeven van gezinsuitbreiding.
- * Inleveren kopij voor het Klaverblad.
- * Vervoer naar weekendvieringen.
- * Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
- * Doorgeven van adreswijzigingen.
- * Opgeven van gebedsintenties.

	Barger-Compas Verl. Oosterdiep WZ 67 0591-349051	Emmer-Compas Hoofdkanaal OZ 82 0591-351351	Klazienaveen Stellingstraat ZZ 4 0591-649071	Zwartemeer De Hoven 8 0591-769144
Maandag			18.15-18.45	
Dinsdag				18.30-19.00
Donderdag	18.30-19.00 locatie bureau	11.00-12.00		
Zaterdag		10.00-12.00 stuurgroep		

WOORD VAN DE DIAKEN: VERWONDERING

Nieuwe blik

Verwondert u zich nog wel eens? Wellicht over de schoonheid van de schepping of als er iets onverwachts in uw leven gebeurt? Over hoe God aanwezig is in uw leven? Verwonderen; hoe werkt het en wat moet je als mens bezitten om je te kunnen verwonderen. De passage uit het evangelie van Mattheus waarin Jezus zegt dat we moeten veranderen

en gaan geloven als een kind helpt ons wellicht een stukje op weg. Zijn en geloven als een kind betekent steeds weer met een nieuwe blik kijken naar het mysterie van het leven. Met een blik van verwondering. Alles opnieuw nieuw, elke keer weer.



*O Heer mijn God
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die Gij hebt voortgebracht*

Denken of juist niet?

In de verwondering ervaren wij onszelf op grond van een ontmoeting met een werkelijkheid. Verwondering is daarbij te omschrijven als een denkhouding die niets als vanzelfsprekend ervaart. Met andere woorden niet alles wat is en voorbij komt accepteren als gewoon of vanzelfsprekend. Zelfstandig blijven nadenken. Dit terwijl verwondering bij mij juist ook het gevoel oproept van vooral niet denken. Want de vraag is nu juist of ons denken de verwondering niet vaak in de weg staat.

Onttovering

Hierbij moet ik denken aan de socioloog Max Weber die in 1919 het begrip 'de onttovering van de wereld' introduceerde. Een wereld waarin we als mens door middel van de wetenschap en techniek grip proberen te krijgen op de wereld om ons heen. Hoe meer de wereld wordt 'onttoverd' hoe minder we ons nog lijken te verwonderen. In een onttoverde wereld is er geen ruimte meer voor verwondering of het moet de verwondering zijn over waar de mens op technologisch gebied toe in staat is. Vaak lijkt er dan overigens eerder sprake te zijn van bewondering dan van verwondering.

Waar is God?

En waar is en vinden we God in dit verhaal? Hij die ons immers gemaakt heeft? We lijken op weg te zijn naar een door de wetenschap gecreëerde schijnbaar volledig maakbare samenleving. Het tragische hierbij is dat de wetenschap zelf geen algemeen geldende antwoorden geeft en heeft op de vraag 'hoe te leven?'.

Ze schept niet alleen twijfel aan het bestaan van God, ze maakt ons ook duidelijk dat het menselijk bestaan geen zin kent. Heeft het te eenzijdig de nadruk leggen op het belang van ons denken de wereld onttoverd en daarmee het geloven in God? In ieder geval kunnen we vaststellen dat in onze westerse samenleving de mens steeds meer de pretentie lijkt te krijgen het wel zonder God af te kunnen.

Verwonder U!

Maar hoe zit het dan met onze verwondering over de schoonheid van Gods schepping? Juist in een tijd als deze moeten we ons blijven verwonderen over de schoonheid van de schepping en de aanwezigheid van de onvoorwaardelijke liefde van God. Laten we proberen te blijven kijken met de ogen van een kind. Laten we de oproep van Jezus ter harte nemen en gaan geloven als een kind. Want wat blijft er over als we ons niet meer verwonderen en alles rationeel proberen te verklaren? Blijf u dus vooral verwonderen over Gods goede gaven en werken, dan komen de antwoorden op de vraag naar een zinvol en hoopvol leven vanzelf. Het zal u verwonderen!

Diaken Kees van Kordelaar

LET OP: UITGAVE KLAVERBLADEN

Omdat er voortaan minder Klaverbladen per jaar komen, is de looptijd tussen de bladen natuurlijk ook langer. Dit heeft als gevolg dat er voor langere tijd nagedacht moet worden over de informatie die er in moet. Daarom hierbij een overzicht van de **data** voor inleveren van de **kopij**. Dit geldt natuurlijk ook als u uw **misintenties** in het Klaverblad vermeldt wilt zien.

<u>KLAVERBLAD</u>	<u>PERIODE</u>	<u>INLEVEREN KOPIJ</u>
4 (6 weken)	za 15 juni t/m vrij 26 juli	vrij 24 mei
5 (8 weken) Vakantie	za 27 juli t/m vrij 20 sept	vrij 05 juli
6 (7 weken)	za 21 sept t/m vrij 08 nov	vrij 30 augustus
7 (6 weken)	za 09 nov t/m vrij 20 dec	vrij 18 oktober

VAN DE BESTUURSTAFEL

Er gebeurt veel deze maanden in onze parochie. Veel daarvan kunt u in dit Klaverblad lezen.

Als bestuur zijn we erg bezig met de pastorale visie. Hoe willen we dat onze kerk(gemeenschap) er uit zal gaan zien in 2030. Deze vraag is natuurlijk niet heel simpel te beantwoorden want dat gaat over hoe we met elkaar Kerk zijn. Het gaat over geloven, over mensen, maar ook over geld, over gebouwen en over begraafplaatsen. Want waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig.

Een uitdaging niet alleen voor het bestuur maar voor ons allemaal als parochie. Verderop vindt u dan ook een uitnodiging om op een informatie avond te komen waarop we u hier meer over zullen gaan vertellen. We hopen dat vele parochianen er die avond bij zijn zodat we samen op weg kunnen gaan.

Een extra uitdaging voor het bestuur is het feit dat twee ervaren bestuurders gaan stoppen. We zullen hun inbreng erg missen. Natuurlijk zijn we volop bezig met nieuwe kandidaten maar mocht u nog tips hebben, houden wij ons warm aanbevolen (zie vacature in het vorige Klaverblad).



VERTREK HENK KUHL EN LOUIS VELDHUIS

Per 1 juni a.s. nemen twee bestuursleden afscheid van het parochiebestuur: Henk Kuhl en Louis Veldhuis.

Henk is iemand van het eerste uur. Vanaf de fusie heeft hij zitting gehad in het parochiebestuur. Maar ook daarvoor was hij al actief betrokken bij de parochie. Jarenlang was hij de voorzitter van het IPO, wat stond voor het Inter Parochieel Overleg. Deze groep heeft heel veel voorbereid voor de fusie. Daarvoor was Henk betrokken als vice voorzitter van het parochiebestuur van de H. Henricusparochie. Verder is Henk ook voorganger bij uitvaarten en gelukkig blijft hij dit nog even doen.



Louis kwam iets later het parochiebestuur versterken, maar inmiddels draait ook hij alweer 5 jaar mee.

Naast het parochiebestuur zien we Louis ook regelmatig als dirigent en verder is hij erg betrokken bij het behoud van het Hoogveenkerkhof en het bomenlaantje van de kerk naar de begraafplaats in Barger Compasuum.



*Henk en Louis,
heel erg bedankt voor jullie inzet!*

COLLECTE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN



Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij hun mooie en zo belangrijke werk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden.

'Geloven in de ander. Ieder mens telt mee' is het thema van de Pinksteractie in 2024. De Week Nederlandse Missionaris stelt u graag de boegbeelden van dit jaar voor: missiewerkers Maria Poulisse en Fera Agricola. Maria doet reeds meer dan 30 jaar prachtig werk voor kinderen met een beperking in Colombia. En Fera helpt elke dag opnieuw vanuit haar hart de sociaal zwakkeren in Malawi.

Dit jaar loopt de Pinkstercampagne van 11 tot en met 19 mei. Lees op internet (weeknederlandsemissionaris.nl) verder over de campagne en over de boegbeelden van dit jaar en laat u door hen inspireren! **We hopen dat u gul zult geven!**

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN



Binnenkort wordt de tweede nieuwsbrief verspreid onder alle rechthebbende. Bij de vorige nieuwsbrief zat de vraag of men zoveel mogelijk een mail adres wilde doorgeven, zodat de nieuwsbrief met name digitaal verspreid kan worden. Tot onze vreugde is hier heel goed op gereageerd. Maar we merkten ook dat een aantal nieuwsbrieven terug kwamen omdat de rechthebbende verhuisd was en vergeten was dit aan ons door te geven. Maar ook daar kwamen gelukkig reacties op binnen.

In deze tweede nieuwsbrief kunt u onder andere meer lezen over de rechten en plichten van een rechthebbende, over de media aandacht voor Verhalen aan het graf en wat we verstaan onder “ruimen”.

Naast de nieuwsbrief worden rond deze tijd ook altijd de verlengingen voorstellen verstuurd. Rechthebbenden, waarvan het grafrecht dit jaar afloopt, worden uitgenodigd dit grafrecht te verlengen. Wat het kost en op welke manieren je dit kan betalen staat in de brief. Helaas blijkt dan ook elke keer weer dat we van een aantal graven niet weten wie we moeten benaderen. We doen altijd ons best om de juiste personen aan te schrijven, maar soms hebben we uw hulp nodig. Op de website bij het kopje “Graven zoeken” kunt u ook altijd zien of de rechthebbende bij ons bekend is.

Tot slot willen we ook vanaf het Team Begraafplaatsen Annet Harms bedanken voor haar jarenlange inzet voor de begraafplaats in Zwartemeer en voor het FUV (Fonds Uitvaart Voorziening, voorheen het kerkhof fonds). Vanaf nu kunt u met al uw vragen over het FUV terecht bij de parochietelefoon of u kunt mailen naar: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com.

LOKALE ACTIES



Alle locaties vragen deze maand uw steun in de vorm van een extra gift aan hun locatie.

Barger Compasuum doet dat onder het motto: Timmer aan de weg met Joseph.

Klazienaveen vraagt een bijdrage onder het motto: Een plus voor Henricus.



Emmer Compasuum voert het inmiddels al bekende motto: Hart voor Willehad.



Zwartemeer onder het motto:
Zeg ja tegen Antonius van Padua.

Deze bijdrage vragen de locaties niet zomaar. Ze hebben dit hard nodig om hun en uw locatie draaiend te houden en om het gebouw te kunnen onderhouden. We hopen dat u ook dit jaar uw locatie blijft ondersteunen.

Iedereen krijgt thuis een brief met daarin een envelop. Deze envelop (met uw bijdrage) kunt u zaterdag 25 mei tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren op uw locatie. Daar zijn dan ook leden van de locatieraad/coördinatieteam, waaraan u uw vragen kunt stellen of aan wie u uw ideeën kwijt kunt. In de brief vindt u ook andere manieren om bij te dragen.



Uitnodiging PAROCHIEAVOND

Om onze parochie toekomstbestendig te maken moeten er besluiten worden genomen die veel impact kunnen hebben op de geloofsgemeenschap.

In het kader hiervan wil het parochiebestuur en het pastoraal team u graag informeren over de huidige stand van zaken rond het gebouwenbeleid en de toekomst van onze parochie.

**Hiervoor organiseren wij een
*informatieavond onder leiding van
Leo Fijen***

Woensdag 22 mei **Locatie: Veenpark**
inloop vanaf 19.00u **Berkenrode 4**
start programma 19.30u **Barger Compasc.**

Aanmelden kan per mail
mariahertoginvandrenthe@gmail.com
of per telefoon 06-517 515 92

Graag vooraf aanmelden via de parochietelefoon of via de mail!

2^e Pinksterdag

Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Maandag 20 mei om 13.00 uur brunch

Parochiehuis Locatie St. Willehadus
Hoofdkanaal o.z. 82a Emmer-Compascuum

Kosten voor de brunch zijn € 10,00 per persoon er kan op de dag zelf betaald worden. Graag aanmelden voor 12 mei.

Via mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

Locatietelefoon: 0591-351351 op donderdag of zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

OM 15.00 UUR

*Plechtige Eucharistieviering met
Processie
ter ere van Maria*

*Maria
Moeder
van de
kerk*



*Iedereen
is welkom
in onze
100-jarige
St. Willehaduskerk
Hoofdkanaal
o.z. 83*

BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH



Kerk en Pastorie:

Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 0591-349051

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL15 RABO 0104 3049 52

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph

COÖRDINATIETEAM

Mailadres:

joseph.mhvd@gmail.com

Johan Harbers	06-15185068
Marja Grummel	0591-348843
Aswin Mensen	0591-394583 of 06-40780666

CONTACTPERSONEN

Beheerder begraafplaats:	Henk Harmes	06-22480061
Beheerder gebouwen:	Aswin Mensen	06-40780666

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zaterdag 4 mei

Annie Lübbers-Schepers, Ebelina Heller-Benes, fam. Linnemann-Drees, Gerhard Heinrich Lübbers, Jan Wehkamp, Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Gesina Rolfes-Robben, Leny Alers-Greve, Maria Margaretha Feringa-Schulte, ouders Pruim-Tiben, Annie Wolters-Rolfes.

Zondag 12 mei

Annie Greve-Gepken, ouders Berends-Lippold, Annie Lübbers-Schepers, fam. Heller-Ottens, fam. Hake-Kracht, Jan Wehkamp, Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Karin Drent, Gesina Rolfes-Robben, Maria Geziena Menzen-Kuhl, Mini Wubkes-Többen, Johan Hake, ouders Borgmann-Robben, ouders Cramer-Tubben, Leny Alers-Greve, ouders Hake-Lüken, ouders Heller-Hake, Maria Margaretha Feringa-Schulte, ouders Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, Pastoor Ben Velthuis, Sien Menzen-Kuhl, Annie Wolters-Rolfes.

Moederdag

Zondag 19 mei

Ouders Heller-Benes, ouders Berends-Lippold, Annie Lübbers-Schepers, Geert Knol, Jan Wehkamp, Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Karin Drent, Gesina Rolfes-Robben, ouders Berends-Hölscher, ouders Borgmann-Robben, Leny Alers-Greve, ouders Gustin-Menke, ouders Hake-Lüken, Maria Margaretha Feringa-Schulte, ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Suelmann-Berends, ouders Tubben-Keizer, ouders Twickler-Kracht, Pastoor Ben Velthuis, Ria Kuhl-Arling, Wim Wehkamp, Willem Arling, Sien Menzen-Kuhl, Annie Wolters-Rolfes.

Pinksteren

Zaterdag 25 mei

Annie Greve-Gepken, Annie Lübbers-Schepers, fam. Linnemann-Drees, Jan Wehkamp, ouders Feringa-Hake, Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Gesina Rolfes-Robben, Leny Alers-Greve, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Ria Kuhl-Arling, Sien Menzen-Kuhl, Annie Wolters-Rolfes.

Zondag 2 juni

Annie Lübbers-Schepers, Gerhard Heinrich Lübbers, Jan Wehkamp, Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Gesina Rolfes-Robben, Johan Hake, Leny Alers-Greve, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Pastoor Ben Velthuis.

Zondag 9 juni

Annie Lübbers-Schepers, fam. Heller-Ottens, fam. Hake-Kracht, Geert Knol, Jan Wehkamp, ouders Feringa-Hake, Johan Gerard Menzen, Bennie Menzen, Gesina Rolfes-Robben, Henk Heller, ouders Cramer-Tubben, Leny Alers-Greve, ouders Heller-Hake, Maria Margaretha Feringa-Schulte, ouders Pruim-Tiben, ouders Suelmann-Berends, Wim Wehkamp.

KOFFIEDRINKEN

Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal. U bent van harte welkom.

KOSTERS

G. Wolken	0591-349033
M. v.d. Aa	0591-349144
S. Siekman	0591-859762
A. Mensen	0591-394583 of 06-40780666

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

op 6 maart

Anna Helena Alers-Greve

in de leeftijd van 97 jaar.

De afscheidsplichtigheid en aansluitend de begrafenis op het R.K.-kerkhof was op woensdag 13 maart.

op 14 maart

Annie Lübbbers-Schepers

in de leeftijd van 97 jaar.

De afscheidsplichtigheid met aansluitend de begrafenis op het R.K kerkhof was op 19 maart.



op 11 april

Annie Wolters-Rolfes

in de leeftijd van 77 jaar.

De afscheidsplichtigheid met aansluitend de crematie was op 18 april.

We wensen de families Gods kracht en sterkte toe!

OUDERENVIERING

Donderdag 9 mei en 13 juni is er om 14.00 uur een ouderenviering in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie / thee te drinken.

**Als er op donderdag een ouderenviering is, is er geen avondviering.
(Op donderdag 9 mei Hemelvaartsdag is er om 19.00 uur een Maria, Hertogin van Drenthe viering in Klazienaveen)**

KOFFIE / THEEMIDDAG

Op woensdag 5 juni om 13.30 uur is er weer een gezellige koffie / theemiddag in de pastorie.

COÖRDINATIETEAM

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, vanuit het coördinatieteam willen wij graag leden van onze locatie die ernstig en/of langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of kennissenkring ziek en tot onze locatie behoort? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven. U kunt dit op de volgende wijze doen:

- Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd@gmail.com
- Doorgeven aan het locatiebureau deze is elke donderdagavond geopend van 18.30 uur-19.00 uur.
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

VERJAARDAGEN

06-05-1949	Mevr. A.H. Berends-Cramer
12-05-1946	Mevr. A.H. Deddens-Robben
15-05-1947	Dhr. H.H. Wehkamp
22-05-1944	Mevr. E.V. Hartmann-Prijs
24-05-1943	Mevr. A.H. Groen-Harms
25-05-1947	Mevr. M.M. Steen-Hartmann
01-06-1947	Mevr. J.T. Heijne-Bruins
05-06-1945	Mevr. A.M. Sulmann-Feringa
05-06-1937	Dhr. G.H. Sulmann
06-06-1941	Mevr. C.H.M Berens-van Vliet
09-06-1940	Dhr. H.H. Heller
10-06-1944	Mevr. E.C.L. Bernsen-Behrendt
13-06-1936	Dhr. J.B. Schulte
13-06-1949	Mevr. G.H.A. Lingenaar-Peters



Wij wensen u allen een fijne verjaardag.

SAM'S KLEDINGACTIE

Op woensdag 8 mei en vrijdag 10 mei is er weer de inzamelingsactie voor SAM. U kunt uw kleding, schoenen, en dergelijke inleveren van 15.30 tot 19.00 uur bij de garage van de pastorie.

VASTENACTIE

De vastenperiode ligt alweer een poosje achter ons. U heeft in de nieuwsbrief de opbrengst kunnen lezen. Mocht u deze niet krijgen dan is hier resultaat voor u: De opbrengst van dit jaar is € 83,19 van de school.

€ 282,80 van de collectes en vastenzakjes.

€ 365,99

€ 45,00 overmakingen via de bank.

Totaal € 410,99

Tijdens de schoolviering op Witte Donderdag konden de kinderen hun vastendoosje inleveren. Heel veel dank aan alle kinderen die dit hebben gedaan. Ook veel dank aan alle mensen die via de collecte of het vastenzakje hun bijdrage hebben gegeven.

Dankwoord uit Zimbabwe

Thandekile wil de mensen in Nederland bedanken voor hun ondersteuning en betrokkenheid tijdens de vastenperiode in een periode die zo moeilijk is voor haar gezin, haar gemeenschap en voor de mensen in Zimbabwe. 'Het grootste cadeau dat mensen elkaar kunnen geven zijn voedsel en geld, omdat we dat nodig hebben om te overleven,' zegt ze. 'Het geeft me hoop dat ik nog steeds in leven ben ondanks alles wat we hebben meegemaakt als gezin. Welke problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is het erg moeilijk voor je. Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee,' aldus Thandekile.

VOM-groep



POTGRONDACTIE

Op 16 maart hebben we de jaarlijkse potgrondactie gehouden voor onze locatie. Na een kop koffie gingen de vrijwilligers in groepjes, met karren beladen met de fameuze Groene Jan potgrond, op pad om deur aan deur de potgrond te verkopen. Ook wij ontkwamen niet aan prijsverhoging, alles is duurder geworden. Met veel enthousiasme hebben we toch 14 pallets potgrond verkocht in het dorp.

De actie werd afgesloten met een goed bord snert. (Alleen daarom zou je al meewerken aan de actie.) Hartelijk dank aan de vrijwilligers, dank aan de mensen die de potgrond gekocht hebben. Hiermee steunt u onze locatie. De bloemetjes en de plantjes zijn u zeer zeker dankbaar. Dat ze dit jaar het dorp weer mogen opfleuren.

Hebt u ons nou gemist? Er is nog potgrond beschikbaar bij de kerk. Dit kan gehaald worden in overleg met Lies Knol (06-21862989). De zakken van 40 liter kosten € 5,-.

Volgend jaar zijn we weer van de partij. Wanneer u ook de snert wil proeven kunt u contact opnemen met het coördinatieteam. Het kost je een ochtend, maar de kerk is je dankbaar.

Het coördinatieteam

TIMMER AAN DE WEG MET JOSEPH

Dit jaar hebben alle locaties hun eigen actie om extra geld te krijgen voor hun locatie.

In januari heeft u het verzoek gehad om uw kerkbijdrage te betalen, maar met alleen die bijdrage kunnen we helaas niet alles betalen.

We hebben een prachtig gebouw, maar dat vraagt ook veel onderhoud en dus veel geld.

Graag willen deze beeldbepalende kerk voor het dorp behouden. Daarom zullen we niet alleen onze parochianen benaderen voor een bijdrage, maar alle dorpsbewoners.

Hopelijk laten we dan opnieuw zien dat we allemaal veel waarde hechten aan onze mooie St. Josephkerk!

We hopen op een mooie opbrengst!



BEDANKJES VRIJWILLIGERS



Ellen Feringa stopt met haar vrijwilligerswerk als lector en voorganger. Ze is 40 jaar lang dienstbaar geweest in de vieringen in Barger Compasuum. We hebben haar als voorganger en lector erg gewaardeerd. Ze is begonnen als lector en later is ze in veel avondwakes en woord- en communievieringen voorgegaan en deed dat op betrokken en persoonlijke wijze.

Het Parochiebestuur heeft haar dank en waardering uitgesproken en dat tastbaar gemaakt middels een bosje bloemen.

Ellen bedankt voor je inzet.

Marietha Feringa stopt na bijna 30 jaar als lector en lekenvoorganger. Dertig jaar geleden begon ze als lector in Barger Compasuum en als lekenvoorganger was ze inzetbaar op alle locaties. We hebben haar als voorganger en lector erg gewaardeerd. Ze was heel serieus in haar voorbereiding en met haar voordracht en ook met haar overwegingen wist ze de kerkgangers te boeien.

Het Parochiebestuur heeft haar dank en waardering uitgesproken en dat tastbaar gemaakt middels een bosje bloemen.

Marietha bedankt voor je inzet.



EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS



Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:
NL25 RABO 0330 6792 01
*t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus*

LOCATIERAAD

Mailadres: willehadus.mhvd@gmail.com

	Erik Meijer	06-51479189
Beheerder gebouwen:	Allidus Ahlers	0591-354093
Secretariaat:	Harry Fecken	06-13468121

CONTACTPERSONEN

Diaconie:	Mariëlle Oost	06-52473357
Liturgie/gemeenschapsofbouw:	Henk Zwart	0591-351105
Catechese:	Jannet Dijck	06-50206237
Beheerder begraafplaats:	Joh Heine	0591-351905

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA

De begrafenisvereniging heeft zelf geen uitvaartleider meer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris/penningmeester van de begrafenisvereniging:
George Mensen: tel 06-53937990

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Geen viering weekend 4 / 5 mei, intenties worden gelezen woensdag 8 mei

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Rudolf Geerts, Anita Specken-Benes, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Donderdag 9 mei

Hemelvaart de viering is om 19.00 uur Klazienaveen

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben.

Zondag 12 mei

Moederdag

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders/grootouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman, ouders en grootouders Wessel-Hempen, ouders Thole-Kloppenburger, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling en zoon Herman, Gré van Uem-Mensink, Herman Spijker, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Ben en Miny Wessel-Bentlage, overl. fam. Zomer-Schütte, ouders Over-Wubbels.

Zaterdag 18 mei

Pinksteren

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, overl. ouders Schulte-Schutte, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders Berends-Teiken, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, levenden en overl. fam. Bredek-Hoffard, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Marlies Unij-Plagge, Henderikus Johannes Mencke en Gerharda Hendrika Mencke-Tholen, Berend Wever, Anita Specken-Benes.

Zondag 26 mei

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Ben en Miny Wessel-Bentlage.

Zondag 2 juni

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Overmeijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Leny Arling, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Rudolf Geerts, Bennie Thole en Tonnie Thole-van Wilsenis, Anita Specken-Benes, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Geen viering weekend 8/ 9 juni, intenties worden gelezen woensdag 12 juni

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma.

KOSTER VAN DE WEEK



ma 06 mei	t/m	zo 12 mei	René Berendsen	0591-353630
ma 13 mei	t/m	zo 19 mei	Diny de Roo	06-27613656
ma 20 mei	t/m	zo 26 mei	José Wessel	06-27369058
ma 27 mei	t/m	zo 02 juni	Margriet Ahlers	0591-354093
ma 03 juni	t/m	zo 09 juni	René Berendsen	0591-353630
ma 10 juni	t/m	zo 16 juni	Diny de Roo	06-27613656

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR

		Acoliet/misdienaar	Lector
do 09 mei	Hemelvaart	Klazienaveen	
za 11 mei	Boete & verzoen. communicantjes	Erik Meijer	Metje Gustin
za 18 mei	Pinksteren	Marco Gustin Jan Heijnen	Corrie Kooij
ma 20 mei	Maria, Moeder van de kerk	Willie Djick Marit Gustin	Henriette Bolk
zo 26 mei		Jan Heijnen	Janique Djick
zo 02 juni	EHC	Willie Djick	Ria de Vries

KERK SCHOONMAKEN

Groep 2 3 juni t/m 7 juni



PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 2 06 mei t/m 10 mei
Groep 3 20 mei t/m 24 mei
Groep 1 03 juni t/m 07 juni

LOCATIEBUREAU

do 16 mei Ans Berendsen
do 23 mei Tilda Heine
do 30 mei Adelheid Kuper
do 06 juni Ans Berendsen
do 13 juni Tilda Heine



KVE

Mei - juni *Uitstapje als afsluiting van het seizoen.*

KvE

BLOEMVERSIERING

2	Greetje Wilts Gieneke Greevink	29 april t/m 12 mei		0591-354229 06-11702685
3	Maria Herder Ria Loves Lena Mencke	13 mei t/m 26 mei		0591-352363 06-18170565 0591-349057
4	Maureen Nie Dorota Maj	27 mei t/m 09 juni		0591-346365 06-44353179
1	Siny Wilkens Magdalena Tiben	10 juni t/m 23 juni		0591-351081 0591-353718

CONTACTMIDDAG

In deze periode zijn de contactmiddagen
dinsdag 7 mei & dinsdag 4 juni.

De middag begint om 14.00 uur met een viering.
Na de viering is er een gezellig samenzijn,
onder het genot van een kopje koffie / thee.

Kom ook eens meevieren, u bent van harte welkom!
Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met:
Greetje Wilts tel: 06-37228107 of 0591-354229



FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Op 14 april is overleden onze oud-parochiane

*Zr. Johannita Maria,
Hendrika Johanna van 't Klooster*

De Eucharistieviering was op donderdag 18 april in de kapel
van de Zusters van Amersfoort.

Aansluitend was de begrafenis op begraafplaats Onze Lieve Vrouwe in Amersfoort.
Wij wensen de zusters en familie van Zr. Johannita veel sterkte.



JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 11 JUNI

A.M. op 't Ende-Musters	EC	08-05-1937
J.G. Ahlers	EC	12-05-1937
J.A.B. Möller	EC	14-05-1944
J. Thole-de Groot	EC	17-05-1943
J.H. Hoezen	EC	20-05-1946
J.H. Mensen	EC	23-05-1945
A.J.M. van Mensvoort-Klijs	EC	23-05-1936
H.J. de Roo	EC	27-05-1939
J.H. Gepken	EC	04-06-1948
C.B. Hempen	EC	08-06-1935
J.A.M. van Mensvoort-Burgmans	EC	10-06-1939
M.M. Hoesen-Feringa	EC	11-06-1948



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via
e-mail: ib.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

VAN EEN DANKBARE PAROCHIAAN

Wat fijn dat ik ook dit jaar weer een palmtakje, kruisje en prachtige kaart met Paaswens mocht ontvangen. Ik ervaar zo, ondanks dat ik niet meer naar de kerk kan komen, de verbondenheid met onze geloofsgemeenschap. Fijn dat jullie dat doen!



EMMERCOMPASSION

Hetzelfde, eeuwenoude verhaal in opnieuw een compleet nieuw jasje gestoken.

Opgevoerd door mensen uit de drie verschillende christelijke kerkgemeenschappen en mensen uit verschillende dorpen.



In een bomvolle kerk, kon iedereen genieten van deze prachtige en indrukwekkende versie van de Passion met het verhaal van Jezus dood en opstanding.

2^e PINKSTERDAG EUCHARISTIEVIERING & PROCESSIE TER ERE VAN MARIA

Dit jaar vieren we dat onze huidige St. Willehaduskerk 100 jaar oud is. Daarom is er op **2e Pinksterdag, 20 mei om 15.00 uur**, een feestelijke Eucharistieviering met processie waarin onze bisschop Van den Hout, samen met andere pastores, voorgaat. Voorafgaand aan deze Eucharistieviering is er, voor iedereen die wil, een **Pinksterbrunch vanaf 13.00 uur**. Kosten voor deze uitgebreide brunch met veel gezelligheid is € 10,-. Op pagina 13 van het Klaverblad staat de informatieposter.

OPROEP BEGRAAFPLAATS NETJES i.v.m. MARIA - PROCESSIE

Op maandag 20 mei (2^e Pinksterdag) is er een Eucharistieviering in onze kerk met aansluitend processie over ons kerkhof. We doen weer een vriendelijk verzoek aan onze parochianen, om de graven netjes te maken zodat de begraafplaats er verzorgd uitziet. Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Locatieraad St Willehadus

WILLEHAD KAZUIFELS

Onze pastoor heeft twee prachtige Willehad kazuifels besteld in Polen.

Dankzij pastoor én een gift van een parochiaan is dit gerealiseerd.

Hartelijke Dank!



VERLOTING PAASKAARS 2023



Voor iedere vrijwilliger van onze locatie, die nog niet eerder een paaskaars heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid mee te loten voor de paaskaars van 2023. U kunt vanaf zaterdag 21 april een briefje met uw naam, tel.nr en adres in de doos achter in de kerk doen.

ACTIE HART VOOR WILLEHAD

Dit jaar hebben we aan het begin van het jaar, naast kerkbijdrage, geen extra actie gehouden. Die extra actie doen we nu in mei. We zijn dankbaar voor eenieder die aan de kerkbijdrage heeft bijgedragen.

Maar helaas gaan we het met de opbrengst van de kerkbijdrage alléén niet redden. Elke locatie heeft in mei haar eigen actie en onze actie heeft als motto:

Hart voor Willehad

Met deze actie willen we geld inzamelen om, in- en rondom onze monumentale St Willehaduskerk, de vele activiteiten te kunnen blijven organiseren. Daar hebben we uw steun hard bij nodig. Want als St. Willehadus-gemeenschap zijn we afhankelijk van uw / jouw giften. De financiële bijdrage van ons allen is noodzakelijk om Willehad in het hart van onze gemeenschap te houden.



In de 2^e helft van mei ontvangt u van ons een actiebrieven. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Met uw hart voor Willehad kan onze 100-jarige Willehadkerk het hart van onze gemeenschap blijven.

**Alle bijdragen van klein tot groot zijn van harte welkom.
Alvast hartelijke dank!**

MET WILLEHAD NAAR MARIA IN HEEDE



In het kader van 100 jaar kerk is er een Mariabedevaart naar Heede op zaterdag 8 juni. Om 13.15 uur is er de mogelijkheid om aan een rondleiding deel te nemen, waarin wordt verteld over de geschiedenis van de Mariaverschijning in Heede.

Aansluitend is er om 14.30 uur een Eucharistieviering in de H. Petrus kerk. En we sluiten af met Kaffee mit Kuchen. U kunt zich opgeven voor deze Mariabedevaart en/of rondleiding op de lijst achter in de kerk, op parochiebureau of via e-mail.

We vertrekken vanaf de kerk in Emmer Compascuum. U kunt per fiets, te voet of met de auto naar Heede. Als u zich aanmeldt, wilt u dan ook doorgeven hoe u gaat en of u zelf rijdt en nog plek heeft of dat u graag mee wilt rijden. U ontvangt dan later de tijden van vertrek.

Iedereen is van harte welkom om mee op bedevaart te gaan.

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ & MISINTENTIES IN

Voor de periode 15 juni t/m 26 juli moet de kopij
uiterlijk 24 mei ingeleverd worden.

Deze datum geldt ook als u misintenties in het Klaverblad afgedrukt wilt zien.
Misintenties kunt u op het locatiebureau aanmelden.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De communicantjes van de parochie nodigen u uit voor de viering van boete en verzoening **op zaterdag 11 mei om 19.00 uur.**

Op **zondag 2 juni om 10.00 uur** zullen de kinderen van onze locatie voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. We nodigen u uit om deze dag samen met:

*Hugo Gustin Tijn Berendsen Merijn van der Weg Maud Huls
Viënna Oldenburger Julia van Ginkel Reinier Pomp*

de Eucharistie te komen vieren.

VASTENACTIE 2024

Wát een enthousiasme en wát een opbrengst voor de Vastenactie. In Zimbabwe kunnen heel veel waterpunten gemaakt worden op zonne- energie en zadenkassen waar de watervoorziening nu goed gemaakt kan worden zodat ook de planten kunnen groeien voor een goede oogst om van te leven en om nog iets te verkopen.

Wij danken iedereen die meegedaan heeft in welke vorm dan ook. De kinderen van 'Het Compas' hebben de doosjes in de paasviering meegenomen naar de kerk en velen hadden het ook in onze kerk gebracht met de Palmwasviering. De kinderen van de school hebben ook, tuinkers gezaaid en hebben het in 3 dagen zien opkomen door het goed te sproeien. De opbrengst van de vastendoosjes is € 217,76.



De vastenzakjes, het vastenwinkeltje, de collecte en het stampotbuffet brengt alles samen op het geweldige bedrag van €1823,91! Dit zullen we overmaken naar de Vastenactie. We hebben samen een goed doel geholpen.

**Heel veel dank
allemaal!**

HONDERD JAAR WILLEHADUS KERK



Op 14 en 15 september doet onze kerk mee aan de open monumentendag. Tijdens deze dagen willen we een tentoonstelling organiseren met als thema:

'Wat verbindt mij aan de kerk?'

Hierbij kunt u denken aan b.v. een boek, schilderij, beeldje of een kruisje. Heeft u iets en wilt u dit tentoonstellen met het verhaal erbij dan kunt u contact opnemen met:

Mariëlle Oost 06-52473357 of Jannet Dijck 06-50206237.

Dit is mogelijk tot 2 september. Alvast hartelijk dank!

VERKOOP VOOR MOEDERDAG

Zaterdagmorgen 11 mei van 10.00 uur tot 12.30 uur, kunt u ook bij ons Parochiehuis weer leuke bloembakjes met perkplantjes kopen voor Moederdag, voor op het kerkhof of gewoon gezellig thuis op de terrastafel. Of een lekker potje rabarberjam of aardbeien-rabarber compote. De moeite waard om even een kijkje te nemen naar de leuke dingen die we verkopen. Ook zullen er nog wat andere dingen te koop zijn maar dat kunt u dan tegen die tijd weer lezen in de weekmail.

De opbrengst is voor onze Willehaduslocatie.

SAM's KLEDINGACTIE 11 MEI



Op zaterdag 11 mei is Sam's kledingactie. Die dag kunt u kleding en schoenen inleveren, vooraan bij het hek van de St. Willehaduskerk, aan de Hoofdkanaal O.Z. 82. Dit kan van 09.00 tot 11.30 uur.



Wat mag u allemaal inleveren?

U mag behalve uw donatie van kleding en schoenen, ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag apart van de kleding verpakt in een gesloten stevige plastic zak. **Geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden!**

10^e STILLE TOCHT 4 MEI 2024

Vanaf 2015 is door het 4 mei comité Emmer Compasuum, de dodenherdenking georganiseerd. Dit jaar is dus al voor de 10e keer een Stille Tocht. Vertrek: 19.00 uur vanaf het Marktplein (bij de klok).

Sprekers zijn o.a.:

- Burgemeester Oosterhout van Emmen
- Burgemeester Honnigfort van Haren (Dld)
- Kirsten Alting, de kinderburgemeester, draagt een gedicht voor.
- Danny Sulman zingt een lied.
- Astrid Bolk draag ook een gedicht voor.
- Lena Mencke vertelt een verhaal.
- De muzikale omlijsting wordt verzorgd door CFO Prins Hendrik.



Er zullen kransen worden gelegd met de hulp van schoolkinderen.

Na de herdenking is er koffie of thee in de aula.

Met deze belangrijke herdenking, staan we even stil bij de doden die in de 2e Wereldoorlog zijn gevallen, maar óók aan hen die in de diverse uitzendingen ná de oorlog hun leven hebben gegeven en aan hen die dat op dit moment nog steeds doen in de oorlogen die helaas nog steeds uitgevochten worden.

De herdenking start met een stille tocht. Die start vanaf het marktplein naar de Doumalaan. U kunt ook onderweg aansluiten. U bent van harte uitgenodigd.

Het 4 mei comité

KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS



Kerk en Locatiebureau:

Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL30 RABO 0125 7013 30

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus*

LOCATIERAAD

Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com

Frederikus Kuper	06 30573235
Marleen Bauerhuit	0591-349580

CONTACTPERSONEN

Catechese:	Gerda Reuvers	
Diaconie:	Ria Bakker	0591-315252
Gebouwen:	Jan Dobbe	0591-317268
Liturgie:	Albert Bruinewoud	0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS

Website: www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres: leden@uitvaartzorgics.nl
Tel: ledenadministratie: 06-28660516

MELDEN BIJ OVERLIJDEN

Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
E. Seubers-Wittendorp 06-38965889 of 0591-707101 of b.g.g.
H.J. Harmes 0591-394528 of mob: 06-22480061

Zondag 5 mei

Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Toon Loves en Annie Loves-Tholen, Johannes Hermanus Albers, Adrianus Johannes Josephus Potters.

Donderdag 9 mei

Hemelvaart

Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Schepers en Gesiena Regina Schepers-Wubkes, ouders Wubkes-Velt.

Weekend 11/12 mei geen viering.

De misintenties worden in de volgende viering gelezen.

Zondag 19 mei

Pinkersteren

Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard Jozef Gernes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor Middelkoop, Pastoor Swart, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, echtpaar Muller-Wesseling, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Maria Katriona Maatje Schiphouwer, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Alberta Agata Hendrikson-Gernes, overl. ouders Plas-Rolfes, overl. ouders Veringa-Kolmer, overl. fam. Lambers-Menke, overl. fam. Langen-Cosse, overl. ouders Feringa-ten Velde, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra, ouders Peters-Suelman, Christina Wessel-Hemelt, overl. ouders Siewes-Heijnen en Leendert Rolleman, Louis en Truus Wittendorp-Geels, Wim Ten Velde, Lenie Bleijswijk-Heller, Johannes Gerardus Heinrich Zwake, Anna Soelman-Linneman, Rieks Rolink en Dinie Rolink-Heijnen, fam. ten Velde-Wittendorp, Jan Schepers en Gesiena Regina Schepers-Wubkes, ouders Wubkes-Velt, Johannes Hermanus Albers, Adrianus Johannes Josephus Potters.

Zondag 26 mei

Eerste Heilige Communie

Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johan Wilhelm Tieben en Margretha Maria Grummel, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Bennie Lambers, Rieks Rolink en Dinie Rolink-Heijnen, ouders Wubkes-Velt, Johannes Hermanus Albers, Adrianus Johannes Josephus Potters.

Weekend 1/2 juni geen viering.

De misintenties worden in de volgende viering gelezen.

Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs.

Zaterdag 8 juni

Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Rieks Rolink en Dinie Rolink-Heijnen, Adrianus Johannes Josephus Potters.

OUDERENVIERING

Op woensdag **5 juni** om **14.30 uur**
is er een viering in **de Dillehof**.



CONTACTMIDDAG voor OUDEREN



Dinsdag 21 mei is de volgende contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060
Iedereen is welkom!

Leo Mensen

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG)

Op **dinsdag 28 mei** is er weer kaarten in de parochiezaal om **13.30 uur**. Als u geen zin hebt in kaarten maar wel in een ander spelletje kan dat ook. Denk hierbij aan rummikub, sjoelen of een ander spel.

Iedereen is van harte uitgenodigd, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet de Munnik tel: 0591-621543 of
Miny Hoge tel: 0591-314558



KOSTER VAN DE WEEK

06 mei	t/m	12 mei	H. Beukers	0591-315725
13 mei	t/m	19 mei	A. Peters	0591-313627
20 mei	t/m	26 mei	J. Lohuis	0591-313286
27 mei	t/m	02 juni	H. Beukers	0591-315725
03 juni	t/m	09 juni	A. Peters	0591-313627
10 juni	t/m	16 juni	J. Lohuis	0591-313286

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK

zo 05 mei	A. Heijnen	0591-315653
zo 19 mei	A. Verdel	0591-312976
zo 26 mei	G. Tobben	0591-317515
za 08 juni	G. Timmerman	0591-317726



OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL



De container staat achter **Top1Toys**. Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.

AGENDA VRIJWILLIGERS

Dinsdag 14 mei 9.30 uur M.Z. groep
Dinsdag 11 juni 9.30 uur M.Z. groep



vrijwilligers bedankt!!

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

op 2 maart

Stephanus Wittendorp
Stef, 75 jaar

op 3 maart

Angela Margaretha Brüning-Feringa
Angela, 83 jaar

op 7 april

Johannes Hermanus Albers
82 jaar

op 8 april

Adrianus Johannes Josephus Potters
Ad, 83 jaar



ROOSTER LECTOR – ACOLIET

Datum	Lector	Acoliet
zo 5 mei	G. Lambers	J. Lohuis
do 9 mei	S. Karstenberg	
zo 19 mei	B. Menzen	H. Slip
zo 26 mei	S. Karstenberg	
za 8 juni	M. de Vries	H. Maatje

Zondagmorgen is de viering **om 9.00 uur**,
In de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet.

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474 Albert tel: 06-44720966

FELICITATIES

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.

Dhr. J. Heller
Dhr. J. Hake
Mevr. A.H.M. Scholte-Beerling
Mevr. A.M.C. Berens-Suelmann
Mevr. M.G. Hemelt-Gerth
Mevr. T.H.T. Sommer-Hartman
Mevr. S.M. Jonker-Grummel
Dhr. L.L.J.B. Jonker
Dhr. T.M. Valentin
Mevr. J.G. Lambers-Langen
Mevr. M.M. Kamp-Wolters
Mevr. A.E. de Jonge-Heijne
Mevr. T. Visscher-Reuvers
Mevr. C.H. Soelman-Knegt
Mevr. A.A. Wesseling-Mensen

Mevr. G. Heijnen-Peters
Mevr. M.G. Savenije-Bos
Mevr. H.A. Siekman-Arling
Mevr. M.A. Knegt-Wösten



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: ib.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het locatiebureau.
Dit i.v.m. de wet op privacy.



Sint Henricusschool

Afgelopen periode hebben we op school gesproken over de Goede Week, gevolgd door Pasen. Inmiddels maken we ons op voor de hoogfeesten Hemelvaart en Pinksteren. Toch wel een bijzondere periode op onze katholieke school. Daarnaast richten we ons op de speciale momenten die passen bij het einde van het schooljaar. We sluiten het schooljaar altijd af met een afscheidsviering in onze kerk.



Pastoor Middelkoop

Wij hebben op school geld ingezameld voor de Vastenactie. Dit hebben we gedaan door middel van een boekenmarkt waarin kinderen, samen met hun ouders, boeken konden kopen. Het was een groot succes! Ook hebben we een Paasviering gehouden in de kerk samen met pastoor Mielnik. Daar waren ook vele ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden bij aanwezig. Elke groep had een lied, dans of stukje tekst ingestudeerd die te zien / horen was in de viering.

EEN PLUS VOOR HENRICUS

Om als kerk in Klazienaveen het hoofd boven water te kunnen houden en de gebouwen te kunnen blijven onderhouden, willen wij u vragen een vrijwillige bijdrage te doen voor behoud van het kerkgebouw in Klazienaveen. We kunnen de extra inkomsten eigenlijk niet missen om als plaatselijke geloofsgemeenschap alle noodzakelijke voorzieningen te laten voortbestaan. Daarom is besloten om door een actie onder het motto:

“Een plus voor Henricus “,

u om een bijdrage te vragen om onze geloofsgemeenschap te ondersteunen. Alle ingeschreven parochianen krijgen een brief hierover. (meestal één per adres).

U kunt uw bijdrage doen door:

- Het invullen van het bijgevoegd éénmalige machtigingsformulier, te ondertekenen en in te leveren op het adres wat op de envelop vermeld staat.
- Uw bijdrage zelf over te maken op het rekening nummer van Klazienaveen. **NL30RABO0125701330** onder vermelding van **Een plus voor Henricus”**.
- Een contante gift in bijgevoegde envelop doen en deze in te leveren op het adres wat op uw envelop vermeld staat.
- Een contante gift in bijgevoegde envelop doen en deze in de kerk in te leveren op 26 mei vóór de viering van 10:00 uur in de bakken bij de ingang.
- Door de bijgevoegde QR code te scannen en daarmee uw betaling af te ronden. Uw bijdrage komt dan rechtstreeks op de rekening van Klazienaveen.
- Ook kunt u uw envelop opsturen naar:

**R.-K. parochie Maria, Hertogin van Drenthe,
Antwoordnummer 78870, 7887 ZX Erica.**

Een postzegel is niet nodig. Ook deze gift komt

rechtstreeks ten goede van de locatie Klazienaveen

Alvast hartelijk dank!!

Het Coördinatieteam locatie Klazienaveen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Frederikus Kuper tel: 06-30573235



ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Kerk en Locatiebureau:

De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-76 91 44



Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen

NL81 RABO 0330 6858 56

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER

Mailadres:

antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

Jan Siebers tel: 0591-313282
Bertha Heidotting tel: 06-55335742

CONTACTPERSONEN

Kashouder: Luuk Ronde tel: 0591-316208
Reservering parochiezaal: Zelf regelen in agenda in de keuken van de kerk
Catechese: Marianne Keurs tel: 06-21979850
Liturgie: Bertha Heidotting tel: 06-55335742
Diaconie: Jan Siebers tel: 0591-313282
Waarnemend beheerder begraafplaats: Henk Harmes tel: 06-22480061
FUV Fonds Uitvaart Voorziening: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
Parochietelefoon: tel: 06-51751592

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres:

lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

BEZORGING KLAVERBLAD

Klemstrook 37 tel: 0591-313585

KOSTEN MISINTENTIE € 6,00

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 05 mei

Ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Donderdag 09 mei

Hemelvaart om 19.00 uur in Klazienaveen

Zondag 12 mei

Moederdag

Leid en Haine Peters, Lies Peters-Heidotting, Tineke Groenen, fam. Immink-Kolmer, Willem Strijker, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.



Zondag 19 mei

Pinksteren

Leid en Haine Peters, Hendrik Smit, Mieke Bruins-Hoge, Henk Lankhorst, Willem Walda, pa en ma Klement-Maatje, ouders Conen-Thöne, Johan Peters en zoon, schoondochters en schoonzoon, Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.



Maandag 20 mei
Maria, Moeder v/d kerk
om 15.00 uur in
Emmer Compasuum.
Bisschop van den Hout

2^e Pinksterdag In Emmer Compasuum

Weekend 25 en 26 mei geen viering in Zwartemeer

Deze misintenties worden gelezen zondag 26 mei in de kerk van Klazienaveen.

Tineke Groenen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zaterdag 01 juni

Sacramentsdag

Maria Lambers-Oortmann, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zondag 09 juni

Tineke Groenen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

OUDERENVIERING WOENSDAG 29 MEI IS VOOR IEDEREEN



Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken



Voor eventueel vervoer kan men bellen:
Dinie Rink-Van Ommen  0591-316772
Gretha Suelmann  0591-315298



29 mei is voorlopig de laatste ouderenviering voor de vakantie.

Woensdag 25 september bent u weer van harte welkom.

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient van de parochie door middel van een bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.

Jan Siebers  0591-313282
Tiny Klein  0591-393425
U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592



ROOSTERS KOSTERS - ACOLIETEN - LECTOREN

Kosters				
29 apr	t/m	05 mei	Jan Siebers	0591-313282
06 mei	t/m	12 mei	Jan Knol	0591-316578
13 mei	t/m	19 mei	Luuk Ronde	0591-316208
20 mei	t/m	26 mei	Jan Siebers X	0591-313282
27 mei	t/m	02 juni	Tiny Smit	0591-313472
03 juni	t/m	09 juni	Jan Siebers	0591-313282
10 juni	t/m	16 juni	Jan Knol	0591-316578

X **geen** weekenddienst in Zwartemeer.



	Acolieten	Lectoren
05 mei	Jan Siebers	Annie Bartels
12 mei	Jan Siebers	Bertha Heidotting
19 mei	Jan Siebers	Annie Bartels
01 juni	Jan Siebers	Bertha Heidotting
09 juni	Jan Siebers	Annie Bartels
16 juni	Jan Siebers	Bertha Heidotting



FAMILIEBERICHTEN

† **Overleden**

Op 12 april 2024

Jan Smit

In de leeftijd van 86 jaar

Eemslandweg 62e, 7894 AC Zwartemeer

Dat hij moge rusten in vrede

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE

Palmzondag of Passiezondag?

Na afloop van de laatste ouderenviering tijdens de Goede Week had ik met Luuk Ronde en Herman Lübbers het onder het koffiedrinken over het bedekken van de kruisbeelden en de heiligenbeelden tijdens de Goede Week met paarse kleden en met Witte Donderdag met witte kleden. Dat was er dit jaar niet van gekomen, omdat er in onze kerk geen vieringen waren. Dat bedekken gebeurde volgens Luuk en mij na Palmzondag. Maar volgens Herman Lübbers was dat na Passiezondag. Maar Passiezondag is toch hetzelfde als Palmzondag, was onze reactie. Maar dat was volgens Herman niet het geval. Passiezondag, was volgens hem de tweede zondag voor Pasen en Palmzondag de eerste zondag voor Pasen. Luuk en ik waren verbaasd, want volgens ons spreken we nu over Passiezondag of Palmzondag op de eerste zondag voor Pasen. Maar dan ga je er thuis toch nog eens in verdiepen waarom Herman dat zo stellig vertelde.

En het blijkt inderdaad dat in de periode vóór de kerkelijke hervormingen begin jaren zestig van de vorige eeuw de vijfde zondag van de veertigdagentijd, dat is de tweede zondag vóór Pasen, Passiezondag werd genoemd. Deze zondag ontleent zijn naam aan de beginwoorden van het introitusgezang (introlied) "Juicare me, Deus". (beoordeel mij God). Begin jaren zestig is de Tridentijnse liturgische kalender, waar Passiezondag een onderdeel van was, vervangen door de hedendaagse liturgische kalender binnen de katholieke kerk. En volgens deze hedendaagse kalender spreken we over Passiezondag en Palmzondag de eerste zondag vóór Pasen. Dus eigenlijk hadden we alle drie wel een beetje gelijk, maar Herman wist er mede door zijn leeftijd van 88 jaar, toch wel meer van.



Een vreemde droom

Vannacht had ik een vreemde droom. Ik wandelde door het dorp en ik zag opeens een winkeltje dat ik nog nooit eerder gezien had. Op de ruit stond met grote letters: "Hier zijn alleen maar goede dingen te koop". Nou daar wilde ik wel meer over weten en dus ging ik naar binnen. Er was eigenlijk niets te zien in het winkeltje, maar achter de toonbank zag ik een engel staan. Wat zenuwachtig vroeg ik: "Verkoopt u echt alleen maar goede dingen? De engel zei vriendelijk: jazeker, alle goede dingen die je je maar bedenken kunt".

Ik zei toen: "Dan wil ik vrede op aarde, geen gepest meer in de scholen en op het werk, einde aan alle oorlogen, groot en klein, einde aan alle verdeeldheid, alleen maar heel goede harmonieuze gezinnen, gelijkheid tussen alle mensen, geest van hechte saamhorigheid in de gemeenschap. En ik wilde nog veel meer vragen, maar de engel onderbrak me en zei: "Pardon, u begrijpt het niet helemaal, wij verkopen geen vruchten. Wij verkopen hier enkel maar zaadjes".

Deze droom hoorde ik onlangs tijdens een weekendviering van onze diaken Kees van Kordelaar en het leek me fijn om u te laten meedromen.....

Inzamelingsactie in de maand mei

Zoals u wellicht heeft gemerkt was er dit jaar geen Actie Kerkbalans in onze locatie. U ontving alleen een uitnodiging voor het betalen van uw kerkbijdrage. (De contributie dus) De reden was dat er in een aantal locaties, waaronder de onze, vaak verwarring was over de Actie Kerkbalans, die bedoeld is als een extra bijdrage, naast de kerkbijdrage. Er is nu gekozen voor een inzamelingsactie op een later tijdstip en ook met lokale initiatieven en lokale doelen. In de loop van de maand mei zult u hierover nader worden geïnformeerd middels een afzonderlijke brief en het motto van onze locatie voor deze actie. Wij hopen dat u onze actie van harte gaat ondersteunen met een financiële bijdrage, want die hebben wij als locatie erg nodig om alle voorzieningen voor onze plaatselijke geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden. Alvast dank.

Gedachteniskruisjes

Misschien heeft u als vaste kerkganger het grijze bord al zien hangen aan de rechter zijmuur in onze kerk. Het is de bedoeling dat aan dit bord de gedachteniskruisjes worden opgehangen van degenen voor wie in onze kerk een afscheidsviering wordt gehouden. In andere locaties was dit al jarenlang een vast gebruik en om reden van uniformiteit is besloten dat wij in Zwartemeer dit ook gaan invoeren bij de eerstvolgende afscheidsdienst. Maar het bij ons tot nu toe gebruikte ritueel van het laten bijschrijven van de naam van de overledene in het "Boek van het Nieuwe leven", zal daarnaast gewoon blijven bestaan.





Koperpoetsen

In het vorige Klaverblad heb ik een vrijwilliger voor het voetlicht gebracht. Een van de dingen die in haar verhaal naar voren kwam was het ontbreken van een andere vrijwilliger voor het poetsen van al het koperwerk in onze kerk.

En de zondag na het verschijnen van dit artikel was tot mijn verbazing al het koperwerk keurig gepoetst en flonkerden de kandelaars onder het flakkerende kaarslicht. Welkom aan de nieuwe vrijwilliger, die ook op andere terreinen in onze locatie haar steentje bijdraagt. Zo zie je maar weer wat een verhaal over een vrijwilliger kan opleveren. Misschien melden zich nu ook een paar vrijwilligers aan om de werkgroep op het kerkhof te ondersteunen met harken, schoffelen, grasmaaien. Ga gewoon op een zaterdagmorgen eens kijken of er iets is wat je zou kunnen doen om deze groep te ondersteunen. En het is en blijft vrijwillig. Dus je geeft zelf aan hoe vaak en hoe lang je mee zou willen helpen.



JS

Vertrek Annet Harms



Na heel veel jaren zich ingezet te hebben voor het FUV heeft Annet Harms te kennen gegeven te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor het FUV. Het FUV staat voor het Fonds Uitvaart Voorziening en dat heette voorheen het kerkhof fonds. Annet was jarenlang het aanspreekpunt, maar vanaf nu moet u met vragen bellen naar de parochietelefoon of mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com

We willen Annet heel erg bedanken voor wat ze allemaal gedaan heeft en we hopen dat we haar in de toekomst weer gaan tegenkomen als vrijwilliger bij de parochie.

DE BANIER

Het Veenpark



Het Veenpark en de leden van 't Aole Compas willen graag de Parochie en de locatie Zwartemeer bedanken voor hun ondersteuning van dit jaar.

Dankzij de Parochie kunnen de bezoekers van het Veenpark namelijk een kaarsje branden in de dorpskerk van Bargermond (in het park). De dankbaarheid van de bezoekers is groot.

Meer dan 800 kaarsjes werden dankbaar door de bezoekers gebruikt. Daardoor mag onze Parochie ruim € 400 in ontvangst nemen na de Vastenactie. De opbrengst gaat naar de goede doelen van de kerk, waaronder die van de Bisschoppelijke Vastenactie. Op deze manier komende de giften van de bezoekers ten goede aan alle behoevende ter wereld.

Basisschool de Banier

Donderdag 21 maart vierden wij Palmzondag met een traditionele optocht met Palmpaasstokken en broodhaantjes. De optocht was meteen de opening van de Palmpaasmarkt.



Deze markt werd georganiseerd door de kinderen van de bovenbouw. Allerlei kraampjes met onder andere lekkernijen, maaltijden en snuisterijen van de rommelmarkt. De opbrengst gaat naar het goede doel, dit jaar is dat het Leger des Heils.

Eén kraam in het bijzonder verkocht kaarsjes in de vorm van paaseieren. De opbrengst van deze kraam ging rechtstreeks naar de kerk voor de Bisschoppelijke Vastenactie. Al met al werd er ruim € 500 omgezet.

Wij gaan, aan het Leger des Heils, lessen en gastlessen verbinden om kinderen te doen beseffen wat het is om alles te verliezen, niets te hebben en vooral, om te beseffen hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben.

Het was fantastisch om te zien hoe zelfstandig en vindingrijk de kinderen zijn. Ze hebben alles zelf bedacht, ingekocht, voorbereid, verkocht en verrekend.

Ook dit jaar hebben wij een prachtige bijdrage aan de Vastenactie mogen leveren en de 40-Dagen-Tijd goed mogen beleven.

OUD PAPIER

**Van 30 t/m 31 mei
staat de papiercontainer bij de Banier!!**
(De container wordt de 31^e rond 13.00 uur gehaald)



Breng uw oud papier naar de Banier.
De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de Banier.

SAMs KLEDING ACTIE 11 MEI

Op 11 mei is de ophaaldag voor Sam's kledingactie bij de kerk
Kerk open op 11 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Wat mag u allemaal inleveren?

U mag behalve uw donatie van kleding en schoenen, ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag apart van de kleding verpakt in een gesloten stevige plastic zak. **Geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden!**





COLUMN VAN DE BISSCHOP - DE DODEN HOREN BIJ CHRISTUS EN BIJ ONS

De betekenis van de misintentie. Deel 1

Het is een erkend gebruik in onze katholieke kerk om een priester te vragen een mis te celebreren voor een of meerdere overledenen. We spreken van 'een mis(intentie) opgeven'. Want de doden horen bij de kerkgemeenschap en bij Christus die door zijn levensoffer en kruisdood onze dood heeft overwonnen. De priester gaat voor in de eucharistie met de opgegeven intenties en verbindt ze met Christus' kruisoffer.



Foto Marlies Bosch

De priester viert de mis voor de intentie van de gever(s).

We zouden het kunnen zien als een geestelijk dienstbetoon aan de ander.

Voor iemand bidden is in katholieke kring heel gebruikelijk, of was in ieder geval heel gebruikelijk. We bidden zelf voor iemand of vragen iemand anders om met ons mee te bidden. Dan kan ook voor overledenen. We bidden dat zij in Gods eeuwigheid mogen worden opgenomen, want niemand heeft er recht op de hemel binnen te gaan, en het is geen automatisme. Het is Gods genade die ons gegeven wordt en waaraan we tijdens ons aardse leven moeten meewerken.

Tenslotte kunnen we een priester vragen de eucharistie voor een bepaalde intentie op te dragen. De naam van de overledene(n) wordt dan in de mis genoemd. Er wordt voor hem/haar/hen gebeden, zodat iedereen – en zeker familie en vrienden – het kan meebelevén en de naam van hun dierbare horen in de gelovige gemeenschap. Dat ze niet door ons vergeten worden. Ook in woord- en communievieringen of gebedsvieringen worden gebedsintenties voor overledenen uitgesproken. Het opgeven van mis- of gebedsintenties gaat meestal via het secretariaat van de parochie of locatie.

Misintenties kunnen ook worden opgegeven voor gewone weekdagvieringen. Er hoeven niet per se veel mensen bij te zijn om toch de waarde van de intentie en het gebed te kunnen beleven.

Het is ook een erkend gebruik dat de parochie voor de mis-of gebedsintentie een stipendium (geldbedrag) ontvangt. Wat dat betekent? Daarover de volgende keer meer.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Hoe vinden wij een weg?

*Zoals licht en donker
samen horen,
zo moeten wij soms gaan
van een goed en veilig land
door vlakten waar geen leven
en geen uitzicht is.*

*Hoe vinden wij een weg
als niet een woord van U
of beeld
ons als een antwoord
tegemoet zou komen?
Een mens alleen in de woestijn
is toch ten dode opgeschreven.*

*Zend Gij ons, God
dan iets of iemand tegemoet,
zodat wij diep vertrouwen
durven vinden
in wat komt.*

*Laat uw beloften van nabijheid
als een wandelstok
die ons onachterhaalbaar leidt
naar een herbergzaam oord
van liefde en mededogen.*



Kris Gelaude