

Port Payé
Pays-Bas



PAROCHIEBLAD

VAN DE PAROCHIE



KLAVERBLAD
27 JANUARI 2024 T/M
15 MAART 2024
JAARGANG 9 NR 1

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	3
Vieringen op de locaties.....	5
Bereikbaarheid voor uitvaarten	6
Vieringen door de week	6
Ouderen vieringen	6
Bezoek bij ziekte	6
Sacrament van ziekenzalving	7
Doop welkom in de kerk.....	7
Openingstijden locatiebureau.....	7
Communie thuis	8

Parochienieuws

Woord van de Diaken.....	8
Van de bestuurstafel	10
Bewaarexemplaar Klaverblad	10
Even voorstellen vanuit PCI	11
Nieuws van de begraafplaatsen	11
Vastenactie 2024	12
Kerkbijdrage 2024	12
Van de locaties.....	13

Nieuws van de locatie

St. Joseph Barger-Compasuum	14
St. Willehadus Emmer-Compasuum	18
H. Henricus Klazienaveen	29
H. Antonius van Padua Zwartemeer	34

Bisdome nieuws

Column van de bisschop	38
Werkgroep partnerverlies	39
Diocesane retraite: de weg.....	39

**PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE**

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compasuum,
St. Willehadus te Emmer-Compasuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.



*Pastoor Karol Mielnik
Kloosterweg 2
7881 LE Emmer-Compasuum
tel: 06-15153010
karol.mielnik@gmail.com
Vrije dag: maandag*



*Diaken Kees van Kordelaar
Stellingstraat ZZ 4a
7891 JA Klazienaveen
tel: 06-19905519
diakenkeesvankordelaar@gmail.com
Vrije dag: vrijdag*

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad is **vrijdag 23 februari 2024**

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer opgenomen worden in het Klaverblad, maar wel gelezen in de vieringen.

**Het volgende Klaverblad nr. 2 jrg 9
loopt van 16 maart t/m 3 mei 2024**



Postadres

Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compassuum
Telefoon: 06-51751592

Mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR

Voorzitter:	Pastoor Mielnik	tel: 06-15153010
Vicevoorzitter:	Henk Kuhl	tel: 0591-312478
Secretaris/Communicatie:	Mirjam Buizer	tel: 06-51751592
Penningmeester:	André Zwake	tel: 06-46091469
Lid Liturgie:	Louis Veldhuis	tel: 06-30490077

VERTROUWENSPERSONEN

Inge Cremer-Wehkamp iwehkamp@hotmail.com
Jan Siebers jansiebers@hotmail.com

CENTRAAL BUREAU

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:

*voor al uw vragen kunt u de parochietelefoon bellen op: tel: 06-51751592

bij voorkeur dinsdag van 14.00-15.00 uur of donderdag van 19.00-20.00 uur

* voor wijzigingen in de ledenadministratie: leden.mhvd@gmail.com

* voor vragen over financiën: boekhouding.mhvd@gmail.com

* voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com

* algemene vragen parochiebestuur: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.nr: 06-517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail: pci.mhvd@gmail.com
Rek.nr: NL27 RBRB 0778 2327 78
ten name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTH

VIERINGEN OP DE LOCATIES

dag	27 & 28 januari	4^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas <i>verwarmd</i>	DoP	19.00	Enjoy
zondag	Klazienaveen	DoP	09.00	Samenzang
	Zwartemeer	Dop	10.30	Gemengd koor
dag	3 & 4 februari	5^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Josephkoor
zondag	Klazienaveen <i>Verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	09.00	Henricuskoor
	Emmer-Compas <i>Inter Nos 70 jaar</i>	Pastoor Mielnik	10.30	Inter Nos
dag	10 & 11 februari	6^e zondag d. h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	19.00	Gemengd koor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Samenzang
dag	14 februari	Aswoensdag MHvD	tijd	koor
woensdag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Josephkoor
dag	17 & 18 februari	1^e zondag 40-dagen	tijd	koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	19.00	Care Free
zondag	Barger-Compas <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	24 & 25 februari	2^e zondag 40-dagen		
zaterdag	Emmer-Compas <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	19.00	St. Caecilia
zondag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Samenzang
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	2 & 3 maart	3^e zondag 40-dagen		
zaterdag	Klazienaveen <i>verwarmd</i> <i>presentatie</i> <i>communicantjes</i>	Pastoor Mielnik	19.00	Henricuskoor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Enjoy
dag	9 & 10 maart	4^e zondag 40-dagen		
zaterdag	Zwartemeer <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	19.00	Gemengd koor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Inter Nos
dag	16 & 17 maart	5^e zondag 40-dagen		
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	19.00	Henricuskoor
zondag	Barger-Compas <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	09.00	Gemengd koor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Josephkoor

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN

Week 04	22 jan	t/m	28 jan	Pastoor Mielnik
Week 05	29 jan	t/m	04 feb	Diaken van Kordelaar
Week 06	05 feb	t/m	11 feb	Henk Kuhl
Week 07	12 feb	t/m	18 feb	Marianne Keurs
Week 08	19 feb	t/m	25 feb	Pastoor Mielnik
Week 09	26 feb	t/m	03 mrt	Diaken van Kordelaar
Week 10	04 mrt	t/m	10 mrt	Henk Kuhl
Week 11	11 mrt	t/m	17 mrt	Marianne Keurs
Week 12	18 mrt	t/m	24 mrt	Pastoor Mielnik

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.

Pastoor Mielnik tel: 06-15153010
 Diaken van Kordelaar tel: 06-19905519
 Henk Kuhl tel: 06-57504680
 Marianne Keurs tel: 06-21979850

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Klazienaveen <i>donderdag</i>	Zwartemeer <i>dinsdag</i>	Barger-Compas <i>donderdag</i>	Emmer-Compas <i>woensdag</i>	tijd
08 feb	06 feb	01 feb	14 feb	18.30-18.55 <i>Rozenkrans</i>
22 feb	20 feb	15 feb	28 feb	19.00
14 mrt	05 mrt	07 mrt	13 mrt	19.00

Pastoor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.
 Alle vieringen beginnen om 19.00 uur.

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1^e dinsdag v.d. maand), Barger-Compas (1^e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2^e woensdag v.d. maand) en Klazienaveen (2^e donderdag v.d. maand) is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament. tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten.

OUDEREN VIERINGEN

<i>dag</i>	<i>locatie</i>		<i>voorganger</i>	<i>tijd</i>
31 jan & 28 feb	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
06 feb & 05 mrt	Emmer-Compas	Parochiehuis	Pastoor Mielnik	14.00
07 feb & 06 mrt	Klazienaveen	Dillehof	Pastoor Mielnik	14.30
08 feb & 14 mrt	Barger-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
20 feb & 19 mrt	Klazienaveen	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00

BEZOEK BIJ ZIEKTE



Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo houden we contact met elkaar.

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING



Op tijd de Ziekenzalving ontvangen

Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen.

Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht. Dus... graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met: Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK



In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn 'ja' en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding.

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU

Voor bereikbaarheid van het Centraal Bureau in het Klaverblad ook wel genoemd als de parochietelefoon zie pagina 4 van het Klaverblad.



Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:

- * Doorgeven van gezinsuitbreiding.
- * Inleveren kopij voor het Klaverblad.
- * Vervoer naar weekendvieringen.
- * Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
- * Doorgeven van adreswijzigingen.
- * Opgeven van gebedsintenties.

	Barger-Compas Verl. Oosterdiep WZ 67 0591-349051	Emmer-Compas Hoofdkanaal OZ 82 0591-351351	Klazienaveen Stellingstraat ZZ 4 0591-649071	Zwartemeer De Hoven 8 0591-769144
Maandag			18.15-18.45	
Dinsdag				18.30-19.00
Donderdag	18.30-19.00 locatie bureau	11.00-12.00		
Zaterdag		10.00-12.00 stuurgroep		

Het is mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, u dient hiervoor contact op te nemen met Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

WOORD VAN DE DIAKEN

Dragen en doen we de diaconie samen?

Ik wil dit woord graag beginnen met het stellen van een vraag. Hoeveel weet u over het diaconale dienstwerk dat door en binnen onze parochie wordt verricht? En hoe beleeft u als parochiaan het diaconale dienstwerk dat er wordt gedaan? In mijn vorige parochie heeft een student hier een aantal jaren geleden onderzoek naar gedaan waarbij het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe in de praktijk de drieslag van met elkaar vieren in de liturgie, met elkaar het Woord van God verkondigen, en met elkaar naastenliefde uitoefenen ervaren wordt. Het diaconale handelen binnen de parochie is onder andere zichtbaar in het bezoekerwerk en het ziekenbezoek voor en door parochianen. Het diaconale handelen naar buiten wordt zichtbaar in de (mede) opgezette diaconale initiatieven buiten de parochie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het participeren in de voedselbank, het realiseren van weggeefkasten of het organiseren van een maaltijd voor mensen in de samenleving die zich in een kwetsbare positie bevinden. Beide perspectieven zijn een belangrijk onderdeel om aan de Goede Boodschap handen en voeten te geven. Onderzocht werd hoe de parochianen het diaconale dienstwerk - specifiek de projecten naar buiten - beleven, meedragen en ondersteunen.

Uit het onderzoek in mijn vorige parochie kwam onder andere naar voren, en dit was niet geheel onverwacht, dat de parochianen die de vragenlijst ingevuld hadden zich niet echt betrokken voelen bij de diaconale projecten en daarmee een geringe verbondenheid beleven. Dit dan met name bij de kleinschalige projecten zoals het Schuldhulpmaatjesproject en een aantal kookprojecten. Wel gaf een groot gedeelte van de ondervraagden aan, dat men juist de inzet voor de zwakkeren in onze maatschappij waardeert en dat deze inzet hun denken over de kerk positief beïnvloedt. Van afstand wordt aan diaconale initiatieven een warm hart toegedragen. Het lijkt er op dat veel parochianen bijvoorbeeld een kledingbank die als initiatief vanuit de katholieke kerk is begonnen, als deel van de maatschappij beschouwen en niet als plek waar de katholieke identiteit tot uiting komt. Waarbij je wellicht kunt bedenken dat hier zeker nog een inhaalslag gemaakt kan worden: samen een kledingbank runnen is immers toch óók kerk. Diaconie, het liefdeswerk van de Kerk en al haar gelovigen, is een wezenlijke taak van daadwerkelijke Christelijke Liefde; de voortzetting van Jezus' werk tijdens zijn leven op aarde. De Evangelien staan boordevol van Zijn daden.

Van Teresia van Avila komt het gebed:

*Heer,
nu Jezus niet meer als mens onder is
en Hij geen andere ogen heeft dan de mijne
om deze wereld vol mededogen te zien.
Geef mij dan,
dat mijn voeten voortgaan om zijn werk te doen
en dat mijn handen
zijn zegende arbeid mogen voortzetten.*



De eerste Christengemeenschappen, de jonge Kerk, onderkenden direct het belang van de caritas of zo u wilt diaconie, zoals blijkt uit het verslag dat we in het Bijbelboek Handelingen. kunnen lezen. De vier wezenlijke taken van de Kerk worden daar als



volgt omschreven: ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed (Hand. 2, 42) ofwel Catechese, Diaconie (= Caritas), Eucharistie en (persoonlijk) Gebed. Geen van deze activiteiten kan worden gemist in de Kerk, sterker nog ze kunnen niet zonder elkaar! Een 'klavertje vier' brengt geluk:

Nu hoop ik in de toekomst de diaconie/Caritas een nog meer zichtbare plek te kunnen geven in onze parochie en daarmee een

grotere doorwerking in de geloofsgemeenschap te bewerkstelligen. Dit heeft te maken met mijn overtuiging dat we als parochie maatschappelijk relevant moeten zijn en blijven indien we een toekomst willen hebben. Ik denk dat we naast het vieren, het leren en het gebed tegelijkertijd aandacht moeten hebben voor de noden in de samenleving en hier daadwerkelijk actie in moeten ondernemen. Een parochie heeft toekomst als we bereid zijn hierin te investeren en dienstbaar willen en durven zijn aan de samenleving. Diaconie is een manier om te laten zien dat ons geloof niet ouderwets is of raar, maar actueel en een antwoord is op een aantal zeer urgente vragen en problemen waar onze wereld voor staat. Een wereld die hopeloos verdeeld is en waar oorlog en geweld, armoede en uitbuiting aan de orde van de dag is. Waar nog altijd het recht van de sterkste lijkt te gelden. Wij kunnen een onderdeel van het tegengeluid zijn en proberen door onze manier van leven en samenleven te laten zien hoe het ook anders kan. Dat tegengeluid is naar onze diepste overtuiging Jezus Christus zelf, die als het Woord van God juist ook in deze tijd in woord en daad mag - ja moet- klinken. Diaconie is handen en voeten geven aan dit Woord van God.

Door concreet vanuit ons gelovig weten dat God in zijn Zoon Jezus Christus een nieuwe wereld is begonnen, en onderweg naar onze bestemming van blijvende vrede en vreugde met liefde te laten merken dat alle mensen tellen en elk mens een geliefd kind van God is. Diaconie doet dit. Het laat dit zien en geeft mensen de kans dit te ervaren. De hoop die ons geloof geeft, omzetten in concreet handelen en met liefde voor mensen te leven: daar is het om te doen. Voor alle mensen. Jezus is immers voor ieder mens gestorven en verrezen. Vanuit dit weten willen we ons belangeloos inzetten omdat de liefde van God ons gewoon geen rust laat.

De Rooms-katholieke Kerk heeft de diepe overtuiging dat iedere gedoopte een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het uitvoeren van drie taken: het vieren, het leren en het dienen. Natuurlijk iedereen vanuit zijn of haar eigenheid en wiesio te beginnen in de eigen omgeving. Juist in de directe omgeving zijn het bidden, de kerkgang en het omzien naar elkaar van groot belang. Hier begint ons geloofsleven. Blijf dit doen is dan ook mijn oproep. Dit heeft al zoveel betekenis.

Maar laten we ons daarnaast blijven inzetten om de diaconie meer inhoud te geven, zowel als het gaat om de zorg en aandacht voor onze geloofsgemeenschap zelf, als naar de mensen in de samenleving die onze gebeden, zorg en aandacht nodig hebben. Waarbij we natuurlijk weloverwogen te werk gaan in een tempo dat recht doet aan de mensen die het betreft.

Dit wil ik heel graag samen met u doen! Samen als geloofsgemeenschap staan we sterk. Iedereen die vanuit zijn of haar talenten en kwaliteiten een bijdrage wil en kan leveren aan de diaconie van onze parochie is van harte uitgenodigd. Dus voelt u zich aangesproken en wilt u meer weten over de mogelijkheden om u diaconaal te kunnen inzetten, of heeft u zelf ideeën laat dan van u horen.

U kunt dan contact opnemen door een mailtje te sturen naar diakenkeesvankordelaar@gmail.com of te bellen met 06-19905519.

*Ik zie uw reacties graag tegemoet.
Vrede en alle goeds,
Diaken Kees*

VAN DE BESTUURSTAFEL



De eerste vergadering van het parochiebestuur is inmiddels traditie getrouw er één waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. Wat waren onze plannen en wat is daarvan gerealiseerd. Samengevat kunnen we zeggen als parochiebestuur dat er dit jaar weer hard gewerkt is door onze vrijwilligers en dat er veel is bereikt, maar dat ook een aantal zaken nog volop in ontwikkeling zijn.

Eén van onze aandachtspunten was natuurlijk het gebouwenbeleid. Hoewel er nog geen definitieve plannen zijn, zijn er vele gesprekken met diverse mensen geweest en we hopen het komend jaar toch een aantal concrete voorstellen aan u en aan het Bisdom voor te kunnen leggen.

De begraafplaatsen zullen ook het komend jaar onze aandacht vragen, omdat we nog steeds op zoek zijn naar een gastvrouw of gastheer. Daarnaast hebben sommige onderhoudsgroepen versterking nodig.

De extra aandacht voor de gezinsvieringen hebben in ieder geval geleid naar drukbezochte vieringen op Kerstavond. Daar zijn we heel dankbaar voor en geeft weer energie om hier verder aan te bouwen.

De plannen voor komend jaar worden binnenkort ook met de locaties besproken en daarnaast wordt er hard gewerkt aan een pastorale visie.

BEWAAREXEMPLAAR KLAVERBLAD

In het vorige Klaverblad werd al aangekondigd dat er dit jaar wat minder Klaverbladen gaan verschijnen, maar dat er een bewaarboekje komt, waarin veel basis informatie staat en vooral allerlei namen en telefoonnummers, die belangrijk voor u zijn.

Er wordt op dit moment nog druk gewerkt om het bewaarboekje zo compleet mogelijk te maken. Zo snel het boekje compleet is zult u het ontvangen en zal dit Klaverblad er iets anders uit gaan zien.

We houden u op de hoogte.

EVEN VOORSTELLEN VANUIT DE PCI

Hallo, mijn naam is Willie Dijck, ik ben 57 jaar en lid van het bestuur van de PCI. Ik woon in Emmer-Compascuum en ik zet mij daar waar nodig is in als vrijwilliger bij de kerk. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Jannet en trotse vader van twee dochters Jolien en Janique. Jannet en ik werken in de ambulante handel en verkopen brood en banket op markten in de omgeving. We beleven veel plezier aan ons werk, mede door het contact met verschillende mensen. Het contact met de mensen vind ik het mooiste van het werk dat wij doen, het schept een band.

Van huis uit ben ik rooms katholiek opgevoed, maar heb mij de laatste jaren steeds meer verdiept in wat het geloof voor mij betekent en wat ik daarmee voor anderen kan betekenen. Van daaruit vind ik het leuk om met een groep mensen iets te proberen uit te dragen vanuit de PCI.



NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN



Allereerst willen we opnieuw een oproep doen voor een gastvrouw of gastheer voor onze begraafplaatsen. Voelt u een binding met (één van) onze begraafplaatsen en bent u gastvrij, flexibel en nauwgezet, dan is dit misschien iets voor u. Belt u dan eens de parochietelefoon. We vertellen u er graag meer over.

Verder wordt er hard gewerkt aan een nieuwsbrief voor de begraafplaats. Naar verwachting zal deze half februari verstuurd worden naar de rechthebbenden van onze graven. Bent u geen rechthebbende, maar wel geïnteresseerd, laat het ons dan weten. Dan kunnen we samen met u bekijken hoe we daar zorg voor kunnen dragen. Tot slot zullen er eind februari een aantal grafmonumenten geruimd gaan worden. De rechthebbenden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld, zodat zij, als ze dat nog willen, het graf nog even kunnen bezoeken en om de kaarsen of beeldjes en dergelijk mee te nemen.

Op 31 december is er van een aantal graven het grafrecht afgelopen. We hebben de rechthebbende in kennis gesteld en ook meteen een verlengingsvoorstel gedaan. Echter heeft een deel van de rechthebbende niet gereageerd. Dat betekent dat nu het grafrecht is afgelopen en dat we gerechtigd zijn om het graf(monument) te ruimen. Graag geven we andere nabestaanden de mogelijkheid om het grafrecht over te nemen. Op elke begraafplaats komt binnenkort een lijst te hangen met een overzicht van de graven, waarvan het grafrecht is verlopen. Ligt er dus familie van u op één van onze begraafplaatsen? Kijk dan eens in de kast op de lijst, zodat u niet opeens verrast wordt dat het graf(monument) geruimd is! Verder kunt u altijd actuele informatie over de graven vinden op onze website.



Wilt u meer informatie over een graf waarvan het grafrecht is verlopen? Bel dan op dinsdagmiddag of donderdagavond de parochietelefoon.
tel: 06-51751592

Thema: leven in een veranderende wereld.



Dit jaar willen we ons inzetten voor de mensen in Zimbabwe.

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water en moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, worden waterpunten geïnstalleerd die op zonne-energie werken. Bij de putten komt een grote opslagtank te staan om het water op te slaan. Zo is men verzekert van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten.

Mogen zij op onze steun rekenen???

KERKBIJDRAGE 2024

Veranderingen kosten tijd en natuurlijk gaat er dan ook weleens iets mis. Zo ook bij de verandering van het basisbedrag voor de kerkbijdrage. In december hebben alle parochianen een brief gekregen waarin de verandering van het basisbedrag aangegeven werd en ook waarom dit veranderd werd. Iedereen werd gevraagd om dit bedrag ook daadwerkelijk te gaan betalen, maar of men voor veranderingen ons voor half december wilde bellen. Dat is ook veel gedaan. Gelukkig waren daar mensen bij die toch iets minder wilden gaan betalen, maar ook mensen die bereid waren iets meer te gaan betalen. Daarnaast was er ook een groep, die altijd zelf overmaakte, maar ons nu gemachtigd heeft. Daar zijn we heel blij mee. Ook nu nog, ver in januari, zoeken mensen nog contact om veranderingen door te geven. Dit proberen we natuurlijk zo goed mogelijk te verwerken, maar dit kost onze vrijwilligers veel extra tijd. En daardoor loopt er wel eens iets niet zoals het zou moeten. We vragen u daarvoor begrip te hebben en vooral de parochietelefoon te bellen, zodat het alsnog rechtgezet kan worden.

We proberen zoveel mogelijk op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig te zijn en donderdags van 19.00 tot 20.00 uur. Ook op die tijdstippen kan het zijn dat u de voicemail krijgt. Meestal is dit omdat de vrijwilliger al met iemand in gesprek is. Probeer het dan op een ander moment nog een keer. Of mail uw vraag over de kerkbijdrage naar boekhouding.mhvd@gmail.com

De parochianen, die altijd zelf overmaken hebben inmiddels bericht gekregen, maar voor de parochianen die ons gemachtigd hebben, verloopt de overstap helaas wat langzamer. Het streven is dat de incasso's op 1 februari geïnd zullen gaan worden. Voor de mensen, die per maand betalen, betekent dat er in februari twee keer het afgesproken bedrag afgeschreven zal worden.

Vanaf dit jaar doen we niet meer mee met de Actie Kerkbalans. Wel zal er in mei een lokale actie zijn, waar uw extra gift meer dan welkom is.

VAN DE LOCATIES



Ook
in
2024
verwelkomen wij u graag in
één van onze 4 locaties
om samen
te
bidden
te
zingen
te
vieren.



BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH



Kerk en Pastorie:

Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 0591-349051

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL15 RABO 0104 3049 52

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph

COÖRDINATIETEAM

Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com

Johan Harbers	06-15185068
Marja Grummel	0591-348843
Aswin Mensen	0591-394583 of 06-40780666

CONTACTPERSONEN

Beheerder begraafplaats:	Henk Harmes	06-22480061
Beheerder gebouwen:	Aswin Mensen	06-40780666

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zaterdag 3 februari

Anna Aleida Kuhl-Muller, Annie Greve-Gepken, Bennie Menzen, Geert Knol, Gerhard Heinrich Lübbers, Gesina Rolfes-Robben, Jan Wehkamp, Karin Drent, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Sien Menzen-Kuhl.

Zondag 11 februari

Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Gesina Rolfes-Robben, Jan Wehkamp, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Sien Menzen-Kuhl, Wim Wehkamp.

Zaterdag 17 februari

Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, fam. Linnemann-Drees, Gesina Rolfes-Robben, Jan Wehkamp, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Mieke Gepken-Rass, Ria Kuhl-Arling, Sien Menzen-Kuhl.

Zondag 3 maart

Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Gerhard Heinrich Lübbers, Gesina Rolfes-Robben, Jan Wehkamp, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Sien Menzen-Kuhl.

Zondag 10 maart

Anna Aleida Kuhl-Muller, Bennie Menzen, Gesina Rolfes-Robben, Jan Wehkamp, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Sien Menzen-Kuhl.

KOSTERS

G. Wolken	0591-349033
M. v.d. Aa	0591-349144
S. Siekman	0591-859762
A. Mensen	0591-394583 of 06-40780666

KOFFIEDRINKEN

Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal. U bent van harte welkom.

OUDERENVIERING

Donderdag 8 februari en 14 maart is er om 14.00 uur een ouderenviering in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

Als er op donderdag een ouderenviering is, is er geen avondviering.

KOFFIE / THEEMIDDAG

Op woensdag 7 februari is er om 14.00 uur weer een gezellige koffie / theemiddag.

ST.GERARDUSKALENDER

De Gerarduskalender is nog tot 28 januari verkrijgbaar op het locatiebureau. De prijs is € 9,75 per stuk.

VERJAARDAGEN

29-01-1947	Dhr. H. Jalving
30-01-1939	Dhr. J.H.H. Hartmann
30-01-1935	Mevr. G.M. Hölscher-Roufs
31-01-1941	Mevr. A.C. Berends-Arling
01-02-1947	Dhr. J.B. Tubben
02-02-1940	Dhr. J.H. Borgmann
08-02-1936	Dhr. J.H. Arling
08-02-1949	Dhr. L.J. Gosevoort
09-02-1945	Mevr. M.G.H Falke-Robben
10-02-1947	Dhr. D. Schepers
14-02-1947	Mevr. M.E. Wesselink-Heidotting
17-02-1948	Dhr. J.G. Feringa
19-02-1949	Dhr. F.G. Schulte
26-02-1940	Dhr. A.H. Immink
02-03-1947	Dhr. W.H. Berends
08-03-1949	Mevr. J.M. Hartmann-Conen
09-03-1942	Dhr. J.G. Kuhl
11-03-1931	Mevr. M.M. Wübkes-Bruins
13-03-1936	Mevr. H. Hake-Hemmen



Wij wensen u allen een fijne verjaardag.

COÖRDINATIETEAM

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, vanuit het coördinatieteam willen wij graag leden van onze locatie die ernstig en/of langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of kennissenkring ziek en tot onze locatie behoort? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven. U kunt dit op de volgende wijze doen:

- Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd@gmail.com
- Doorgeven aan het locatiebureau deze is elke donderdagavond geopend van 18.30 uur-19.00 uur.
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de pastorie.



ACTIE POTGROND 2024



Ook dit jaar houden we de traditie in ere. Evenals voorgaande jaren gaan we weer zakken potgrond verkopen om geld in te zamelen voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

We hebben zakken van dezelfde goede kwaliteit als andere jaren. Het zijn zakken van 40 liter en geschikt voor planten in een pot maar ook voor planten in de border of tuin. Daar deze grond niet organisch bemest is, is deze ook geschikt voor kamerplanten.

Ook dit jaar hopen we weer een aantal nieuwe "klanten" aan ons bestand te kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons hebben gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even het volgende:

De verkoop gebeurt bij intekening, maar we komen met het restant ook langs de deuren. Wilt u zeker weten dat u zakken potgrond krijgt, bestel het dan van tevoren!

U kunt de zakken bestellen door middel van het invullen van het onderstaande strookje. U kunt dit strookje, samen met het verschuldigde bedrag inleveren op het locatiebureau. **Dit kan elke donderdagavond tot en met 22 februari.** Op het locatiebureau liggen extra strookjes en zoals u weet kunt u daar ook pinnen.

De potgrond kost € 5,= per zak van 40 liter en 6 voor € 25,=

U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere familie, vrienden en burens bestellen.

De zakken worden dan zaterdag 16 maart 2024 vanaf 8.30 uur bij u thuis bezorgd.

-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----

Naam:

Adres:

Aantal zakken:

Te betalen: €.....

EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS



Kerk en Parochiehuis:

Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL25 RABO 0330 6792 01

*t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus*

LOCATIERAAD

Mailadres: willehadus.mhvd@gmail.com

	Erik Meijer	06-51479189
Beheerder gebouwen	Allidus Ahlers	0591-354093
Secretariaat	Harry Fecken	06-13468121

CONTACTPERSONEN:

Diaconie:	Mariëlle Oost	06-52473357
Liturgie/gemeenschapsofbouw:	Henk Zwart	0591-351105
Catechese:	Jannet Dijck	06-50206237
Beheerder begraafplaats:	Joh Heine	0591-351905

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA

De begrafenisvereniging heeft zelf geen uitvaartleider meer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris/penningmeester van de begrafenisvereniging: George Mensen: 06-53937990

Zaterdag 27 januari

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Jan Bisschop.

Zondag 4 februari

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, fam. Mulder-Wolters, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Hennie Bredek, zootje Tonny Bentlage, Taeke Graafsma, Rudolf Geerts, Bennie Thole en Tonnie Thole-van Wilsenis, Herman en Annie Heijnen-Greve, Herman Heijnen, levende en overleden leden van het dameskoor Inter Nos, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Zondag 11 februari

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Jozef Sturre, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de Vries-Twickler, Diny Hendriks, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma.

Geen viering weekend 17 / 18 februari intenties worden gelezen woensdag 28 februari

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, fam. Mulder-Wolters, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, ouders Welling-Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Marlies Unij-Plage, overl. fam. Zomer-Schütte.

Zaterdag 24 februari

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, fam. Mulder-Wolters, overl. ouders Sturre-Schrör, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, pastoor van den Barselaar, zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard.

Zondag 3 maart

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, fam. Mulder-Wolters, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, zootje Tonny Bentlage, Taeke Graafsma, Rudolf Geerts, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Zondag 10 maart

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, fam. Mulder-Wolters, Gerrit Wolthuis en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Henk Scheven, Taeke Graafsma.

KOSTER VAN DE WEEK

ma 29 jan	t/m	zo 04 feb	José Wessel	06-27369058
ma 05 feb	t/m	zo 11 feb	Margriet Ahlers	0591-354093
ma 12 feb	t/m	zo 18 feb	René Berendsen	0591-353630
ma 19 feb	t/m	zo 25 feb	Diny de Roo	06-27613656
ma 26 feb	t/m	zo 03 mrt	José Wessel	06-27369058
ma 04 mrt	t/m	zo 10 mrt	Margriet Ahlers	0591-354093
ma 11 mrt	t/m	zo 17 mrt	René Berendsen	0591-353630

LOCATIEBUREAU

do 01 feb	Tilda Heine
do 08 feb	Adelheid Kuper
do 15 feb	Ans Berendsen
do 22 feb	Tilda Heine
do 29 feb	Adelheid Kuper
do 07 mrt	Ans Berendsen
do 14 mrt	Tilda Heine



PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 1	29 jan t/m 02 feb
Groep 2	12 feb t/m 16 feb
Groep 3	26 feb t/m 01 mrt
Groep 1	11 mrt t/m 15 mrt

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR

Datum	ACOLIET	LECTOR
za 27 jan	Geen acoliet	DoP met Janique Dijck
zo 04 feb	Willy Dijck, Jan Heijnen	Corrie Kooij
zo 11 feb	Marco Gustin	Ria de Vries
wo 14 feb	Aswoensdag in Barger-Compas	
za 24 feb	Marit Gustin	Henriette Bolk
zo 03 mrt	Willy Dijck	Erik Meijer
zo 10 mrt	Jan Heijnen	Janique Dijck

BLOEMVERSIERING

3	Maria Herder	22 jan t/m 04 feb	0591-352363
	Ria Loves		06-18170565
	Lena Mencke		0591-349057
4	Maureen Nie	05 feb t/m 18 feb	0591-346365
	Dorota Maj		06-44353179
1	Siny Wilkens	19 feb t/m 03 mrt	0591-351081
	Magdalena Tiben		0591-353718
2	Greetje Wilts	04 mrt t/m 17 mrt	0591-354229
	Gieneke Greevink		06-11702685

KVE

Dinsdag 13 februari

Notaris S. Fissering van Veen en Veste komt vertellen over testament/levenstestament/nalatenschapsafwikkeling.

KvE

De bijeenkomst is in ons Parochiehuis en begint om 19.30 uur.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Op 23 december is overleden onze parochiane

María Anna Specken-Benes



De avondwake werd voor haar gehouden op vrijdag 29 december in onze kerk. De afscheidsdienst was op zaterdag 30 december in Uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos.

Dat zij mag rusten in vrede.

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 15 MAART

J.H. Thole	25-01-1947	EC
M.G. Ellermann-Kuper	28-01-1939	EC
A.M. Voss-Bos	01-02-1930	Emmen
J. Scholte-Blaauw	09-02-1942	EC
A.M. Sturre-Deuling	09-02-1938	EC
M.M. Herbers-Muter	15-02-1936	EC
J.H. Muller	15-02-1943	EC
F. Ahlers-AB	17-02-1947	EC
U.L. Folkers-Wesselmann	17-02-1947	EC
J.T. Langen-Venedunker	18-02-1936	EC
W.H.J. van Uem	18-02-1941	EC
M.A. Deddens-Over	24-02-1937	EC
M.A. Hottinga-van der Zweep	27-02-1936	Emmen
G. Zwaard-van Schoor	03-03-1933	EC
F.M. Oost-Zwiers	08-03-1946	EC
P.J. Peerdeman	12-03-1938	EC
M.G.T. Ahlers	15-03-1945	Emmen
J.B. Berends	15-03-1940	EC



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

CONTACTMIDDAG

Op dinsdag 7 maart is er weer een contactmiddag.

De middag begint om 14.00 uur met een viering.

Na de viering is er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee.

Kom ook eens meevieren, u bent van harte welkom!

Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met:

Greetje Wilts tel: 06-37228107 of 0591-354229



HONDERD JAAR WILLEHADUS KERK

Op zondag 7 januari was de openingsviering van de start 100 jaar St. Willehaduskerk te Emmer Compas. Tijdens een feestelijke Eucharistieviering, waarin onze pastoor Karol en diaken Kees van Kordelaar voorgingen, werd er al stil gestaan bij dit feest. Het hele jaar door zullen er activiteiten zijn in het kader van 100 jaar kerkgebouw, waarbij iedereen van harte welkom is!

In onze 100-jarige St Willehaduskerk, met een goede akoestiek, zingen al vele jaren de vitale koren tijdens de vieringen. Dankbaar zijn we voor al deze koorleden, muzikale begeleiders en dirigenten. Willehad zingt ook in 2024!

En tijdens dit jubileumjaar van de kerk, viert ook ons dameskoor Inter Nos op 4 februari haar 70-jarig bestaan in een feestelijke Eucharistieviering om 10.30 uur.

U bent dan- én bij álle vieringen van harte welkom!



Bij de viering van 100 jaar St. Willehaduskerk past deze prachtige afbeelding van een Quilt, gemaakt door Rieteke Hoogendoorn met haar uitleg daarbij.

In de quilt 'Eeuwenlang op weg' zitten twee verhalen.

Het eerste verhaal: *Exodus anno ca. 1450 voor Christus.*

Eerste paneel (van links naar rechts): Israël als slaven in Egypte.



Tweede paneel:

Mozes in de woestijn waar hij God ontmoet bij het brandend braambos. In de vlammen staat in het Hebreeuws: 'Ik ben'. God belooft daar aan Mozes dat Hij de Israëlieten naar het beloofde land Kanaän zal brengen.

Derde paneel: De doortocht door de Rode Zee.

Vierde paneel: De woestijnreis, veertig jaar lang. Middenin een wereldbol met daarin een geel/oranje gedeelte wat het beloofde land verbeeldt. Geel en oranje zijn kleuren van de zon, verwarmend en stimulerend. Geel wordt ook wel de kleur van geluk genoemd. Vol verwachting gaan de Israëlieten op weg, het wordt een lange moeilijke reis, maar ze komen aan in het beloofde land. De treden staan symbool voor de weg naar het land van melk en honing.

Het tweede verhaal: *Exodus anno 2022-2023.*

Wij leven in een verscheurde wereld, dit is uitgebeeld in de zwarte strepen, dwars door de wereld heen, de rafels verbeelden de rafelranden van ons leven. Slavernij is er nog steeds, maar dan in een modern jasje, we kunnen verslaafd zijn aan...

Iedereen kent in zijn leven woestijnperiodes of het gevoel dat je door het water gaat. Maar in élk mens zit een verlangen naar een wereld van vreugde en vrede. De 'Ik ben' belooft óók aan de mensen van nu, een land van vreugde en vrede. Er staan veertig mensen in de panelen, zij staan symbool voor alle mensen die op weg zijn. Veertig is ook het getal van voorbereiding en verwachting. De uitgesleten treden laten zien dat al eeuwenlang deze weg wordt gegaan, generatie op generatie, en nog steeds wordt gebruikt door mensen die op zoek gaan naar het 'beloofde land'.

Mensen op weg - zoekend, hopen - om thuis te komen in het beloofde land.

Zo zijn óók wij, als parochie/locatie St. Willehadus, al méér dan een eeuwlang op weg. Ook wij zijn al zólang op zoek naar het beloofde land.

Een land waarin vrede en gerechtigheid mag zijn, hopen en biddend,
om eens Thuis te komen in dat Beloofde Land

70-JARIG BESTAAN DAMESKOOR INTER NOS



Ons dameskoor bestaat dit jaar **70 jaar**.

We willen dit vieren in een:

**Feestelijke Eucharistie viering
op zondag 4 februari om 10.30 uur
in onze St. Willehaduskerk.
U bent allen van harte welkom.**

In deze viering zal Pastoor Karol voorgaan en zingt het dameskoor o.l.v. Ina en Sandra Heijnen. Aansluitend is de receptie in ons Parochiehuis.

MUSICAL EN KERSTMARKT OPBRENGST

Beste Parochianen, ondanks het slechte weer hebben we weer een prachtige Musical en een gezellige Kerstmarkt mogen beleven. De Musical en de Kerstmarkt hebben een totaal bedrag van € 3.156,57 opgeleverd.

**Wij willen graag alle vrijwilligers,
die dit mogelijk hebben gemaakt,
van harte bedanken!**

De Financiële Commissie

KERSTMUSICAL KRIBBE VOL LIEFDE

Wat hebben we weer veel lovende reacties gehad op de Kerstmusical:

Geweldig, humorvol, met een lach en een traan, prachtige belichting, goed geluid, mooi decor, kleurrijke kleding, het plezier spatte ervan af!



Veel reacties op het verhaal van Josefien von Bachhoven bis Moensterseveld en haar man Arthur van Roeswinkel. Tijdens een groot georganiseerd bal door keizer Augustus, waar onder andere de kinderburgemeester en prins en prinses Carnaval aanwezig waren, kondigde de keizer af dat eenieder naar zijn of haar geboorteplaats moest voor de volkstelling. Josefien en Arthur moesten, net als Maria en Jozef, op weg naar Bethlehem. Zij gingen met het vliegtuig maar Maria en Jozef gingen duurzaam op reis met de ezel.

Natuurlijk waren er volop herders en engelen. En Arthur kwam na een nogal chaotisch verlopen reis tot de conclusie dat hij toch wel een hele goede engelbewaarder moest hebben. Het kon dan ook niet uitblijven dat het lied 'De engelbewaarder' tot ieders verbeelding sprak en uit volle borst werd mee gezongen. Aan iedereen, kleine en grote deelnemers, vóór- of achter de schermen, heel veel dank! En zeker ook dank aan het in groten getale aanwezige publiek.

HET WAS GEWELDIG. ZÓ ONTSTOND EEN KRIBBE VOL LIEFDE!
Nu ook te zien op YouTube @Maria Hertogin van Drenthe

TWEDE KERSTDAG



Ook dit jaar was de kerstlunch weer een groot succes! Veel parochianen waren daarbij aanwezig en hebben weer genoten van al het lekkers wat hen voorgeschoteld werd.

Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt!



BIJZONDERE KERSTKAARTEN GEVRAAGD



Op onze kersttentoonstelling was ook een grote verzameling kerstkaarten te zien. Heeft u nog mooie, bijzondere kaarten met afbeeldingen van de kerststal en ze zelf niet willen houden? Gooi ze niet weg maar breng ze naar het Locatiebureau. Wij vinden er volgende tentoonstelling vast wel een plekje voor. Alvast hartelijk dank,



KERSTTENTOONSTELLING EN WANDELING

Wat hebben we weer een fijne- en drukke tijd achter de rug, waarin we terug kunnen zien op een mooie tijd waarin veel mensen de weg naar onze kerk hebben kunnen vinden met de kerststallentoonstelling- en de wandeling.

Het bracht vaak een blik van verwondering en genieten over de sfeer en de beleving, vooral ook tijdens de wandeling. Voor het eerst georganiseerd maar gelijk een succes waarbij meer dan 100 mensen meededen waaronder ook de burgemeester, die spontaan gekomen was en vele vrijwilligers die het kerstverhaal vertelden in prachtige kleding.



Het eindigde weer in de tentoonstelling met een lekker bakkie koffie/thee en een gezellige samenkomst.

Er zijn bij de tentoonstelling in het totaal 810 bezoekers geweest in deze periode, waarbij op maandagmorgen de school uit Emmen nog een bezoek bracht aan onze kerk om hun

kijkdozen te bekijken en een rondleiding kregen van de pastoor.

De entree was gratis, maar dankzij de vele vrije giften van alle bezoekers was er een onverwacht hoge opbrengst van € 1234,81

Bedankt alle bezoekers van onze kerststallentoonstelling en kerstwandeling.



Wij danken iedereen die meegeholpen heeft aan dit succes, ook de mensen en de scholen die zelf iets gemaakt hebben, dat maakt het weer zo anders en zo bijzonder. Volgend jaar zijn we er weer bij, want zo'n prachtige traditie met de mooie wandeling kan alleen maar groeien hier in Emmer Compasuum.

TAXIPASTORAAT

**Taxi
pastoraat**



Vandaag een mooie dag met een zonnetje die ik start in de Exloërmond. Ik heb de liefde gevonden in het mooie Appelscha en heb net een heerlijk weekend achter de rug. Veel gelopen met de hond en lekker buiten in de mooie natuur aldaar.

Ook even in het immer bruisende Emmer Compasuum geweest en aldaar genoten van het samen zijn met de kinderen en de kleinkinderen. Dus tja....sorry van die glimlach, die zit er nog steeds.

Komt goed uit want de eerste klant is van oorsprong een rasechte Amsterdamse op Crocs. Ik pak haar rollator beet en noem hem de Ferrari waar ze al hartelijk om moet lachen en ze roept me in plat Amsterdams toe dat ze me nu al een leuke kerel vindt.

'Heb ik weer' roep ik haar toe en vertel haar even over mijn weekend en mijn liefde. Dat delen doe ik vrij makkelijk met de mensen waar ik een klik mee heb ook als het even wat minder gaat. Ze vertelt me dat haar man onlangs overleden is en ze zwaait nog even naar haar buurman die nu haar bouwier even uitlaat. Dat is de enige die hier een beetje normaal met me omgaat zegt ze. Ik zet haar af bij een parfumeriezaak in Stadskanaal en zeg haar dat ze zeker een lekker luchtje gaat kopen voor haar buurman. Nooit een Drenth roept ze me toe. Ik lach er maar om en zeg haar dat wanneer ze lekker ruikt ze vanzelf komen en ze niet zo kritisch moet zijn. Ze lacht er hartelijk om en hoopt dat ik haar weer ophaal. Eindelijk weer eens lekker lachen zegt ze, mooi man.

Dan even langs de AH in Borger, daar haal ik een vaste klant op die nu wel een erg zware boodschappentrolley met zich mee sleept. Ik pak hem aan en vraag of er een M3 stenen in zit. Ze lacht, nee zegt ze ik heb vanmiddag een date. Oh, vraag ik geïnteresseerd even door, leren kennen via een app, vraag ik haar?. 'Inderdaad, en na lang aandringen van zijn kant komt hij nu naar mijn huisje', zegt ze. 'Nou, doe maar voorzichtig want er zit natuurlijk ook wel raar volk bij'. Ik zet haar af bij haar huis en geef aan binnenkort wel van haar te horen hoe of het gegaan is. 'Komt zeker goed', zegt ze en sleept de volle boodschappentrolley achter zich aan.

Verschillende gedachten gaan door mijn hoofd en lachend rij ik verder. Op het station staat een dame heen en weer te drentelen en ik vraag haar of ze een taxi besteld had. Inderdaad. Ik zeg: 'als jij Alina bent mag je mooi met me mee'. Rond de dertig en komt uit Utrecht. Mijn roots liggen ook in die hoek en we praten even over het mooie leven hier in de provincie en hoe of ik hier verzeild ben geraakt. Ik zet haar af bij een mooie boerderij in het veld bij Buinen alwaar ze rust zoekt in een weekendretraite. Ik wens haar veel rust en geluk toe.

Hup weer terug naar Emmen alwaar ik een persoon in een elektrische rolstoel mag ophalen met zijn begeleider bij de Scania aldaar. Ik ken hem wel, meervoudig gehandicapt, kan niet praten maar begrijpt je wel en lachen kan hij zeker. De begeleider doet net of ik nog nooit een rolstoel vastgezet heb maar ook daar red ik me wel mee. Ik vraag de man in de rolstoel of hij van de vrachtwagens genoten heeft, lachend steekt hij de duim om hoog. 'Mooi man en ook nog een gave kalender gekregen zie ik', weer glundert hij naar me. Bij het verzorgingstehuis knijp ik hem nog even in de schouder. Hij kijkt me lachend aan, wederom een top dag.

Alle goeds, Harry

RESTAURATIE KERKDEUR VAN DE SACRISTIE



Tijdelijke deur geplaatst. Oorspronkelijke deur naar werkplaats gebracht en achterplaat eraf gehaald.

Daarna zicht gekregen op aantasting van de constructie van de deur. Mijn conclusie was dat de hele onderkant van de deur opnieuw gemaakt moest worden. Overleg hierover gehad met Barry Gepken van Monumentenadvies en Allidus Ahlers.



Barry was heel stellig in zijn overtuiging dat zo'n oude deur gerestaureerd moest worden. We hebben toen globaal het plan van aanpak besproken. De stijlen van de deur afzagen en aanlassen met halfhoutverbinding en een nieuwe onderdorpel ertussen maken.

Daarna de ronde delen die het zicht aan de voorkant bepalen opnieuw maken. Vervolgens, voor het inlijmen van de delen, opnieuw overleg hoe de deur afgewerkt moest gaan worden. Barry en schilder Cor Bakker zijn geweest en hebben met mij overlegd hoe verder. Voorstel van Cor om de deur helemaal kaal te maken zodat de deur weer een verse laklaag en over het geheel dezelfde kleur krijgt. Mijn voorstel was om zelf de deur te verlijmen, maar eerst het te verlijmen hout goed voor te lakken met de lijmvlakken uitgezonderd. Als het geheel gelijmd is, dan de deur naar de schilder die hem dan gaat behandelen.

Deze deur is de eerste originele deur van de Sacristie van deze RK-kerk, geheel uitgevoerd in eiken. De gerepareerde stukken zijn ook weer in eiken uitgevoerd. Onderste scharnier is opnieuw in gefreesd. Alle oude scharnieren functioneren nog goed en blijven behouden. Aan de onderzijde een lek-rand in gefreesd. Binnenkant wordt na het behandelen door de schilder, weer afgedekt met een plaat.

Fred Bloemendaal

Hier zie je de opbouw van de ronde delen aan de onderzijde van de deur.



Deur is gereed voor de schilder.

FOTO'S KERSTMUSICAL



De foto's kunt u in kleur bekijken in de digitale versie van het Klaverblad:

<https://mariahertoginvandrenthe.nl/klaverblad-2024>

KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS



Kerk en Locatiebureau:

Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL30 RABO 0125 7013 30

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus*

LOCATIERAAD

Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com

Frederikus Kuper 06-30573235
Marleen Bauerhuit 0591-349580

CONTACTPERSONEN

Catechese:	Gerda Reuvers	
Diaconie:	Ria Bakker	0591-315252
Gebouwen:	Jan Dobbe	0591-317268
Liturgie:	Albert Bruinewoud	0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS

Website: www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres: leden@uitvaartzorgics.nl
Tel: ledenadministratie: 06-28660516

MELDEN BIJ OVERLIJDEN

Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
E. Seubers-Wittendorp 0591-707101 of mob: 06-38965889 of b.g.g.
H.J. Harmes 0591-394528 of mob: 06-22480061

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zaterdag 28 januari

Anna Soelman-Linneman, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Roufs. Overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs.

Zondag 4 februari

Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters.

Weekend 10/11 februari geen viering.

De misintenties worden in de volgende viering gelezen.

Zaterdag 17 februari

Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, Jan Schepers, Rieks Rolink en Dinie Rolink-Heijnen, Hennie Soelman, Johannes Hermannus Langen, Jo Reuvers, ouders Wubkes-Velt.

Zondag 25 februari

Echtpaar Muller-Wesseling, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Roufs, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Veringa-Kolmer, Johan Herman Falke en Anna Maria Falke-Berens.

Zaterdag 2 maart:

Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Hendrikus ten Velde, Toon Loves en Annie Loves-Tholen.

Weekend 9/10 maart geen viering.

De misintenties worden in de volgende viering gelezen.

DILLEHOF

Op woensdag **7 februari** om **14.30 uur**
en op woensdag **6 maart** om **14.30 uur**
is er een viering in **de Dillehof**.



OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL



De container staat achter **Top1Toys**.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN



Dinsdag 20 februari is de volgende contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060.

Iedereen is welkom!

Leo Mensen

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG)

Op dinsdag 30 januari en op dinsdag 27 februari

is er weer kaarten in de parochiezaal om 13.30 uur. Als u geen zin hebt in kaarten maar wel in een ander spelletje kan dat ook. Denk hierbij aan Rummikub, sjoelen of een ander spel.

Iedereen is van harte uitgenodigd, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet de Munnik tel: 0591-621543 of

Miny Hoge tel: 0591-314558



KOSTER VAN DE WEEK

29 jan	t/m	04 feb	A. Peters	0591-313627
05 feb	t/m	11 feb	J. Lohuis	0591-313286
12 feb	t/m	18 feb	H. Beukers	0591-315725
19 feb	t/m	25 feb	A. Peters	0591-313627
26 feb	t/m	03 mrt	J. Lohuis	0591-313286
04 mrt	t/m	10 mrt	H. Beukers	0591-315725
11 mrt	t/m	17 mrt	A. Peters	0591-313627

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK

zo 28 jan	B. Menzen	0591-316132
zo 04 feb	A. Heijnen	0591-315653
za 17 feb	A. Verdel	0591-312976
zo 25 feb	G. Tobben	0591-317515
za 02 mrt	G. Timmerman	0591-317726



FAMILIEBERICHTEN

Overleden

op 08 januari

Johanna Tieben-Bloem

Jo

91 jaar

op 09 januari

Wim Prinsen

71 jaar



VEEL STERKTE

ROOSTER LECTOR – ACOLIET

Datum	Lector	Acoliet
zo 28 jan	DoP viering	
zo 04 feb.	M. Heijnen	S. Karstenberg
za 17 feb	G. Lambers	H. Maatje
zo 25 feb	B. Menzen	H. Slip
za 2 mrt	S. Karstenberg	H. Maatje

Zondagmorgen is de viering **om 9.00 uur**, In de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet.

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474 Albert tel: 06-44720966

KERSTVIERING PASTOOR MIDDELKOOPSCHOOL

21 december zouden we de Kerstviering hebben in de kerk. Maar vanwege de harde regen en wind is op het laatste moment besloten om niet door het slechte weer naar de kerk te lopen, maar om de viering op school in de speelzaal te houden. Gelukkig was pastoor Mielnik zo flexibel om naar school te komen, waar hij de viering zelfs twee keer heeft gedaan, omdat de hele school niet samen in de speelzaal past.

Er waren verschillende leerlingen die gingen voorlezen of een kaars mochten aansteken. Leerlingen van groep 7 hebben het kerstspel uitgebeeld.

Het was een hele mooie, knusse viering en we zijn heel blij dat pastoor Mielnik hier op deze manier bij aanwezig wilde zijn.



FELICITATIES

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.

Mevr. J.B. van der Giezen-Peters

Dhr. J.B. Wesseling

Mevr. G.M.J. Koop-Wesseling

Mevr. A.A. Lippold-Broekmann

Mevr. E.M.G. Bruins-Immink

Mevr. M.G. Wesseling-Peters

Mevr. G.G. Roufs

Mevr. G.G. Reuvers-Heller

Dhr. J. Valke

Mevr. E. Kreeft-Langen

Mevr. A. Tieck-Ellermann

Mevr. M.C. Robben-Heidotting

Mevr. A.H. Többen-Borgman



Ook dit jaar houden we de traditie in ere. Evenals voorgaande jaren gaan we weer zakken potgrond verkopen om geld in te zamelen voor het verder aflossen van de rekening van de restauratie van ons kerkgebouw.

We hebben zakken van dezelfde goede kwaliteit als andere jaren. Het zijn zakken van **40 liter** en geschikt voor planten in een pot maar ook voor planten in de border of tuin. Daar deze grond niet organisch bemest is, is deze ook geschikt voor kamerplanten.

Daar we dit jaar **geen Actie Kerkbalans** doen, is het niet mogelijk om u vooraf van een bestelformulier te voorzien. **Daarom kunt u uw bestelformulier invullen op de avond dat u de bestelling opgeeft.**

Ook dit jaar hopen we weer een aantal nieuwe “klanten” aan ons bestand te kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons hebben gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even het volgende:

De verkoop gebeurt bij intekening. U kunt de zakken bestellen door middel van het invullen van een bestelformulier. Deze liggen op onderstaande data voor u klaar in de parochiezaal.



BESTELLINGEN

kunnen worden opgegeven op:

maandag 19 februari,

dinsdag 20 februari of

woensdag 21 februari 2024

van 18.00 uur tot 19.30 uur in de parochiezaal.

Daar zijn voldoende bestelformulieren aanwezig.

De potgrond kost € 5,= per zak van 40 liter

en 6 voor € 25,=



U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere familie, vrienden en burens bestellen. Bij het inleveren van het bestelformulier, moet echter wel gelijk aan de financiële verplichting worden voldaan. Dus betalen bij bestelling.

De zakken worden dan zaterdag 16 maart 2024 tussen 8.30 uur en 12.00 uur bij u thuis bezorgd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Frederikus Kuper tel: 06-30573235

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Kerk en Locatiebureau:

De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-76 91 44



Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen

NL81 RABO 0330 6858 56

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER

Mailadres: antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

Jan Siebers tel: 0591-313282
Bertha Heidotting tel: 06-55335742

CONTACTPERSONEN

Kashouder:	Luuk Ronde	tel: 0591-316208
Reservering parochiezaal:	Zelf regelen in agenda in de keuken van de kerk	
Catechese:	Marianne Keurs	tel: 06 21979850
Liturgie:	Bertha Heidotting	tel: 06-55335742
Diaconie:	Jan Siebers	tel: 0591-313282

Waarnemend beheerder begraafplaats: Henk Harmes tel: 06-22480061
Fonds Uitvaart Voorziening: Annet Harms FUV.mhvd@gmail.com

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

BEZORGING Klaverblad Klemstrook 37 tel: 0591-313585

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 28 januari

Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Tineke Groenen.

Weekend 3 en 4 februari geen viering in Zwartemeer

deze misintenties worden gelezen **zondag 4 februari** in de kerk van Klazienaveen.
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zaterdag 10 februari

Ouders Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Tineke Groenen.



Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur in Barger Compasuum

Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zondag 18 februari

Ouders Conen-Thöne, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, pa en ma Klement-Maatje.

Zondag 25 februari

Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Oortmann-Peters en dochter, Tineke Groenen.

Weekend 2 en 3 maart geen viering in Zwartemeer

deze misintenties worden gelezen **zaterdag 2 maart** in de kerk van Klazienaveen.
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zaterdag 9 maart

Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Tineke Groenen.

OUDERENVIERING WOENSDAG 31 JANUARI EN WOENSDAG 28 FEBRUARI



Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken

Voor eventueel vervoer kan men **TAXI** bellen:
Dinie Rink-Van Ommen  0591-316772
Gretha Suelmann  0591-315298



ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient van de parochie door middel van een bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.

Jan Siebers  0591-313282
Tiny Klein  0591-393425

U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592



ACOLIETEN



28 jan	DoP voorganger Gerda Schenk
10 feb	Jan Siebers
18 feb	Jan Siebers
25 feb	Jan Siebers
09 mrt	Jan Siebers

LECTOREN

28 jan	Bertha Heidotting
10 feb	Annie Bartels
18 feb	Bertha Heidotting
25 feb	Annie Bartels
09 mrt	Annie Bartels



KOSTER VAN DE WEEK

	t/m	28 jan		Jan Siebers	0591-313282
29 jan	t/m	04 feb	X	Jan Siebers	0591-313282
05 feb	t/m	11 feb		Jan Knol	0591-316578
12 feb	t/m	18 feb		Luuk Ronde	0591-316208
19 feb	t/m	25 feb		Jan Siebers	0591-313282
26 feb	t/m	03 mrt	X	Jan Siebers	0591-313282
04 mrt	t/m	10 mrt		Tiny Smit	0591-313472
11 mrt	t/m	17 mrt		Jan Knol	0591-316578

X Deze week geen weekenddienst in Zwartemeer

BLOEMVERSIERING



OUD PAPIER NAAR DE BANIER!!



Van 25 t/m 26 januari
staat de papiercontainer
bij de Banier!!

(De container wordt
de 26^e rond 13.00 uur gehaald)
Breng uw oud papier naar de Banier.
De opbrengst komt ten goede aan de
kinderen van de Banier.

Van 29 februari t/m 1 maart
staat de papiercontainer bij de Banier!!

(De container wordt
de 1^e rond 13.00 uur gehaald)

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE

Schrikkeljaar



Dit jaar heeft de maand februari 29 dagen. Dus een schrikkeljaar. Eigenlijk is het woord schrikkel een woord dat we maar zelden gebruiken. Zal wel met iets uit een ver verleden te maken hebben, net als het ontstaan van het schrikkeljaar. Dat is ingevoerd in 46 voor Christus door keizer Julius Ceasar. Hoewel hij een hele trotse man was met een groot ego, zo noemde hij de Juliaanse kalender naar zijn naam en zo heeft hij ook de maand juli naar zichzelf genoemd, maar laten we eerlijk zijn toch wel erg knap dat hij dit met zijn mensen heeft weten in te voeren.



Klaverblad 2024

Om kosten te sparen en ook mee te werken aan de vergroening zal het Klaverblad het komende jaar nog maar 8 keer gaan verschijnen.

Kerst 2023



De jaarwisseling en ook de kerstdagen liggen alweer achter ons. Met kerst was het altijd in onze kerk erg druk en zochten sommigen al een uur voor de aanvang van de viering een plekje in de kerk. En dat moest noodgedwongen de parochiezaal ook nog in gebruik worden genomen, maar dat kon niet voorkomen dat er toch een flink aantal kerkgangers geen plek hadden en moesten staan. Maar die tijden zijn voor onze locatie helaas voorbij. Op kerstavond was de viering om 19.00

uur en die werd bezocht door ruim 90 personen. Op Eerste Kerstdag was de viering om 10.30 uur en toen waren er tot ieders verbazing slechts 11 kerkgangers. De speciaal voor deze viering gevraagde priester pater Wubbels, maakte er bij het welkomstwoord een mooie woordspel over, waardoor het minder erg leek voor de aanwezigen. Gelukkig was een grote groep leden van het gemengd koor bereid om ook tijdens deze viering te zingen, zodat toch het kerstgevoel bij ons boven kwam drijven, wat bovendien nog werd versterkt door de preek en de persoonlijke teksten van pater Wubbels. Maar dit moet voor de viering van kerst 2024 aanleiding zijn om te gaan nadenken of er nog twee vieringen moeten worden gehouden in onze locatie.

Factuur kerkbijdrage 2024

Degenen die de kerkbijdrage niet automatisch laten afschrijven van hun bankrekening hebben deze week een factuur ontvangen van de Parochie voor het overmaken van hun kerkbijdrage. De bijdrage voor 2024 bedraagt € 84. U kunt zelf kiezen of u dat bedrag in één keer, in maandelijks of in kwartaaltermijnen gaat overmaken. Wel is het belangrijk om te weten dat ieder een persoonlijke factuur heeft ontvangen met een eigen betalingskenmerk. Als u de bijdrage ook voor uw partner gaat betalen is het belangrijk voor de administratie, dat u voor beiden het kenmerk vermeld.



Dit jaar was er een hele mooie kaart bijgevoegd met goede wensen voor het jaar 2024. Degenen die de kaart goed gaan bekijken ontwaren achter de heg een bekende persoon voor onze locatie. Dank aan mijn broer Hennie en schoonzus Trientje voor het ontwerpen van deze hele leuke kaart.

Degenen die de bijdrage automatisch laten afschrijven ontvangen ook nog een factuur met de nieuwjaarskaart, maar dat ontvangen ze tegelijk als het eerste parochieblad gaat verschijnen.

Nieuwsbrief van onze locatie

Elke donderdag ontvangen degenen van wie een e-mailadres bekend is bij onze locatie een nieuwsbrief van onze locatie. In die nieuwsbrief staan de vieringen voor het komende weekend vermeld, wie de voorganger is en welk koor er zal zijn en of de kerk wel of niet verwarmd is. En ook wordt erin vermeld of er een doordeweekse viering zal zijn of een ouderenviering voor de komende week. Het is een handige herinnering. Als u er ook gebruik van zou willen maken geef dan uw e-mailadres door aan Bertha Heidotting of op het locatiebureau op dinsdagavond.

JS



COLUMN VAN DE BISSCHOP



Je wordt niet katholiek door inschrijving in de ledenadministratie

Best vaak komen bij mij verzoeken binnen om opname in onze katholieke kerk. Het kan dan gaan om (1) iemand die niet gedoopt is, (2) iemand die gedoopt is in een protestantse kerk, of (3) iemand die gedoopt is in een orthodoxe of oriëntaalse kerk. Dit zijn zo de meest gangbare situaties. De priester (meestal) doet een gemotiveerd verzoek aan de bisschop, omschrijft hoe hij de voorbereiding vorm heeft gegeven, wat de motieven zijn en geeft een gemotiveerd advies dat normaliter positief is, anders zou hij het verzoek niet doen. Vaak schrijft ook de kandidaat zelf een motivatiebrief. De

bisschop geeft in principe toestemming, eventueel nadat hij nog vragen heeft gesteld of heeft overlegd.

Iemand die niet gedoopt is, ontvangt het doopsel, het vormsel en de communie in één plechtigheid. Hij of zij wordt meteen helemaal geïnitieerd ('ingewijd'). De kandidaten met een protestantse achtergrond worden opgenomen door het afleggen van de geloofsbelijdenis en het ontvangen van het vormsel (omdat dit sacrament ontbreekt in hun traditie) en de eerste H. Communie (dat niet hetzelfde is als deelname aan het avondmaal). De kandidaten van orthodoxe of oriëntaalse herkomst worden opgenomen in de eenheid van de katholieke kerk door het afleggen van de geloofsbelijdenis – omdat zij in hun traditie bij het doopsel het vormsel al hebben ontvangen krijgen ze het niet opnieuw – en het ontvangen van de H. Communie. De opname in de Kerk gebeurt in een publieke eredienst te midden van de gemeenschap, tenzij er bezwaren tegen zijn en iemand het privé wil houden.

De opname van iemand die in een andere traditie al gedoopt is noemen we 'opname in de *volledige* gemeenschap van de katholieke kerk', omdat hij of zij al deels behoort bij de katholieke kerk, deels maar niet helemaal. We zeggen in de geloofsbelijdenis immers dat we geloven in *één* heilige, *katholieke* en apostolische kerk. Je wordt geen lid van de katholieke kerk door er vaak te komen, of door inschrijving in de ledenadministratie van de parochie, maar het gebeurt in de liturgie, biddend en vierend.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

WERKGROEP PARTNERVERLIES

ONTMOETINGSDAG IN Marknesse voor mensen die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit voorjaar op DONDERDAG 7 maart 2024 van 10.00 -15.30 uur in de Boerderijherberg Lavandula te Marknesse (adres: Uiterdijkenweg 45, 8316 RR)

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn. Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd.

We verwachten van u een bijdrage in de kosten van € 12,00.

Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Tot 28 februari 2024 kunt u zich opgeven bij: Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiusingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email: I.winter@bisdomgl.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Dhr. T. Groen	tel. 0527-202535
Mevr. M.H.A. Steen-Blom	tel. 0516-850820
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker	tel. 06-50297434
Dhr. H.J.M. Steentjes	tel. 06-50462220

Na opgave ontvangt u rond 1 maart 2024 een programma en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Als u van plan bent om met het openbaar vervoer te komen, wilt u dan even contact opnemen met mw. L. Winter:
e-mail: I.winter@bisdomgl.nl, telefoon: 050-4065888

DIOCESANE RETRAITE: DE WEG

De eerste christenen noemden zich 'aanhangers van de Weg'. De symboliek van de weg en de voet kom je in veel religies tegen. Pelgrimeren en wandelen staan dit weekend centraal. Etymologisch gezien is wandelen een zich wenden en keren in het landschap. Het is een slingerend pad gaan, onthaast. Als reisadvies gaf Jezus mee: 'Neem niets mee voor onderweg.' Het doet denken aan cynische filosofen en boeddhistische monniken, maar ook aan moderne ultralopers. De weg is een metafoor geworden voor de levensloop van elke mens. Aan de hand van verhalen en gedichten zullen we deze thematiek verkennen. Veel religieuze teksten willen nog steeds gelezen worden vanuit een wandelend perspectief. Ze gaan dan anders klinken, want van de oervader van de abrahamitische godsdiensten wordt gezegd: 'Mijn vader was een zwervende Arameeër.' En Jezus noemde zich korthedshalve 'de Weg'.

Begeleiding: Peter Vermaat Datum: vrijdag 5 april - zondag 7 april 2024
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 4 maart 2024 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden tel. 050-4065888
e-mail: I.winter@bisdomgl.nl

Hooglied - Bernardus van Clairvaux

*Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afwateringskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Een afwateringskanaal loost het water
onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.
Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is.
Dan pas begint een waterbekken over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid
terwijl het zelf gevuld blijft.
Liefde vloeit over.
Ze houdt voor zichzelf
wat ze zelf nodig heeft.
En wat ze heeft
wil ze in overvloed hebben,
om rijk te kunnen zijn
ook voor anderen.
Kijk naar de bron!
Kijk naar de bron
van het leven zelf.
Laat eerst jezelf vullen.
Laat daarna wat de bron je nog méér geeft
overvloeien naar anderen.
Liefde stroomt over.
Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt.
Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent?
Zie naar de bron van het leven.
Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen.
Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.*



Uit: 18e toespraak over het Hooglied door Bernardus van Clairvaux, geschreven rond het jaar 1136