

Port Payé
Pays-Bas



PAROCHIEBLAD

VAN DE PAROCHIE



KLAVERBLAD
25 NOVEMBER 2023 T/M
22 DECEMBER 2023
JAARGANG 8 NR 10

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	3
Vieringen op de locaties	5
Bezoek bij ziekte	5
Bereikbaarheid voor uitvaarten	6
Vieringen door de week	6
Ouderen vieringen	6
Communie thuis	6
Sacrament van ziekenzalving	7
Doop welkom in de kerk	7
Openingstijden locatiebureau	7

Parochienieuws

Woord van de Pastoor	8
Van de bestuurstafel	10
Voorstellen voorzitter PCI	11
Eerste Communie en Vormsel 2024	11
Kerkbijdrage en kerkbalans	12
Jaarrekening 2022	13
Parochieadministratie: verhuizen en voorkeur	15
Lourdesbedevaart	16
Nieuws van de begraafplaatsen	16
Kerstmusical: Kribbe vol liefde	17
Kinderpagina	18

Nieuws van de locatie

St. Joseph Barger-Compascuum	19
St. Willehadus Emmer-Compascuum	24
H. Henricus Klazienaveen	35
H. Antonius van Padua Zwartemeer	41

Bisdom nieuws

Column van de bisschop	47
------------------------------	----

**PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE**

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,
St. Willehadus te Emmer-Compascuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.



Pastoor Karol Mielnik

Kloosterweg 2

7881 LE Emmer-Compascuum

tel: 06-15153010

karol.mielnik@gmail.com

Vrije dag: maandag



Diaken Kees van Kordelaar

Stellingstraat ZZ 4a

7891 JA Klazienaveen

tel: 06-19905519

diakenkeesvankordelaar@gmail.com

Vrije dag: vrijdag

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad is **vrijdag 1 december 2023**

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer opgenomen worden in het Klaverblad, maar wel gelezen in de vieringen.

**Het volgende Klaverblad nr. 11 jrg 8
loopt van 23 december t/m 19 januari 2023**



Postadres

Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 06-51751592

Mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR

Voorzitter:	Pastoor Mielnik	tel: 06-15153010
Vicevoorzitter:	Henk Kuhl	tel: 0591-312478
Secretaris/Communicatie:	Mirjam Buizer	tel: 06-51751592
Penningmeester:	André Zwake	tel: 06-46091469
Lid Liturgie:	Louis Veldhuis	tel: 06-30490077

VERTROUWENSPERSONEN

Inge Cremer-Wehkamp iwehkamp@hotmail.com
Jan Siebers jansiebers@hotmail.com

CENTRAAL BUREAU

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:

- * voor al uw vragen kunt u de parochietelefoon bellen op: tel: 06-51751592
bij voorkeur dinsdag van 14.00-15.00 uur of donderdag van 19.00-20.00 uur
- * voor wijzigingen in de ledenadministratie: leden.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over financiën: boekhouding.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
- * algemene vragen parochiebestuur: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.nr: 06-517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail: PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
Rek.nr: NL27 RBRB 0778 2327 78
ten name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE

VIERINGEN OP DE LOCATIES

dag	25 & 26 november	Christus Koning	tijd	koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	19.00	Henricuskoor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	2 & 3 december	1^e zondag v.d. Advent	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Inter Nos
zondag	Klazienaveen <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	09.00	Care Free '16
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	9 & 10 december	2^e zondag v.d. Advent	tijd	Koor
zaterdag	Barger-Compas <i>verwarmd</i>	Diaken van Kordelaar	19.00	Josephkoor
zondag	Klazienaveen	Diaken van Kordelaar	09.00	Samenzang
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik en Diaken van Kordelaar	10.30	Gemengd koor
dag	16 & 17 december	3^e zondag v.d. Advent	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	19.00	Gemengd koor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	St. Caecilia
dag	24 december <i>Alle locaties verwarmd</i>	Kerstavond	tijd	koor
zondag	Klazienaveen	DoP	19.00	Care Free '16 – Spirit
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik en Diaken van Kordelaar	19.00	Gemengd koor
	Barger-Compas	DoP	19.00	Jesus Freaks
	Emmer-Compas	DoP	19.00	Eigen-Wijs Zingen met Fier
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik <i>MHVd viering</i>	21.30	St. Caecilia – Inter Nos – Enjoy

BEZOEK BIJ ZIEKTE



Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo houden we contact met elkaar.

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN

Week 47	20 nov	t/m	26 nov	Marianne Keurs
Week 48	27 nov	t/m	03 dec	Pastoor Mielnik
Week 49	04 dec	t/m	10 dec	Diaken van Kordelaar
Week 50	11 dec	t/m	17 dec	Henk Kuhl
Week 51	18 dec	t/m	24 dec	Marianne Keurs

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.

Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

Diaken van Kordelaar tel: 06-19905519

Henk Kuhl tel: 06-57504680

Marianne Keurs tel: 06-21979850

VIERINGEN DOOR DE WEEK

<i>dag</i>	<i>datum</i>	<i>plaats</i>	<i>Rozenkrans gebed</i>	<i>tijd</i>
dinsdag	05 dec	Zwartemeer	18.30 – 18.55	19.00
donderdag	07 dec	Barger-Compas	18.30 – 18.55	19.00
woensdag	13 dec	Emmer-Compas	18.30 – 18.55	19.00
donderdag	14 dec	Klazienaveen	18.30 – 18.55	19.00
dinsdag	19 dec	Zwartemeer		19.00
donderdag	21 dec	Barger-Compas		19.00

Pastoor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1^e dinsdag v.d. maand), Barger-Compas (1^e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2^e woensdag v.d. maand) en Klazienaveen (2^e donderdag v.d. maand) is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament. tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering.

OUDEREN VIERINGEN

dag	locatie		voorganger	tijd
29 nov	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
05 dec	Emmer-Compas	Parochiehuis	Pastoor Mielnik	14.00
07 dec	Barger-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
19 dec	Klazienaveen	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
20 dec	Klazienaveen	Dillehof	Pastoor Mielnik	14.30
20 dec	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00

COMMUNIE THUIS

Het is mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, u dient hiervoor contact op te nemen met Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen



Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht. Dus... graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met: Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK



In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn 'ja' en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding.

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU



Voor bereikbaarheid van het Centraal Bureau in het Klaverblad ook wel genoemd als de parochietelefoon zie pagina 4 van het Klaverblad.

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:

- * Doorgeven van gezinsuitbreiding.
- * Inleveren kopij voor het Klaverblad.
- * Vervoer naar weekendvieringen.
- * Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
- * Doorgeven van adreswijzigingen.
- * Opgeven van gebedsintenties.

	Barger-Compas Verl. Oosterdiep WZ 67 0591-349051	Emmer-Compas Hoofdkanaal OZ 82 0591-351351	Klazienaveen Stellingstraat ZZ 4 0591-649071	Zwartemeer De Hoven 8 0591-769144
Maandag			18.15-18.45	
Dinsdag				18.30-19.00
Donderdag	18.30-19.00 locatie bureau	11.00-12.00		
Zaterdag		10.00-12.00 stuurgroep		

WOORD VAN DE DIAKEN – OP WEG NAAR HET LICHT

Mijn eerste maanden als diaken van de parochie Maria Hertogin van Drenthe zijn voorbij gevlogen. Eerst nog wat onwennig, en soms nog wel eens een beetje, maar gaandeweg begin ik mijn weg wel te vinden. Wat hier erg bij helpt is dat ik op alle locaties waar ik ben geweest tot nu toe alleen maar vriendelijke mensen ben tegengekomen die mij het gevoel hebben gegeven dat ik welkom ben. Het is erg fijn om te ervaren dat mensen met je meelevend en je wegwijzen willen maken. Waarbij me elke keer weer opvalt hoeveel betrokkenheid er is en dat er ondanks alle zorgen die er ook zijn nog zoveel leven zit in onze geloofsgemeenschap. Het vuur dat er in ons zit moet brandend blijven en ik probeer daar vanuit mijn rol als diaken een bijdrage aan te leveren. Waarbij ik moet zeggen dat dit wel een puzzel is. Zoals u weet ben ik ook werkzaam in de Heilig Kruis parochie, wat betekent dat ik mijn tijd en aandacht moet verdelen over twee parochies en negen locaties. Dit houdt in dat ik keuzes moet maken. En de vraag die dan volgt is welke keuzes? Ik denk dat het antwoord op die vraag voor een groot deel door en in de praktijk zal worden beantwoord. Door de gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gehad met mensen op de locaties krijg ik een steeds duidelijker beeld van waar de behoeftes liggen. Het is vervolgens de uitdaging om een manier te vinden om hier samen invulling aan te gaan geven, waarbij het duidelijk is dat niet alles kan, maar wel veel. Een keuze die inmiddels is gemaakt is dat ik niet elk weekend zal voorgaan in een Woord- en Communieviering. Mijn rol als diaken is er toch vooral in gelegen om de pastoor bij te staan in de viering van de Eucharistie. In de Eucharistieviering heeft de diaken zijn eigen aandeel door het voorlezen van het Evangelie en eventueel door het verkondigen van Gods Woord (de homilie), door bij het 'gebed van de gelovigen' (voorbede) de intenties uit te spreken, door het assisteren van de priester, het gereedmaken van het altaar en door de dienst bij de viering van het offer en door het uitdelen



van de Eucharistie aan de gelovigen. Natuurlijk zal ik daar waar nodig en gewenst voor blijven gaan in Woord- en Communievieringen maar niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Door het maken van deze keuze krijg ik wat meer ruimte voor andere taken die bij de rol van de diaken horen zoals het invulling geven aan mijn diaconale opdracht. Vanuit mijn vorige parochie heb ik veel ervaring opgedaan met het bedenken en uitvoeren van diaconale projecten en ook in de parochie Maria Hertogin van Drenthe wil ik graag de komende tijd een diaconaal project gaan ondersteunen dan wel opzetten. Inmiddels heb ik hier al een aantal gesprekken over gehad met onze eigen PCI, andere kerken en een aantal betrokkenen werkzaam binnen het sociaal domein. Hoewel nog verkennend beginnen er wel al ideeën te ontstaan over hoe we als geloofsgemeenschap diaconaal nog meer zichtbaar kunnen worden en meer present in en relevant voor de samenleving kunnen zijn. Ik zal u hier de komende tijd zeker van op de hoogte houden. Want wat van belang is in deze tijd is dat we uitzicht blijven houden als geloofsgemeenschap. En over uitzicht gesproken, op het moment dat u dit leest gaan we richting Kerstmis.

Op weg naar Kerstmis horen we in de adventstijd steeds weer over die belofte van en het uitzicht op wat er komen gaat. Wat de wereld staat te gebeuren. Of eigenlijk; te gedenken. De geboorte van Jezus Christus. Een gebeurtenis met zoveel impact. We herdenken elk jaar zijn geboorte waardoor ons uitzicht wordt geboden op een toekomst. Een toekomst waarin we hopen dat de vrede in ons hart en de vrede in de wereld opnieuw geboren mag worden. In de Wikipedia staat vermeld dat een uitzicht of panorama een beeld is dat men kan zien vanaf een hooggelegen locatie, bijvoorbeeld een hoog bouwwerk of een bergtop. Nu leven we in een overwegend vlak land dus voor uitzicht moeten we in een hoog gebouw zijn. En dan kun je ver kijken, maar het uitzicht zal natuurlijk altijd beperkt zijn. Je krijgt ondanks het uitzicht maar een klein stukje van de aarde te zien. Mooier nog is het om, zoals ik eens een astronaut hoorde zeggen, vanuit de ruimte naar de aarde te mogen kijken. Wat een uitzicht heb je dan!

En wat de astronaut in kwestie vertelde is dat hij en ook veel van zijn collega's toen hij voor het eerst de aarde vanuit de ruimte aanschouwde, een mystieke ervaring kreeg. Opeens viel alles op zijn plaats en begreep hij de samenhang van dingen. De aarde die nietig, kwetsbaar draaiend in dat reusachtige heelal, ademend als één organisme zoveel schoonheid uitstraalt. Door het uitzicht vanuit de ruimte veranderde zijn leven en kreeg hij een inzicht. Het inzicht dat alles met alles samenhangt en dit alles veel groter is dan wij ooit kunnen beseffen. Zo groot dat God hier aan het werk moet zijn geweest.



En nog steeds aan het werk is! Nu geeft het uitzicht dat wij door de geboorte van Jezus Christus krijgen op een toekomst van licht en vrede ons ook een inzicht. Het inzicht dat het uiteindelijk en altijd om de liefde gaat. Je geliefd kind te weten van God. Waarmee net als voor de astronaut de grenzen wegvallen en we tot de kern van het kerstfeest komen. Kerstmis, het feest van vrede, vreugde en licht. Licht op zo veel verschillende wijzen. In onze ogen, in onze harten, in onze huizen, in onze omgang met medemensen, licht in alle uithoeken. Licht om elkaar toe te schijnen met geloof in het kind van Kerstmis, dat eens zal roepen: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten' (Joh 8, 12).

Dat dit licht ook mag schijnen voor allen die het in deze donkere maanden zo moeilijk hebben. En dat wij juist in deze periode van het jaar mogen omzien naar zieke mensen, oudere mensen, mensen die eenzaam zijn en iedereen die het nodig heeft. Laat de geboorte van Jezus Christus voor ons het uitzicht zijn op het inzicht dat we er voor elkaar moeten en mogen zijn in verbondenheid en we Gods liefde zichtbaar maken. Hij die onze belofte is op een betere toekomst. Dat het zo moge zijn. Zalig Kerstfeest en vrede en alle goeds!



VAN DE BESTUURSTAFEL

De herfst is begonnen, het stormt en regent. Mensen zoeken elkaar thuis meer op en proberen plannen te maken voor de volgende zomer. De plannen van het parochiebestuur gaan veel verder dan volgende zomer. Want na het vaststellen van de jaarrekening 2022, die helaas weer een stevig tekort liet zien, moeten er besluiten genomen worden, die het tij moeten gaan keren.

Maar daarnaast blijkt hieruit ook hoe noodzakelijk het is om oplossingen te vinden voor onze dure gebouwen. Op dit moment zijn we bezig met het laten tekenen van onze ideeën voor Barger Compasuum, Klazienaveen en Zwartemeer. Het zijn nu nog maar ideeën, maar we willen graag weten of deze zowel praktisch als financieel haalbaar zijn. Daarbij gaan we op dit moment uit van verbouwen bij alle drie, in plaats van nieuwbouw. We zullen u verder informeren als we meer zicht hebben op de haalbaarheid daarvan.



De jaarrekening 2022 en de gevolgen daarvan voor de tarieven binnen onze parochie ziet u verderop in het Klaverblad.

VOORSTELLEN VOORZITTER PCI



Ik ben Elke Steenhuis, ik woon samen met mijn man en kinderen in Klazienaveen, maar ik ben opgegroeid in Barger-Compascuum. Een tijdje geleden ben ik gevraagd om mee te denken over de invulling van het PCI. Eerlijk is eerlijk, ik heb eerst even moeten uitzoeken wat het precies is. Toen ik erachter kwam dat het Parochiële Caritas Instelling zich bezig houdt met het ondersteunen van kwetsbare mensen, op welk gebied dan ook wist ik dat het iets was wat bij mij past.

Op mijn manier probeer ik al jaren de minima in de omgeving te ondersteunen. Ik heb aan huis een weggeefkast, waar mensen voedsel kunnen brengen en halen. En help gezinnen met kinderen met cadeautjes en activiteiten in de Sinterklaastijd en zomervakantie. Oftewel, deelnemen aan het PCI past wel in mijn straatje.

We hebben als werkgroep samen kennism gemaakt en de eerste ideeën zijn al uitgewisseld. Ik ben zelf goed in het organiseren van dingen, en hoop ook via de sociale media mensen te kunnen verbinden.

Iedereen kan wel eens hulp gebruiken en ook iedereen heeft wel iets te geven. We mochten zelfs al een fijne donatie ontvangen van €105,- opgebracht vanuit de maaltijd van afgelopen 9 september.

Mocht je ideeën hebben, iets willen zeggen of vragen dan kun je mailen naar pci.mhvd@gmail.com

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2024

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4 en groep 8,

In onze parochie zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team van de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en



het sacrament van het Vormsel. Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan. Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, worden er een informatieavonden georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Op **maandag 15 januari 2024** zal in de H. Henricuskerk (Stellingstraat Zuidzijde 4, 7891 JA Klazienaveen) een gezamenlijke informatieavond plaatsvinden waarin wij u informeren over de gang van zaken rond EHC 2024. Aanvang: 20.00 uur

Op **dinsdag 16 januari 2024** zal in de H. Henricuskerk (Stellingstraat Zuidzijde 4, 7891 JA Klazienaveen) een gezamenlijke informatieavond plaatsvinden waarin wij u informeren over de gang van zaken rond het sacrament van het Vormsel 2024. Aanvang: 20.00 uur

Deze avonden zullen een interactief gedeelte bevatten met aansluitend een uitleg van de projecten. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team en de werkgroepen te stellen.

Heel graag tot dan!

*Mede namens de hele werkgroep
Pastoor Karol
Diaken Kees*

KERKBIJDRAGE EN KERKBALANS 2024

Weet u het nog? Kerkbijdrage is het drempelbedrag. Als u dit bedrag gedurende 5 jaar betaald hebt, heeft u recht op korting op kerkelijke diensten, zoals doop, huwelijk en uitvaart. Het is een vrijwillige bijdrage en van deze bijdrage proberen wij de parochie draaiend te houden.

Kerkbalans was een extra gift, die u al dan niet anoniem, kon geven. Hiervan betalen wij extra zaken. Dingen, die ook heel belangrijk zijn, maar niet persé noodzakelijk. Alles wat u betaalt komt ten goede aan uw eigen locatie.

Volgend jaar gaat alles een klein beetje anders. Allereerst is de kerkbijdrage, het drempelbedrag, verhoogd naar € 42,- voor jongeren van 18 tot 25 jaar en naar € 84,- voor parochianen ouder dan 25 jaar.

Volgend jaar zal er voor het eerst in januari geen Actie Kerkbalans zijn. We merken dat voor veel parochianen het verwarrend is omdat de kerkbijdrage vaak ook in januari geïnd wordt en daarnaast is het ook een hoop geld in één maand. Toch is ook uw extra gift voor uw locatie heel belangrijk. Daarom zullen we in de maand mei een lokale actie houden, vergelijkbaar met de Actie Kerkbalans.

Uw vrijwillige bijdrage voor het Klaverblad vragen we in oktober.

**Draagt u ook bij aan uw eigen locatie?
Wij zijn u voor uw bijdrage heel dankbaar.**



JAARREKENING 2022

	Jaarrek	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
	2019	2020	2021	2022
OPBRENGSTEN				
Bijdragen Parochianen				
Kerkbijdragen	151023	157334	155252	146647
Collectes	14321	8899	12468	13741
Stipendia	13045	11116	9044	8886
Overige bijdragen Parochianen	35456	39452	35369	49254
Totaal	213844	216801	212132	218528
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen				38354
	44725	46723	49362	
Opbrengst uit Begraafplaatsen				62303
	34857	60770	60281	
Incidentele baten				7742
	8507	7593	11600	
Totaal baten	301934	331887	333376	326927
LASTEN				
Persoonskosten	90574	80420	104111	103161
Kosten onroerend goed	102694	134504	113938	108344
Kosten begraafplaatsen	32425	29678	50925	38390
Rente en kosten van schulden	3565	3276	3035	3205
Kosten erediens	34577	21588	21587	26128
Kosten pastoraal	11583	15414	11672	26126
Afdrachten	29481	40330	29819	29666
Beheerskosten	34170	22568	22311	22197
Overige lasten	1397	-314	16868	8245
Totaal lasten	340466	347463	374267	365462
Exploitatie resultaat	-38532	-15576	-40891	-38535

Al enige tijd geleden is de jaarrekening door het parochiebestuur vastgesteld en goedgekeurd. Daarna controleert het Bisdom deze altijd. Meestal komen er dan (kleine) wijzingen in de jaarrekening. Helaas is het nog niet gelukt om dit te realiseren. Toch willen we u graag informeren over onze financiële situatie.

Toelichting op de exploitatierekening

Het exploitatieresultaat van zowel 2020 als 2021 is in sterke mate beïnvloed geweest door de maatregelen rondom de coronapandemie. We zagen dat met name in een daling van de stipendia (misintenties) en de collectes, omdat er in de Kerk een tijdlang geen vieringen mogelijk waren. Gelukkig zijn de collectes bijna op het “oude” niveau.

Tegenover een goede opbrengst van de begraafplaatsen staan ook de kosten. We merken dat op veel locaties de kosten gemakkelijk de opbrengsten overstijgen. Toch heeft het parochiebestuur besloten om de tarieven ook in 2024 niet te verhogen. Wel wordt er hard gewerkt aan plannen om de begraafplaatsen te verbeteren, waardoor er meer mogelijkheden komen en daarmee hopelijk ook meer gebruik.



De kosten voor de gebouwen zijn nog steeds hoog. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat we twee monumentale gebouwen hebben, die het nodige onderhoud vragen. Zoals u weet is het parochiebestuur druk bezig met een lange termijn visie voor de gebouwen.

Een punt van aandacht is de ontwikkeling van de ontvangen kerkbijdragen. Gestreefd wordt om de kerkbijdragen met de inflatie mee te laten stijgen. Ook in 2022 is dit niet gelukt: er was een daling van bijna 1 %. Vorig jaar had het parochiebestuur goede hoop dat na corona de bijdragen weer omhoog zouden gaan. Dit is echter niet gebeurd.

Gezien het jaarlijkse tekort op de jaarrekening ziet het parochiebestuur zich genoodzaakt om het drempelbedrag voor de kerkbijdrage voor 2024 te verhogen naar € 42,- per jaar per parochiaan in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar en naar 84,- per jaar per parochiaan van 25 jaar en ouder.

Wij realiseren ons dat dit een grote verhoging is. Maar we hopen dat u begrijpt dat dit de eerste verhoging is in 5 jaar en dat we dit bedrag ook weer voor 5 jaar hopen te kunnen laten staan. Binnenkort ontvangt u per adres een brief waarin u wordt uitgelegd wat er precies veranderd. Daarnaast roepen we u op om aan ons een incasso machtiging voor de kerkbijdrage af te geven. Dat is voor u gemakkelijk en het scheelt voor onze vrijwilligers heel veel werk. Mogelijk maakt u er dan meteen een maandelijks opdracht van, zodat het financieel misschien gemakkelijker op te brengen is voor u.

De bijdrage is zoals altijd een vrijwillige bijdrage, maar zonder uw bijdrage wordt het steeds moeilijker om onze kerken in stand te houden.

PAROCHIEADMINISTRATIE: VERHUIZEN & VOORKEUR

Onze parochieadministratie wordt gedaan in het programma DOCBASE. Van de 'Stichting Interkerkelijke Leden Administratie' (SILA) krijgen we gegevens door van o.a. verhuizingen, overlijden en huwelijk van parochianen. SILA krijgt deze gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).



Studeren en verhuizen

Ieder jaar gaan er jongeren uit onze parochie studeren en als gevolg hiervan verhuizen ze dan vaak naar een andere plaats. Wij ontvangen dan ook de verhuizingen van studenten die in een andere woonplaats zijn gaan wonen. Automatisch worden deze studenten dan ingedeeld bij de dichtstbijzijnde kerk van de daarbij behorende parochie. In de praktijk blijkt dat jongeren vaak liever bij hun eigen parochie ingeschreven willen blijven. Dit is mogelijk maar ze moeten dit dan wél zelf doorgeven aan de administratie.

We doen hierbij dan ook een oproep aan deze jongeren:

Ga je verhuizen in verband met je studie maar wil je bij de onze parochie Maria, Hertogin van Drenthe en je eigen locatie ingeschreven blijven? Geef dan even je gegevens (naam, huidige- en nieuw adres, en je voorkeur voor onze parochie/locatie) door op leden.mhvd@gmail.com De administratie zal er dan voor zorgen dat je bij ons als voorkeurslid ingeschreven blijft staan.

Verhuizen en voorkeur

Regelmatig verhuizen er ook parochianen naar plaatsen buiten onze parochiegrenzen. Automatisch worden ook deze parochianen ingedeeld bij de dichtstbijzijnde kerk en de daarbij behorende parochie.

Het kan zijn dat men, om welke reden dan ook, toch liever bij parochie Maria, Hertogin van Drenthe, en de eigen locatie wil blijven horen. Daarom ook een oproep aan parochianen die verhuizen buiten onze parochiegrenzen:



Gaat u verhuizen maar wilt u bij de onze parochie Maria, Hertogin van Drenthe en uw eigen locatie ingeschreven blijven? Deze mogelijkheid is er maar u moet dit dan wél zelf doorgeven aan de administratie van de parochie. Dit kan via leden.mhvd@gmail.com Onze administratie zal ervoor zorgen dat u bij ons als voorkeurslid ingeschreven blijft staan.

Andersom gebeurt het ook dat mensen in één van de locaties van onze parochie komen wonen en graag bij hun oude parochie/locatie ingeschreven willen blijven. Dit is dan ook alléén mogelijk als ze dit doorgeven aan de administratie van de (oude) voorkeursparochie. Die kan dit alleen regelen als parochianen dit zélf doorgeven. Geef dus, zo nodig, uw voorkeur door.

Bij voorbaat dank, ledenadministratie

LOURDES BEDEVAART BARGER COMPASCUUM

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES

Vertrekdatum: 28-05-24

Aankomstdatum: 04-06-24

Inbegrepen:

7x overnachting in een 2-persoons kamer, met douche/toilet. Tijdens heen- en terugreis half pension. In Lourdes vol pension. Excursies in Lourdes en excursie naar de Pyreneeën. Vervoer per Luxe touringcar van Jara Travel voorzien van bar, toilet, airconditioning en dvd. Optimale begeleiding door ervaren chauffeur/reisleider.



Opmerkingen:

Prijs: 989,00 euro pp

1 persoonskamer toeslag 210,00 euro

Informatie of opgave bij:

Mieny v.d. Aa of

Ria Mensen

tel: 0591-349144

tel: 06-13727968

Barger Compasuum

Klazienaveen

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN



Wat is het mooi om te zien, dat velen van u op onze website zijn geweest en naar graven hebt gezocht. Sommige rechthebbenden hebben zich gemeld en in andere gevallen is ruiming voorkomen, doordat het grafrecht door iemand anders van de familie werd overgenomen. Ook zagen mensen, dat er hier en daar een foutje in onze administratie zat of konden ze ontbrekende gegevens aanvullen. Daar zijn we heel blij mee.

Ook zijn we heel blij met alle mooie verhalen van overledene, die wij, via een QR code bij het graf, mogen vertellen. Binnenkort komt er zelfs een QR code met bewegende beelden. Daar zijn we best trots op.

We merken hoeveel het contact met u ons oplevert. Daarom zijn we bezig met de voorbereidingen voor een apart nieuwsbulletin voor de begraafplaatsen.

We willen dit bulletin 1 tot maximaal 4 keer per jaar verspreiden onder de rechthebbenden. We gaan dit zoveel mogelijk per mail doen. Dus bent u rechthebbende en heeft u nog niet uw mailadres aan ons doorgegeven? Bel 06-51751592 of mail begraafplaatsen.mhvd@gmail.com ons zo snel mogelijk! Mogen we u ook attent maken op het nieuws van de begraafplaatsen Barger Compasuum, Klazienaveen en Zwartemeer dat in het locatie gedeelte staat?

KERSTMUSICAL KRIBBE VOL LIEFDE



**Zondag 10 december
aanvang 15.00 uur**

kerk open om 14.30 uur

**St. Willehaduskerk
Hoofdkanaal OZ 83
Emmer-Compascuum**

**aansluitend
kerstmarkt tot 18.00 uur**

Ik kom zegt Jezus, deel het licht,
één ster vertelt ons Zijn bericht.

Woorden van Jezus, lees je voor?
twee vlammen geven vrede door.

Jezus verwachten maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes op een rij.

Het feest van Jezus komt er aan,
'k zie al vier kaarsjes brandend staan.

- Coby Poelman - Duisterwinkel -



BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH



Kerk en Pastorie:

Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 0591-349051

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL15 RABO 0104 3049 52

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph*

COÖRDINATIETEAM

Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com

Johan Harbers 06-15185068
Marja Grummel 0591-348843
Aswin Mensen 0591-394583 of 06-40780666

CONTACTPERSONEN

Beheerder begraafplaats: Henk Harmes 06-22480061
Beheerder gebouwen: Aswin Mensen 06-40780666

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie

CONTACTPERSOON BEZORGING

Truus Dijck 06-16387733

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 26 november

Bennie Menzen, Frans Wittendorp, Hendrik Gepken, Herman Hölscher, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Ria Kuhl-Arling, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

Zaterdag 9 december

Bennie Menzen, Geert Knol, gezusters Feringa, Hendrik Gepken, Herman Hölscher, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Marleen Siebum-Hartmann, ouders Berends-Lippold, ouders Feringa-Hake, ouders Feringa-Rolfes, ouders Hake-Wubben, ouders Tubben-Keizer, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake, Wim Wehkamp.

Zondag 17 december

Bennie Menzen, Herman Hölscher, Herman Mencke, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marietje Schulte-Gepken, Marleen Siebum-Hartmann, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

KOFFIEDRINKEN



Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal.

U bent van harte welkom.

KOSTERS

G. Wolken 0591-349033

S. Siekman 0591-859762

M. v.d. Aa 0591-349144

A. Mensen 0591-394583 of 06-40780666

OUDERENVIERING

Donderdag **14 december is er om 14.00 uur** een ouderenviering in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

Als er op donderdag een ouderenviering is, is er geen avondviering.

KOFFIE/THEEMIDDAG

De koffie/thee middagen werden gemiddeld door zo'n 8 à 10 personen bezocht. Gezellig en gemoedelijk werd er bijgepraat onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers erbij. **Woensdag 6 december en woensdag 3 januari** a.s. is er **geen koffie/theemiddag** i.v.m. Sinterklaas en nieuwjaar. We hopen jullie daarna weer te zien. Groetjes van Mineke, Sientje en Lenie.

BEDANKT

Tot vorig jaar heeft Rita Suelmann de namen op de kaarsen voor de allerzielenviering verzorgd. Helaas kan ze dit om gezondheidsredenen niet meer doen. Rita heel erg bedankt voor je jaren lange inzet voor deze viering.



Werkgroep Zorg bij Rouw

JARIG IN DEZE PERIODE

26 nov.1944	Dhr. J.H. Hartmann
01 dec.1926	Mevr. A.H. Alers-Greve
01 dec.1947	Dhr. J.H.J. Gepken
05 dec.1940	Dhr J.H. Robben
09 dec.1936	Dhr. H.H. Berens
10 dec.1940	Mevr. A.M. Langes - Assen
17 dec.1944	Mevr. H.C. Budde - Lippold
21 dec.1946	Dhr. M.J. Berens
22 dec.1944	Mevr. M.M. Groen - Rolfes



**Wij wensen u allen
een fijne verjaardag.**

OVERLEDEN

Overleden op 21 oktober

Herman Hölscher

In de leeftijd van 92 jaar
De uitvaart was op vrijdag 27 oktober.

We wensen de familie Gods kracht en sterkte toe.



MONUMENTJE BEGRAAFPLAATS

Een groep vrijwilligers is begonnen met het netjes maken van het monumentje voor de stil geboren en ongedoopte kinderen van onze parochie.

Zo is al het grind verwijderd en wordt het gedeeltelijk vervangen door nieuw grind. Een gedeelte krijgt een nieuwe grasmat. Ook zijn er wat struiken verwijderd en gesnoeid. In het voorjaar wordt de laatste hand gelegd met het schoonmaken en wat verfwerk.



DECEMBER CADEAUTJES



De tijd breekt weer aan dat we voor iemand een cadeautjes willen verzorgen. Denkt u dan ook eens aan leuke attenties, die te koop zijn bij het locatiebureau.

Zo kunt u de Gerarduskalender kopen, met iedere dag een positief berichtje. Maar er zijn ook mooie St. Josephkaarsen te koop. En wat dacht u van het boekje met informatie over ons prachtige kerkgebouw?

Het locatiebureau is elke donderdag open van half zeven tot zeven uur. U kunt daar pinnen en er staat altijd wel een kopje koffie voor u klaar.

BLIKSEMSCHADE KERK

Even een update over de blikseminslag van 20 juni jl. Er zijn onlangs 2 nieuwe cv-ketels geplaatst en we kunnen dus weer lekker warm zitten in de kerk en pastorie. Zeker fijn voor Lies. De oude ketels waren door de inslag onbruikbaar geworden. Met de winter voor de deur wel een fijne bijkomstigheid.

De torenklokken zijn nagezien en 2 klokken werken weer. De grote klok die door het uurwerk wordt aangedreven kampt met een motor die stuk is. Er is een nieuwe motor voor besteld. Reparatie hiervan laat dus nog even op zich wachten. Als dit klaar is zal de klok weer om het half uur slaan.



Met vriendelijke groet, het coördinatieteam

ALLERZIELEN

Tijdens de Allerzielenviering van dit jaar hebben we ter gedachtenis een kaars opgestoken voor onze dierbaren die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan:

2022	06 oktober	Harm Bos, 76 jaar
	02 november	Henk Arling, 73 jaar
	14 december	Marie Dijck-Rohling, 93 jaar
2023	04 januari	Annemiek Bürmann-Helderop, 73 jaar
	08 januari	Sien Menzen-Kuhl, 92 jaar
	02 april	Bennie Menzen, 83 jaar
	08 april	Joop Suelmann, 81 jaar
	09 april	Anna Soelman-Linneman, 87 jaar
	08 mei	Sienie Heller-Hake, 93 jaar
	15 mei	Rieks Nijzing, 84 jaar
	01 juni	Benno Kollmer, 58 jaar
	02 augustus	Gre Feringa-Schulte, 84 jaar



Wij hopen dat iedereen wat troost en steun tijdens deze viering heeft gevoeld. Fijn dat u erbij was.

Werkgroep Zorg bij Rouw

COÖRDINATIETEAM

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, vanuit het coördinatieteam willen wij graag leden van onze locatie die ernstig en/of langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of kennissenkring ziek en die tot onze locatie behoort? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven. U vindt onze gegevens op het eerste locatieblad.

FELICITATIES

Wij willen iedereen die in deze periode iets te vieren heeft, namens de parochie.



*Van harte
feliciteren*



GRASZODEN ZWARTEMEER

ZUIDERVAART OZ.17

TEL: 0591-349088

WWW.GRACOGRAS.NL

**WOONSEER
HEINE**

&

Decokay

MOOI THUIS IN HUIS

EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS



Kerk en Parochiehuis:

Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL25 RABO 0330 6792 01

*t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus*

LOCATIERAAD

Mailadres: willehadus.mhvd@gmail.com

Beheerder gebouwen:	Erik Meijer	06-51479189
Secretariaat	Allidus Ahlers	0591-354093
	Harry Fecken	06-13468121

CONTACTPERSONEN

Diaconie:	Mariëlle Oost	06-52473357
Liturgie/gemeenschapsopbouw:	Henk Zwart	0591-351105
Catechese:	Jannet Dijck	06-50206237
Beheerder begraafplaats:	Joh Heine	0591-351905

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA

De begrafenisvereniging heeft zelf geen uitvaartleider meer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris/penningmeester van de begrafenisvereniging:
George Mensen: 06-53937990

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Geen viering 25/26 november

Intenties worden gelezen woensdag 29 november

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, ouders/grootouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard.

Zaterdag 2 december

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, ouders de Vries-Twickler, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Rudolf Geerts, overl. ouders Mouris-van Leeuwen, overl. ouders Vermeulen-van Vliet, tante Beth Vermeulen, Nicolet van Meues-Mouris, uit dankbaarheid voor een 47-jarig huwelijk, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Zondag 10 december

Intenties worden gelezen woensdag 13 december

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Diny Hendriks, ouders Berends-Teiken, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ben en Taeke Graafsma, Renk Kuper, Ben en Miny Wessel-Bentlage.

Zondag 17 december

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de Vries-Twickler, Anneke Behrendt en ouders Behrendt-Fischer, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem -Mensink, Taeke Graafsma, Henk Sturre.



KOSTER VAN DE WEEK

ma 20 nov	t/m	zo 26 nov	René Berendsen	0591-353630
ma 27 nov	t/m	zo 03 dec	Diny de Roo	06-27613656
ma 04 dec	t/m	zo 10 dec	José Wessel	06-27369058
ma 11 dec	t/m	zo 17 dec	Margriet Ahlers	0591-354093
ma 18 dec	t/m	zo 24 dec	René Berendsen	0591-353630

LOCATIEBUREAU

do 30 nov	Tilda Heine
do 07 dec	Adelheid Kuper
do 14 dec	Ans Berendsen
do 21 dec	Tilda Heine



MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR

DATUM	MISDIENAAR/ACOLIET	LECTOR
za 02 dec	Jan Heijnen	Ria de Vries
zo 17 dec	Marco Gustin	Henriette Bolk

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 3	04 dec t/m 08 dec
Groep 1	18 dec t/m 22 dec



KERK SCHOONMAKEN

Groep 1	11 dec t/m 16 dec
---------	-------------------

BLOEMVERSIERING

2	Greetje Wilts Liezet Mouris Gieneke Greevink	13 nov t/m 26 nov	0591-354229 06-49417006 06-11702685
3	Maria Herder Ria Loves	27 nov t/m 10 dec	0591-352363 06-18170565

CONTACTMIDDAG

Op dinsdag 5 december is er weer een contactmiddag. De middag begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering is er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee

Kom ook eens meevieren, u bent van harte welkom! Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met: Greetje Wilts tel: 06-37228107 of 0591-354229



FAMILIEBERICHTEN

Verhuisd

Verhuisd fam. Schepers is verhuisd van Hoofdkanaal WZ 47, Emmer Compas naar Blokwieke 70, 9501 EX Stadskanaal

We wensen hen een heel goede tijd in hun nieuwe woonplaats.



JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M

R. Ellermann
H.G.J. Twickler
G. Klein - Wolters
J.H. Elling
R.A. Berendsen
E.J. Coster-Plugge
M.H. Wellen-Schulte
T. Scheven
M.G. Sturre-Plagge



EC 26-11-1939
EC 26-11-1933
EC 02-12-1946
Emmen 08-12-1943
EX 11-12-1948
EC 11-12-1947
EC 11-12-1939
Ter Apel 12-12-1945
EC 21-12-1938

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

KVE

Dinsdag 12 december 17.00 uur

*Kerstavond met Kerstliederen en Kerstverhalen
en gezellige broodmaaltijd.*

De bijeenkomst is in ons Parochiehuis

KvE

DOORDEWEEKSE VIERING PAROCHIEHUIS

Vanaf begin november zijn de doordeweekse vieringen weer in ons Parochiehuis. Iedereen is van harte welkom!

OPROEP KINDERKERSTNACHTVIERING

Zondag 24 december is er om 19.00 uur de kinderkerstnachtviering in de kerk. We hebben ook dit jaar weer een leuke viering bedacht, waarin de kinderen mee kunnen doen aan het kerstspel of een stukje kunnen voorlezen. Ook worden er mooie kerstliederen gezongen. Het belooft een mooie viering te worden! Hiervoor hebben we natuurlijk wel kinderen nodig.

Dus...

wil je meespelen met het kerstspel, meezingen met het koor en/of een stukje voorlezen? Geef je dan op door een mail te sturen naar:

gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com

De gezinsvieringsgroep



WARM WELKOM



Net als vorige wintertijd, wille we u/jou een warm welkom heten in onze St. Willehaduskerk. Achter in de kerk liggen tientallen fleecedekentjes op u te wachten om u te verwarmen tijdens de vieringen.

Locatieraad

'INTERNATIONALE' STUURGROEP

Zaterdag 7 oktober was het een bijzondere stuurgroep bijeenkomst. Allereerst kwam de pastoor van nabij gelegen Rütenbrock Duitsland bij ons op de koffie. Al langere tijd hebben we over en weer wat contact om iets gezamenlijks te organiseren. Met het 100 jaar kerkgebouw in het vooruitzicht hebben we met hem hierover gesproken. Natuurlijk was onze pastoor Karol ook aanwezig. Hij vertegenwoordigde deze ochtend Nederland en Polen.

En toen stapte daar ineens iemand met een wit gewaad het Parochiehuis binnen, met het beeld van Hertogin van Drenthe onder zijn arm. Het was Augustinus Aerssens, Dominicaan. Hij is begin september priester gewijd in Rotterdam en had bij gelegenheid van de priesterwijding, graag het beeld van Maria Hertogin van Drenthe aanwezig tijdens de wijdingsviering in de kathedraal. Hij kwam het beeld van Maria nu terugbrengen. Broeder Augustinus is geboren en getogen in Assen, vandaar zijn bijzondere verering voor Maria Hertogin van Drenthe. Tijdens de wijdingsplechtigheid in Rotterdam is ook het lied van Maria Hertogin van Drenthe gezongen! De volgende dag had hij zijn eerste Heilige Mis in Assen. Broeder Augustinus is dan wel van origine een Nederlander, maar hoort nu bij een gemeenschap in Leuven (België) en is daarnaast werkzaam als kapelaan in een parochie bij Leuven.



Zo werd deze zaterdag, samen met de aanwezige parochianen, een internationale ochtend met leuke gesprekken.

KERSTSPULLEN & WINTER HANDWERK VOOR KERSTMARKT

Voor de kerstmarkt van 10 december zijn we nog op zoek naar (2e-hands) kerstspullen. Heeft u nog kerstballen en kerstversiering die u toch niet meer gebruikt? Wij zijn er blij mee.

Ook nieuw, gehaakte- of gebreide kerstspullen, andere kerst- en winter knutselwerken, zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom of kerststakken, zijn welkom. U kunt het inleveren tijdens de openingstijden van het parochiebureau:

- op donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur
- op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

Op onze kerstmarkt kunt u weer genieten bij de diverse standjes met o.a.:

- ↻ Kerstspullen, nieuw en 2e-hands
- ↻ Handwerkspullen
- ↻ Kerst- en grafstukken
- ↻ Kniepertjes
- ↻ Glühwein
- ↻ Chocolademelk,
- ↻ Snert & Rookworst
- ↻ Kaarsen,



Kortom: één en al gezelligheid! U bent van harte uitgenodigd.

DE KNIERPETJES ZIJN ER WEER

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de eerste voorbereidingen voor het kniepertjes bakken weer begonnen. Twee leden van de financiële commissie maken elk jaar weer het deeg, daarom zijn de kniepertjes ook van constante fijne kwaliteit. Het bakken van onze overheerlijke kniepertjes begon weer op 8 november weer met enthousiasten bakkers. We hopen weer duizenden kniepertjes te bakken dus er is genoeg voor iedereen.

Doordat dat de prijzen van de grondstoffen zijn gestegen, hebben we onze prijs helaas wel iets moeten verhogen.

De zakjes van 20 stuks zijn € 3,50 maar u kunt 3 zakjes voor € 10,- kopen

Dit is dus toch nog lekker goedkoop en dat voor topkwaliteit kniepertjes!

Ze zijn weer te koop tijdens openingsuren in het Locatiebureau.



KERSTMUSICAL: KRIBBE VOL LIEFDE

Begin november zijn we weer begonnen met de repetities voor de Kerstmusical. Dit jaar maakt u kennis met Josefien Von Bachhoven bis Moensterseveld en haar man Arthur van Roeswinkel. Zij moeten, net als Maria en Jozef, naar Bethlehem omdat de keizer op een door hem georganiseerd groots bal bevolen heeft, dat iedereen naar zijn geboorteplaats moet om zich in te schrijven voor de volkstelling.

En wat doen die bijzondere pelgrims daar bij de herders? En welke boodschap heeft Gabriel voor Maria en voor de engeltjes? En wat te denken van die BE-'ers. (Bekende Emmer Compascuemers) in deze musical?

Oh ja en dan is er ook nog een héél bijzondere toeschouwer van de musical!

Met enorm enthousiasme nemen dit jaar een record van meer dan 70 parochianen u mee in deze wervelende musical.

LAAT U / JE VERRASSEN!

Wij, parochianen die meedoen aan de musical, van spelers tot kledingmaaksters, geluid en licht medewerkers, decorbouwers, willen vertellen waar het met Kerst écht om gaat. De musical is, net als de voorgaande jaren, weer geschreven door eigen parochianen, weer een echte première dus.

ZET U DEZE DATUM VAST IN UW AGENDA:

Kerstmusical: Kribbe vol liefde

Zondag 10 december 2023 om 15.00 uur, (kerk open 14.30 uur)

Aansluitend is er, tot 18.00 uur, Kerstmarkt bij onze RK-kerk (Hoofdkanaal OZ 83, Emmer Compasuum) Eén en al gezelligheid!

De toegang is gratis. Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol zit, want daar doen we het voor! Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat dat zeker niet ondenkbaar is. U bent van harte uitgenodigd!

Parochie Musical Groep Willehadus.

ER KOMT WEER EEN KERSTSTALTENTOONSTELLING

Ook dit jaar is er weer een kerstallententoonstelling. Vanaf 1^e Kerstdag, 25 december, willen we graag weer een expositie inrichten.

We willen de jarenlange traditie niet doorbreken maar hoe mooi zou het zijn als we ook iets kunnen tentoonstellen wat u gemaakt heeft. De **Gouden** handen van de mens zelf dat is zo uniek en bijzonder.



We willen u allen daarom vragen om iets te maken voor onze tentoonstelling, alles is goed, als MARIA, JOZEF en het kindje JESUS er maar bij zijn! Of u ze nu van papier maakt, van een blikje, van karton, van hout, een kurk, geborduurd, gebreid of gehaakt, afval of wát u maar kunt bedenken: ***Laat uw talenten zien en DOE MEE!*** Iedereen kan mee doen van jong tot oud, iedereen is welkom.



Ook kinderen mogen natuurlijk meedoen! Eén kindje heeft al een kerststal geknutsel en één is zelfs al met een Lego kerststal bezig. U kunt het inleveren op elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in ons Parochiehuis. De koffie staat voor u klaar!
Uiterste inleverdatum is zaterdag 16 december.

We hopen er op deze wijze een unieke tentoonstelling van te maken, waar héél Drenthe, Groningen en Friesland aan mee kan doen en waar ook héél Nederland voor naar onze kerk komt om het te bekijken.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met:

Ans Berendsen tel: 06-27535468.

We hopen dat er veel mensen enthousiast worden en mee gaan doen.

2e KERSTDAG: GEZELLIGE MIDDAG

Kindje Jezus is geboren

Ere zij God

Redder voor mensen

Samen in Zijn Naam

Tot in eeuwigheid



Kerst...

Dé periode van samen zijn en gezelligheid,
helaas geldt dit niet voor iedereen.

Dus...

Na het succes van vorige jaar wordt
Op dinsdag 26 december,
2e kerstdag
in het Parochiehuis een middag
georganiseerd voor iedereen
die dan behoefte heeft aan
gezelligheid en lekker eten.

Het begint om 14.30 uur, zo kunt u van tevoren ook nog de
kerststallententoonstelling bekijken!

Voor opgave ligt er een lijst achter in de kerk en op het Parochiebureau.

U kunt ook bellen of appen naar:

tel: 06 - 43526854 of mailen naar janquedijck@gmail.com

Graag ook even aangeven als u niet op eigen gelegenheid naar het
Parochiehuis kunt komen, we komen u dan met alle liefde ophalen en weer
thuisbrengen!

**Ook zoeken wij nog mensen die voor deze middag
iets willen koken of bakken!**

Opgave hiervoor, of meer informatie hierover kan ook via
één van bovenstaande contactgegevens.

TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW WANDELING



De kerst is voorbij, maar de kerstgedachte blijft!

Dit jaar organiseren we op **28 december** een wandeling
tussen Kerst en Oud en Nieuw. Tijdens deze wandeling
beleeft u het kerstverhaal nóg een keer opnieuw tijdens
een wandeling van ongeveer 1,5 kilometer. Onderweg
komt u allerlei mensen tegen uit het kerstverhaal, die u meenemen terug in de
tijd. De route begint bij de R.K. Kerk, St. Willehadus in Emmer-Compasuum
en eindigt in dezelfde kerk.

In de sfeervolle verlichte kerk vindt u het kindje Jezus in een kribbe, waar Hij
zal worden toegezongen door een gelegenheidskoor. Tevens kunt u dan de
tentoonstelling van de kerststallen bewonderen. Er is gelegenheid om deze
wandeling te lopen **tussen 18.00 en 19.30 uur**.

Iedereen mag meelopen en deelname is gratis!

HERINNERING BRIEF AAN WILLEHAD & 100 JAAR WILLEHADKERK



Het jaar loopt ten einde en volgend jaar bestaat onze kerk 100 jaar. Daarom nog een keer een herinnering over de verhalen van Willehad. We hebben al een goede start gemaakt en ondertussen zijn er alweer een aantal prachtige brieven binnengekomen.

We gaan ze verzamelen voor volgend jaar, want dan vieren we het 100-jarig bestaan van onze kerk.

Het zou mooi zijn als we 100 verhalen hebben, van parochianen jong en oud. Dus: klim in de pen, open de laptop of mail en laat uw herinneringen terugkomen.

Wij willen de brieven graag bundelen tot een mooi tijdsdocument. Iedereen kan meedoen, dus schroom niet.

U kunt het mailen naar de parochie

lb.willehadus.mhvd@gmail.com

Als u het liever niet op wilt schrijven of als het u niet lukt, dan kom ik graag even bij u langs en samen komen we er vast wel uit. We nemen het verhaal dan op met de telefoon. Om een afspraak te maken om even langs te komen kunt u contact opnemen met Ans Berendsen: tel: 06-27535468.



TAXIPASTORAAT

**Taxi
pastoraat**



Ik haal een dame op vlakbij het centrum van Emmen, ze staat te zwaaien bij de voordeur, al fluitend treed ik haar tegemoet en roep goedemiddag. 'Ah', zegt ze een vrolijke chauffeur. Ik zeg haar dat de wereld al donker genoeg is en dat ik mezelf heb aangeleerd om het glas altijd half vol te zien en positief in het leven te staan, ik heb een schroefje in het gevonden knopje gedaan en zeg dat er soms ernstige zaken in het leven

nodig zijn om je mindset te veranderen.

Dat heb je mooi gezegd jongen, ik ben 94 jaar en heb genoeg mee mogen maken maar geniet van het leven. Bij de soos zet ik haar af en zeg, 'kijk hier heeft u uw Ferrari', zo noem ik de rollator vaak. 'Nee', zegt ze 'dat is een Lamborghini'. Dan ben je 94 en roep je dat, geweldig toch. Ik wens haar een mooie middag toe, 'haal je me weer op zegt ze, het was gezellig', en knijpt in mijn elleboog.

In Emmen haal ik bij een verzorgingstehuis een dame op die naar Assen wil, een mooi ritje van zo'n drie kwartier, kun je even praten. Ze vertelt me dat ze naar een vriendin gaat die ze al 35 jaar kent.

Haar eigen man heeft Parkinson en kan helaas niet mee. Ze geeft aan bij een zogenaamde wereldkerk te horen en vraagt me of ik toevallig gelovig ben. Ja zeg ik, ik kom uit een katholiek nest. Ze vertelt me dat ze ontzettend veel steun aan haar geloof heeft. Ze is vroeger mishandeld door haar ouders en heeft haar tweelingbroer verloren aan een zelfdoding. Dat raakt me, daar ik privé ook het een en ander meegemaakt heb en ook dat delen we even.

Ze vertelt me dat ze met een dominee naar het strooiveld is geweest en dat het toen hard regende, alleen op de plek waar zij stond zou het droog zijn geweest. Een teken van de Here zegt ze. Tja, wie weet. Ik ben er één van leven en laten leven zeg ik haar. De een gelooft in Mohammed, Boeddha, oerkracht, Jezus of in zichzelf. Ik zeg altijd kijk om je heen en dan kan het toch niet anders dan dat er een grotere macht is, maar dat is ook het mooie van een mysterie. Op de plek aangekomen belooft ze me om dezelfde avond nog een kaars voor me aan te steken. Ik zeg haar, 'Als het niet werkt dan zwaait er wat'. Lachend nemen we afscheid maar met een hand op mijn schouder, 'ik zal voor je bidden'. Altijd mooi.

Bij een tehuis waar mensen wonen met een verstandelijke beperking haal ik een dame op die naar de dagbesteding gaat. We hebben altijd de grootste lol samen. Ik heb er al een klant inzitten en die wordt even deelgenoot.

Ja zegt ze, die chauffeur pak ik altijd bij de oren, hij is zo grappig maar ook ondeugend. 'Heb ik weer' zeg ik. Ook herhaalt ze wel 10x dat ze niet meer werkt daar ze in de 90 zou zijn, nou ze is nog geen 60.

Bij de dagbesteding nemen we vrolijk afscheid en ik leg de overgebleven klant maar even voorzichtig uit hoe of het zit. Hup nog even naar Zwolle het Isala ziekenhuis. De vrouw vertelt me dat haar man daar ligt, na een hersenbloeding is hij daar opgenomen. Ze geeft aan er helemaal doorheen te zitten want nu merkt ze pas hoe afhankelijk ze ook van haar man was, die deed eigenlijk alles. Autorijden, de administratie etc.

Op haar kinderen kan ze helaas niet meer rekenen omdat ze daar geen contact meer mee heeft. Familieleden zijn allemaal oud. Dat van de kinderen valt haar zwaar en dat kan ik heel goed begrijpen. Het blijft immers je eigen bloed.

'Tijd kan het helen of niet' zeg ik haar, 'maar hoe harder je trekt hoe groter de afstand'. Ik wens haar alle goeds en sterkte toe en leeg rij ik weer op Emmen aan en ga sporten om mijn hoofd even helemaal leeg te maken.

Alle goeds Harry

RK/PC SCHOOL HET COMPAS – VERHAAL OVER DE NAAM

Het Compas zo heet onze school. Geen Kompas, maar Compas.



Het Compas
basisschool

Daarmee willen we aangeven dat we een school in Emmer-Compasuum zijn, in de volksmond ook wel Compas genoemd. Compasuum in de naam van ons dorp betekent 'dorpsweide, bedoeld om gemeenschappelijk geweid te worden'. In ons geval de gemeenschappelijke weide van Emmen. Het komt uit het Latijn... 'com' betekent zoiets als samen en 'pascuum' de plaats waar de herder met het vee mag lopen (het Latijnse pascere betekent weiden). Er was eerder een herder voor al het vee. Dat was algemeen goed. Vandaar de betekenis 'dorpsweide, bedoeld om gemeenschappelijk geweid te worden.'

Onze school Het Compas is ook zo'n plek: midden het dorp is onze school een gemeenschappelijke plek geworden tussen de voormalige scholen Braakhekke en De Hoeksteen voor kinderen en ouders en voor heel Emmer-Compasuum. Dat willen we zijn... Het Compas in het dorp... met een 'C'.



Op onze 'gemeenschappelijk weide'

zorgen we goed voor de kinderen die hier komen om zich te ontwikkelen.

Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijk willen we ook een Kompas met een 'K' bieden voor deze kinderen op onze 'gemeenschappelijke weide'. We oriënteren ons op de wereld om ons heen en kijken naar alle kanten...

En we gaan de wereld in met de kinderen... het dorp in en verder, met alle middelen die we hebben. Een kind krijgt zo bij ons een 'kompas' om de eigen richting te kunnen bepalen. Bij ons op school komen Compas en Kompas bij elkaar: we willen een 'gemeenschappelijke weide' zijn voor iedereen - Het Compas, - om het fijn te hebben met elkaar op de plek waar we elkaar ontmoeten, waar voor de kinderen gezorgd wordt... om vanuit de veilige plek de eigen richting te kiezen.

Voor verdere uitleg over de betekenis van Compasuum:

- <https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/137671/zoek-het-uit-waar-komen-de-namen-emmer-compasuum-en-bargercompasuum-vandaan>
- [https://nl.wikipedia.org/wiki/Compasuum_\(gebied\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Compasuum_(gebied))

Met dank aan Tom Knippers – Onderwijsbureau Meppel (september 2023)

KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS



Kerk en Locatiebureau:

Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL30 RABO 0125 7013 30

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus*

LOCATIERAAD

Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com

Frederikus Kuper 06-30573235
Marleen Bauerhuit 0591-349580

CONTACTPERSONEN

Catechese: Gerda Reuvers
Diaconie: Ria Bakker 0591-315252
Gebouwen: Jan Dobbe 0591-317268
Liturgie: Albert Bruinewoud 0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS

Website: www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres: leden@uitvaartzorgics.nl
Tel: ledenadministratie: 06-28660516

MELDEN BIJ OVERLIJDEN

Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
E. Seubers-Wittendorp 06-38965889 of 0591-707101 of b.g.g.
H.J. Harmes 0591-394528 of 06-22480061

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zaterdag 25 november

Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Roufs, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Margaretha Gerarda Maria Verdell-Hijdra, Gesina Regina Schepers-Wübkes, uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Harrie Linneman, Fred Lankhorst, Joseph Robben.

Zondag 3 december

Johan Bernard Cosse en Maria Margrareth Hoffard en zoon Bennie en schoonzons Joop en Bennie, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Plas-Rolfes, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, overl. ouders Siewes-Heijnen en Leendert Rolleman, Hennie en Anna Soelman-Linneman, Gesina Regina Schepers-Wübkes, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Harrie Linneman, Fred Lankhorst, Joseph Robben.

Zondag 10 december

Harm Kolmer, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Roufs, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Veringa-Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Harrie Linneman, Fred Lankhorst, Joseph Robben.

Weekend 16-17 december geen viering.

De misintenties worden in de volgende viering gelezen.

OUDERENVIERING

Op woensdag **20 december** om **10.00 uur** is er een viering in **de Dillehof**.



CONTACTMIDDAG voor OUDEREN



Dinsdag 19 december is de volgende contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering begint om **14.00 uur**. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060.

Iedereen is welkom!

Leo Mensen

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG)

Op dinsdag **28 november** is er weer kaarten in de parochiezaal **om 13.30 uur**.
Als u geen zin hebt in kaarten maar wel in een ander spelletje kan dat ook.
Denk hierbij aan Rummikub, sjoelen of een ander spel.

Iedereen is van harte uitgenodigd, u hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet de Munnik tel: 0591-621543 of

Miny Hoge tel: 0591-314558



KOSTER VAN DE WEEK

27 nov	t/m	03 dec	A. Peters	0591-313627
04 dec	t/m	10 dec	J. Lohuis	0591-313286
11 dec	t/m	17 dec	H. Beukers	0591-315725
18 dec	t/m	24 dec	A. Peters	0591-313627

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK

za 25 nov	A. Verdel	0591-312976
zo 03 dec	G. Tobben	0591-317515
zo 10 dec	G. Timmerman	0591-317726



OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL



De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

14 oktober

Johannes Harmannus Langen

Jan, 91 jaar

21 oktober

Harrie Linnemann

61 jaar

21 oktober

Johannes Frederikus Matheus Lankhorst

Fred, 68 jaar

31 oktober

Joseph Robben

Joop, 91 jaar



ROOSTER LECTOR – ACOLIET

Datum	Lector	Acoliet
za 25 nov	M. Heijnen	S. Karstenberg
zo 03 dec	G. Drent	H. Slip
zo 10 dec	S. Karstenberg	R. Harmes

Zondagmorgen is de viering **om 9.00 uur**. In de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet.

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474 Albert tel: 06-44720966

FELICITATIES

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.

Mw. A.G. Westerveen-Sijbom
Mw. A.M. Plas-Veringa
Mw. A.G.M. Peters-Tenfelde
Mw. T.T. Savenije-Soelman
Mw. C.A.H. Valentin-van Santen
Dhr. E. van der Giezen
Mw. A. de Vries.

*Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst!*

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt,
kunt u dit doorgeven via

e-mail: lb.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
locatiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.



ZANGMIDDAG SAMEN OP WEG NAAR KERSTFEEST

De Oecumenische werkgroep van de gezamenlijke kerken: de Kruiskerk, het Apostolisch Genootschap, Eben-Haezerkerk en de RK Henricuskerk organiseert **10 december om 16.00 uur** in de Eben-Haezerkerk aan de Langestraat in Klazienaveen een zangmiddag waar 4 koren aan deelnemen. Het zal afgewisseld worden met samenzang en er worden een aantal gedichten gelezen door de werkgroep.

De deelnemende koren zijn: het Fanfaronkoor, koor van het Apostolisch Genootschap, koor All Together en het RK Henricuskoor. De samenzang zal door ds. Marc Bruinewoud worden begeleid en hij zal ook een korte kerstgedachte lezen.

Het concert duurt tot ongeveer 17.15 uur. Daarna is iedereen welkom in de zaal achter de kerk voor een gezellig samenzijn met koffie, thee, fris en een traktatie.

De toegang is gratis en iedereen is van harte uitgenodigd:

“Samen op weg naar Kerstfeest”

**Zondag 10 december om 16.00 uur in de
Eben-Haezerkerk aan de Langestraat 76 in Klazienaveen*

AGENDA VRIJWILLIGERS

ma 11 december 10.00 uur KBO

BERICHTEN VAN DE SCHOLEN

Op donderdag 9 november was er een lichtjesavond op zowel de St. Henricus-school als de Pastoor Middelkoopschool. De scholen waren versierd met lampjes en de Sint Maarten lampionnen waren mooi uitgestald. Er zijn heel veel ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden geweest om de prachtige lampionnen te bewonderen.



Woensdag 20 december om 17.00 uur heeft de St. Henricusschool een kerstviering in de kerk.

Donderdag 21 december om 11.15 uur heeft de Pastoor Middelkoopschool een kerstviering in de kerk.

DE MARIAKAPEL IS INGEWIJD

Zoals in het vorig Klaverblad al stond, is er een nieuwe Mariakapel gebouwd. Er is hard gewerkt om de kapel op tijd klaar te hebben, zodat deze voor 2 november kon worden ingewijd door Pastoor Mielnik. Dit is gelukt. De kapel is op woensdag 1 november gewijd. Hier waren +/- 25 belangstellende parochianen bij aanwezig. Zoals eerder is geschreven, hebben we de kapel van een anonieme sponsor aangeboden gekregen.

Voor de compleetheit moest er ook een beeld van Maria in komen. We hebben enige jaren geleden van de Pardongroep een geldbedrag geschonken gekregen voor de aanschaf van een Mariabeeld op het kerkhof. Toen we het geld aangeboden kregen, konden we niet bedenken dat dit nog zoveel jaar zou gaan duren voordat dat besteed zou gaan worden.



In de kapel wordt nog een mogelijkheid geboden om een kaarsje te branden. Dit moet echter nog worden gerealiseerd. U ziet vanzelf wanneer dit klaar is en gebruikt kan gaan worden. Ook zijn we nog druk bezig met de afwatering van hemelwater en het aanleggen van een waterkraan bij de kapel.

Het opknappen van de bestaande kapel wordt even uitgesteld totdat het een beetje droger gaat worden. Als we nog een mooie herfst krijgen, gaan we dit voor de winter nog uitvoeren, anders wordt het vroeg in het voorjaar. Het ophogen van de grond erom heen en nieuw gras zaaien zal sowieso uitgesteld worden tot volgend voorjaar.

MGA

Geluid - Licht - Beeld

Uw specialist op het gebied van
audiovisuele oplossingen voor uw event.

- Concert-techniek
- Festivals
- Spraakversterking
- Grootbeeldprojectie
- Objectverlichting
- Tijdelijke stroomvoorziening
- Podia
- En nog veel meer!

Wij werken enkel met materialen van de
hoogste kwaliteit. Dit in combinatie met
ruim ervaren gekwalificeerde technici.

Contact:

Tel: 0591-352976/06-50880082 óf via
mail op info@mgasoundrentals.nl



Willie en Jannet Dijck
Kanaal A NZ 100
Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237



BESTEL UW B(R)OODSCHAPPEN



Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum
Donderdagmiddag: Ter Apel
Vrijdagmorgen: Zwartemeer
Vrijdagmiddag: Musselkanaal
Zaterdagmorgen: Emmer-Compascuum



Bel voor een afspraak
06 - 27337930

Ambulant Medisch Pedicure Miny Stoffers

Komt voor uw voetproblemen bij u thuis

Ook voor diabetische en reumatische voet

Samenwerking met podotherapeuten

Ik werk met een privacy policy



ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Kerk en Locatiebureau:

De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144



Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL81 RABO 0330 6858 56

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER

Mailadres: antoniushertogin@antoniushertogin.nl

Jan Siebers tel: 0591-313282
Bertha Heidotting tel: 06-55335742

CONTACTPERSONEN

Kashouder:	Luuk Ronde	tel: 0591-316208
Reservering parochiezaal:	<i>Zelf regelen in agenda in de keuken van de kerk</i>	
Catechese:	Marianne Keurs	tel: 06-21979850
Liturgie:	Bertha Heidotting	tel: 06-55335742
Diaconie:	Jan Siebers	tel: 0591-313282
Waarn. beheerder begraafplaats:	Henk Harmes	tel: 06-22480061
Fonds Uitvaart Voorziening:	Annet Harms	FUV.mhvd@gmail.com

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.antoniushertogin@antoniushertogin.nl

BEZORGING Klemstrook 37 tel: 0591-313585

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 26 november

Tineke Groenen, Annette van Olfen-Hovestad, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, pa en ma Klement-Maatje.



Zondag 03 december

Willem Walda, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Annette van Olfen-Hovestad.

Zondag 10 december

Tineke Groenen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zaterdag 16 december

Pa en ma Post, Mieke Bruins-Hoge, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

OUDERENVIERING WOENSDAG 29 NOVEMBER IS VOOR IEDEREEN



Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken



Voor eventueel vervoer kan men bellen:



Dinie Rink-Van Ommen
Gretha Suelmann



0591-316772
0591-315298

KOSTER VAN DE WEEK

20 nov	t/m	26 nov	Jan Siebers	0591-313282
27 nov	t/m	03 dec	Jan Knol	0591-316578
04 dec	t/m	10 dec	Jan Siebers	0591-313282
11 dec	t/m	17 dec	Tiny Smit	0591-313472
18 dec	t/m	24 dec	Luuk Ronde	0591-316208

X = Deze week **geen** weekenddienst in Zwartemeer

ACOLIETEN



26 nov	Jan Siebers
03 dec	Jan Siebers
10 dec	Jan Siebers
16 dec	Jan Siebers

LECTOREN

26 nov	Bertha Heidotting
03 dec	Jan Siebers
10 dec	Bertha Heidotting
16 dec	Bertha Heidotting



FAMILIEBERICHTEN

† Overleden

Op 16 oktober 2023

Annette van Olffen-Hovestad

-Annette Albertha Davida-

In de leeftijd van 69 jaar.

Zuidervaart OZ 14 7894 EM, Zwartemeer

Dat zij mag rusten in vrede

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient van de parochie door middel van een bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.



Jan Siebers
Tiny Klein



0591-313282
0591-393425



U kunt ook aanvragen via de parochie telefoon: 06-51751592

BLOEMVERSIERING



Mieke Schepers
Tinie Rocks



WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE

Nieuwe groep vrijwilligers voor het onderhoud van ons kerkhof



Zoals u misschien wel of niet weet is onze grote groep van vrijwilligers die het onderhoud van ons kerkhof verzorgde eind vorig jaar gestopt met hun werkzaamheden, omdat ze zich niet

konden vinden in het ruimen van veel oude graven, waarvoor geen rechten meer werden voldaan.

Met het besluit van de vrijwilligers werd er geen onderhoud meer gepleegd en dat leverde veel ergernis op bij de bezoekers van ons kerkhof die daarover zelfs in de media hun beklag deden. Maar dit nieuws in de media was voor een gezin in Zwartemeer, vader, moeder en dochter, aanleiding om zich aan te melden als vrijwilliger. En enkele weken daarna heeft nog een vrouw uit onze locatie zich aangemeld als vrijwilliger. Sinds het voorjaar onderhouden ze elke zaterdagmorgen het kerkhof. Ze moesten vooral in de eerste periode bergen werk verzetten om de achterstand voor een belangrijk deel weg te werken. En inmiddels zien de paden op ons kerkhof er weer piekfijn uit.

Een heel groot compliment voor deze vier vrijwilligers die uit drie dames bestaat. En dat laatste mag ook wel heel bijzonder, maar ook heel mooi worden genoemd. Maar het werk is te veel voor deze groep. Daardoor komen ze niet toe aan het gras maaien, het snoeien en het onderhouden van de paden aan de buitenkanten. Dus bij deze een **oproep** aan u om u aan te sluiten bij deze vrijwilligers om hen verder te ondersteunen met hun werkzaamheden op zaterdagmorgen. Kom anders gewoon eens een keer kijken wat ze doen op de zaterdagmorgen. Bovendien zou het prettig zijn als iemand de taak van beheerder op zich wil nemen. Nu wordt dat nog ingevuld door een oud bestuurslid.

Reünie van de bedevaartgroep naar Lourdes

Afgelopen zaterdagmiddag 28 oktober hadden we een reünie van de bedevaartsgroep die in 2021 in Lourdes is geweest. De reünie was in de parochiezaal van de RK kerk in Erica. De reden dat de reünie in Erica was kwam door onze mede pelgrim Johan Hemel, die de groep graag iets wilde vertellen over de Mariakapel bij de kerk in Erica waarvan hij een belangrijke initiator is geweest. De bijeenkomst begon met een eucharistieviering in de kerk met als voorganger pastoor Karol Mielnik, als vervanger van pastoor Jozef Okonek die met ons naar Lourdes is geweest. In de viering hebben we stil gestaan bij het overlijden van mede pelgrim Jo Menzen-Zwart uit Klazienaveen en bij het plotselinge overlijden vorige week van Roelof de Graaf uit Klazienaveen, de partner van mede pelgrim Carolien Schiphouwer. Na de viering stond de koffie klaar in de parochiezaal en werden er heel veel foto's in beeld gebracht van ons bezoek aan Lourdes. Daarna was het tijd om de Mariakapel te bezoeken met aansluitend een wandeling door het bos achter de kerk naar het kerkhof. Best de moeite waard om daar eens een bezoekje te brengen.

In de Mariakapel stonden fraaie kaarsjes met een opdruk van Maria om die te laten branden voor een dierbare. Ook kon je een kaart meenemen met een speciaal voor dit kapelletje geschreven gebedje.



Heer, moge het lichtje, dat ik hier laat branden het licht zijn dat mij verlicht in donkeren tijden en bij moeilijke beslissingen.

Dat dit lichtje vuur mag zijn, dat het egoïsme, de hoogmoed en de onmacht in mij wegbrandt.

Dat zij de vlam mag zijn, die mijn hart verwarmt en mij liefde leert.

Heer, lang kan ik in deze kapel niet blijven. Maar het lichtje dat ik laat branden is een stukje van mijzelf dat ik U wil geven.

Heer, sterk en bemoedig mij, opdat dit licht als een stil gebed mag schijnen in mijn leven en mijn werk van elke dag. Amen.

En na de wandeling werden we getraakteerd op een heerlijke uitgebreide broodmaaltijd. Het was een hele fijne bijeenkomst met helaas een zwart randje.

Voor volgend jaar staat er weer een bedevaart naar Lourdes in de planning. (zie Algemeen Informatie). Mijn vrouw en ik waren het enige echtpaar. De overige pelgrims waren allemaal alleen of met een vriendin of broer of zus. Maar ik kan u de reis naar Lourdes van harte aanbevelen, ook als u het geloof wat achter u hebt gelaten.

Allerzielen 2023

Gisteravond was de viering van Allerzielen in onze kerk. De belangstelling was best wel goed. En het was ook fijn dat er veel nabestaanden aanwezig waren van de personen die het afgelopen jaar zijn overleden. Na afloop zijn we weer naar ons parochiekerkhof gegaan om onze dierbaren te eren en een kaarsje op hun graf te plaatsen.

Gelukkig hadden we weinig last van de storm, maar de wind was wel zo heftig dat het moeilijk was om de lichtjes brandend te houden tijdens de ceremonie op het kerkhof. Evenals vorige jaren had Jo Bruins er weer voor gezorgd dat het kerkhof fraai verlicht was, zodat ieder veilig over de paden kon lopen naar een graf. Jo bedankt daarvoor.



De dames van de bloemversiering hadden drie fraaie bloemstukken gemaakt voor op het kerkhof. Eén voor alle gestorvenen, één voor degenen waarvan de as is uitgestrooid op het strooiveld en één bij de gedenkplaats voor de ongedoopte kinderen. Ook deze dames hartelijk dank daarvoor.

Voor de nabestaanden van personen die geen laatste rustplaats hebben op ons kerkhof is de ceremonie op het kerkhof minder voor de hand liggend, maar de locatie in donker en de sfeer van de verlichting roept toch op tot een moment van stil herdenken. En dat nu is juist Allerzielen. JS

GEZINSKERSTNACHTVIERING ZONDAG 24 DECEMBER

Zondag 24 december is er om 19.00 uur de Gezinskerstnachtviering in de kerk. Na een paar jaren van geen kerst gezinsviering pakken wij nu de draad weer op.

We hebben dit jaar een hele leuke viering bedacht, waarin kinderen mee kunnen doen met zingen en stukjes voorlezen. Er worden mooie kerstliedjes gezongen door een gelegenheidskinderkoortje.

Het oefenen doen wij op "de Banier".

Hiervoor zijn wij natuurlijk kinderen nodig en alle kinderen zijn uitgenodigd om mee te doen. Daar bedoelen we mee dat de kinderen die een ander geloof of geen geloof hebben ook van harte welkom zijn.

Hoe meer kinderen en hoe meer ouders des te meer is er vreugde om samen de geboorte van het kindje Jezus te vieren.

Willen jullie graag meezingen of een stukje voorlezen?

Geef je dan zo snel mogelijk op bij:
Marianne Keurs-Scholte Albers tel: 06-21979850 of
geef het door aan de meester of juf van jullie klas.

HET BELOOFT EEN HELE MOOIE VIERING TE WORDEN.

Dus tot ziens bij de repetitie



OUD PAPIER NAAR DE BANIER!!

Van 23 t/m 24 november

staat de papiercontainer bij de Banier!!

(De container wordt de 24^e rond 13.00 uur gehaald)

En

Van 21 t/m 22 december

(De container wordt de 22^e rond 13.00 uur gehaald)



Breng uw oud papier naar de Banier.

De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de Banier



COLUMN VAN DE BISSCHOP - TER APEL



Geen enkele plaats in ons bisdom is thans zo vaak in het landelijke en politieke nieuws als Ter Apel. In de jaren 90 kwam er op het NAVO-terrein een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het aantal dat daadwerkelijk uitgezet kon worden was klein. Daarom ontwikkelde er zich opvang voor vluchtelingen die nog in een eerdere fase zaten: asielzoekers.

Vanaf 2010 is Ter Apel de centrale opvang- en aanmeldlocatie voor het hele land. En we kennen de taferelen van vorige zomer: menonwaardige toestanden buiten het terrein en het politieke gekrakeel over oplossingen die er niet kwamen. Door het vertrek van werkgelegenheid (NAVO) kwam er wel een alternatief, maar die invulling bracht en brengt veel problemen met zich mee, zo is nu gebleken. Nu probeert de regering dan uiteindelijk te zorgen voor spreiding van asielzoekers over alle gemeenten in ons land.

Het dorp Ter Apel – en dus ook de geloofsgemeenschap H. Willibrordus van de parochie H. Kruis – heeft een kruis te dragen. En dat is een tweeledig kruis. Er is het ongemak van asielzoekers die overlast veroorzaken. Het is te begrijpen – niet goed te praten – dat asielzoekers die niets te verliezen hebben zich anders en onaangepast gaan gedragen. Als men niets mag doen en alleen maar kan rondhangen, is dat niet bevorderlijk om zich correct te gedragen. Er zijn asielzoekers die overlast met zich meebrengen; er zijn asielzoekers die dat niet doen.

Daarnaast is er het kruis van de naam die Ter Apel krijgt. Als je zegt dat je van Ter Apel komt, zullen sommigen hun mening en hun visie op de vluchtelingen- en migrantenproblematiek al klaar hebben. Het is niet fijn gespreksonderwerp te zijn, omdat je er zelf niets aan kan doen. Het raakt je wel, want je maakt het zelf van dichtbij mee.

Het ziet ernaar uit dat de politiek nu toch stringenter op spreiding van asielzoekers gaat inzetten. Ik denk dat de bewoners, parochianen en pastores in Ter Apel best hun bijdrage willen blijven leveren aan de opvang van mensen in ernstige nood, maar dat ze dat graag samen doen met vele anderen in het land.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Gebed om mensen van vrede

*Vol verlangen bidden we
om mensen van vrede.
Om mensen
die het geluid
van oorlog en geweld
overstemmen met woorden
en daden van liefde
Heer, ontferm U!*

*Vol verlangen bidden we
om mensen
die helpen dragen.
Om mensen
die niet alleen
voor zichzelf opkomen
maar de gemeenschap
in het oog houden
Christus, ontferm U!*



*Vol verlangen bidden we
om mensenkinderen van God,
die het licht
steeds weer opnieuw ontsteken
en met hoop en volharding
staande blijven
onderweg naar morgen
Heer, ontferm U!*

- ds. Rianne Veenstra