

Port Payé
Pays-Bas



PAROCHIEBLAD

VAN DE PAROCHIE



KLAVERBLAD
21 OKTOBER 2023 T/M
24 NOVEMBER 2023
JAARGANG 8 NR 9

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	3
Vieringen op de locaties	5
Bereikbaarheid voor uitvaarten	6
Vieringen door de week	6
Bezoek bij ziekte	6
Ouderen vieringen	7
Communie thuis	7
Sacrament van ziekenzalving	7
Doop welkom in de kerk	7
Openingstijden locatiebureau	8

Parochienieuws

Woord van de Pastoor	8
Van de bestuurstafel	9
Nieuwe start PCI	10
Nieuws van de begraafplaatsen	10
Bijzondere collecte	11
Geen gedicht	12
Kinderpagina	13

Nieuws van de locatie

St. Joseph Barger-Compascuum	14
St. Willehadus Emmer-Compascuum	19
H. Henricus Klazienaveen	31
H. Antonius van Padua Zwartemeer	39

Bisdom nieuws

Column van de bisschop	44
Start vastenactie	45
Gezinsmiddag voor ouders, kinderen en tieners	47

**PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE**

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,
St. Willehadus te Emmer-Compascuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.



*Pastoor Karol Mielnik
Kloosterweg 2*

7881 LE Emmer-Compascuum

tel: 06-15153010

karol.mielnik@gmail.com

Vrije dag: maandag



*Diaken Kees van Kordelaar
Stellingstraat ZZ 4a*

7891 JA Klazienaveen

tel: 06-19905519

diakenkeesvankordelaar@gmail.com

Vrije dag: vrijdag

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad is **vrijdag 3 november 2023**

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer opgenomen worden in het Klaverblad, maar wel gelezen in de vieringen.

**Het volgende Klaverblad nr. 10 jrg 8
loopt van 25 november t/m 22 december 2023**



Postadres

Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 06-51751592

Mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR

Voorzitter:	Pastoor Mielnik	tel: 06-15153010
Vicevoorzitter:	Henk Kuhl	tel: 0591-312478
Secretaris/Communicatie:	Mirjam Buizer	tel: 06-51751592
Penningmeester:	André Zwake	tel: 06-46091469
Lid Liturgie:	Louis Veldhuis	tel: 06-30490077

VERTROUWENSPERSONEN

Inge Cremer-Wehkamp iwehkamp@hotmail.com
Jan Siebers jansiebers@hotmail.com

CENTRAAL BUREAU

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:

- * voor al uw vragen kunt u de parochietelefoon bellen op: tel: 06-51751592
bij voorkeur dinsdag van 14.00-15.00 uur of donderdag van 19.00-20.00 uur
- * voor wijzigingen in de ledenadministratie: leden.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over financiën: boekhouding.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
- * algemene vragen parochiebestuur: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.nr: 06-517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail: PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
Rek.nr: NL27 RBRB 0778 2327 78
ten name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE

VIERINGEN OP DE LOCATIES

dag	21 & 22 oktober	29^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	19.00	Gemengd koor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Jesus Freaks
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Herenkoor
dag	28 & 29 oktober	30^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik & Diaken van Kordelaar	19.00	Jesus Freaks
zondag	Barger-Compas	Diaken van Kordelaar	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik & Diaken van Kordelaar	10.30	Gemengd koor
dag	1 november	Allerheiligen MHvD	tijd	Koor
woensdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Dames en Heren
dag	2 november	Allerzielen	tijd	Koor
donderdag	Klazienaveen	Gebedsviering DoP	19.00	Henricuskoor
	Zwartemeer	Gebedsviering Pastoor Mielnik	19.00	Gemengd koor
	Barger-Compas	Gebedsviering DoP	19.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Gebedsviering DoP	19.00	Dames en Heren
dag	4 & 5 november	31^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Enjoy
zondag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Samenzang
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	11 & 12 november	32^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Josephkoor
zondag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Jesus Freaks
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Dameskoor
dag	18 & 19 november	33^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer	Diaken van Kordelaar	19.00	Gemengd koor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik & Diaken van Kordelaar	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Diaken van Kordelaar	10.30	Herenkoor
dag	25 & 26 november	Christus Koning	tijd	koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	19.00	Henricuskoor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	2 & 3 december	1^e zondag v.d. Advent	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Dameskoor
zondag	Klazienaveen <i>verwarmd</i>	Pastoor Mielnik	09.00	
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN

Week 42	16 okt	t/m	22 okt	Henk Kuhl
Week 43	23 okt	t/m	29 okt	Marianne Keurs
Week 44	30 okt	t/m	05 nov	Pastoor Mielnik
Week 45	06 nov	t/m	12 nov	Diaken van Kordelaar
Week 46	13 nov	t/m	19 nov	Henk Kuhl
Week 47	20 nov	t/m	26 nov	Marianne Keurs
Week 48	27 nov	t/m	03 dec	Pastoor Mielnik

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.

Pastoor Mielnik tel: 06-15153010
 Diaken van Kordelaar tel: 06-19905519
 Henk Kuhl tel: 06-57504680
 Marianne Keurs tel: 06-21979850

VIERINGEN DOOR DE WEEK

<i>dag</i>	<i>datum</i>	<i>plaats</i>	<i>Rozenkrans gebed</i>	<i>tijd</i>
woensdag	25 okt	Emmer-Compas		19.00
donderdag	26 okt	Klazienaveen		19.00
donderdag	02 nov	Barger-Compas	18.30 – 18.55	19.00
dinsdag	07 nov	Zwartemeer	18.30 – 18.55	19.00
woensdag	08 nov	Emmer-Compas	18.30 – 18.55	19.00
donderdag	09 nov	Klazienaveen	18.30 – 18.55	19.00
donderdag	16 nov	Barger-Compas		19.00
dinsdag	21 nov	Zwartemeer		19.00
woensdag	22 nov	Emmer-Compas		19.00
donderdag	23 nov	Klazienaveen		19.00

Pastoor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1^e dinsdag v.d. maand), Barger-Compas (1^e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2^e woensdag v.d. maand) en Klazienaveen (2^e donderdag v.d. maand) is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament. tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering.

BEZOEK BIJ ZIEKTE



Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo houden we contact met elkaar.

OUDEREN VIERINGEN

<i>dag</i>	<i>locatie</i>		<i>voorganger</i>	<i>tijd</i>
25 okt	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
01 nov	Klazienaveen	Dillehof	Pastoor Mielnik	14.30
07 nov	Emmer-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
09 nov	Barger-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
21 nov	Klazienaveen	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
29 nov	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00

COMMUNIE THUIS

Het is mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, u dient hiervoor contact op te nemen met Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen



Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht. Dus... graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met: Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK



In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn 'ja' en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding.

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU



Voor bereikbaarheid van het Centraal Bureau in het Klaverblad ook wel genoemd als de parochietelefoon zie pagina 4 van het Klaverblad.

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:

- * Doorgeven van gezinsuitbreiding.
- * Inleveren kopij voor het Klaverblad.
- * Vervoer naar weekendvieringen.
- * Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
- * Doorgeven van adreswijzigingen.
- * Opgeven van gebedsintenties.

	Barger-Compas Verl. Oosterdiep WZ 67 0591-349051	Emmer-Compas Hoofdkanaal OZ 82 0591-351351	Klazienaveen Stellingstraat ZZ 4 0591-649071	Zwartemeer De Hoven 8 0591-769144
Maandag			18.15-18.45	
Dinsdag				18.30-19.00
Donderdag	18.30-19.00 locatie bureau	11.00-12.00		
Zaterdag		10.00-12.00 stuurgroep		

WOORD VAN DE PASTOOR - ALLERZIELEN

Beste parochianen,

ieder jaar is 2 november een bijzondere dag voor ieder van ons. Het is de dag waarop wij onze overledenen herdenken. Het is geen gemakkelijke dag. Zovele herinneringen flitsen door ons hoofd. En ook al zijn ze mooi en goed, toch is vrede vinden met het afscheid van een geliefde mens niet eenvoudig.

Wij denken terug aan diegenen die van óns zijn heengegaan. In die zin raakt het feest van Allerzielen ieder van ons. Iedereen heeft wel in het voorbije jaar of jaren iemand zien heengaan die hem of haar nauw aan het hart heeft gelegen: een vader of moeder, een kind, een partner, een broer of zus, ooms of tantes, neven of nichten, vrienden of vriendinnen of burenen. Het is goed om op deze dag samen te zijn en onze overledenen te gedenken.

Hun namen spreken we opnieuw uit, niet zomaar, maar met eerbied en genegenheid, dankbaar voor alles wat zij in hun leven voor ons betekend hebben. Zij blijven in ons hart een bijzondere plaats innemen. Tegelijk willen we ook kracht putten uit alles wat zij voor ons betekend hebben en blijven betekenen.

Wij noemen de namen van onze overledenen, omdat wij niet willen vergeten wie zij voor ons waren, en wat wij aan hen te danken hebben: die fijne momenten uit ons leven die wij ons nog zo goed kunnen herinneren en waarvoor wij hen te weinig, of misschien nooit bedankt hebben. Wij hebben ontzettend veel aan hen te danken. Zoveel, dat wij hun namen nooit zullen vergeten. Daarom noemen wij hun naam.



Het noemen van de namen van onze overledenen, maakt ons misschien weer verdrietig om het verlies van hem of haar die ons zo vertrouwd was. Maar ook dat is goed. Want tenslotte is het verdriet dat wij voelen de enige brug die ons met onze overledenen verbindt. Op 2 november komen veel herinneringen weer tot leven. Komen veel doden weer tot leven. Door het leggen van levende bloemen, door het aansteken van een kaars, door het noemen van een naam.

Ik wil u van harte uitnodigen voor een viering ter ere van onze overledenen. Op elke locatie begint de Allerzielenviering om 19.00 uur in de kerk en daarna gaan we naar de begraafplaats om ook daar onze overledene te gedenken en voor hen een kaarsje aan te steken. We hopen immers dat de overledenen na de donkere tunnel van de dood nieuw licht hebben bereikt, licht dat nooit meer gedooft kan worden.

Pastoor Karol

VAN DE BESTUURSTAFEL- SAMEN BOUWEN



Nu de scholen weer draaien, draaien onze werkgroepen ook weer volop. Het nieuwe liturgisch rooster voor de komende tijd is gemaakt en er is overleg geweest met de leken voorgangers.

Ook de werkgroep Gebouwenbeleid is volop bezig met het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor onze kerkgebouwen. Zo zijn we onder andere naar de gemeentelijke bijeenkomst voor Religieus Erfgoed geweest. Zo bouwen we samen aan de toekomst voor onze kerkgebouwen. Zodra er concrete(re) plannen zijn zullen wij u natuurlijk informeren.

Ook de werkgroep Begraafplaatsen is druk bezig. De aanvragen voor Verhalen aan het graf komen binnen en sinds kort kun je ook een graf op onze website opzoeken. Meer hierover leest u verderop in het Klaverblad.

Ook over de nieuwe groep voor het PCI kunt u meer lezen in dit Klaverblad. We zijn samen volop bezig op allerlei terreinen en dat voelt goed. We wensen u veel inspiratie en vooral Gods Geest toe bij alles dat u doet.

NIEUWE START PCI



Het is heel lang stil geweest rondom de PCI. Wat is de PCI ook alweer? PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling en de PCI houdt zich bezig met het ondersteunen van kwetsbare mensen. En dat kan op veel verschillende terreinen en op veel verschillende manieren. Daar waar een vraag is, probeert de PCI mee te denken en mee te werken aan een oplossing.

Nadat we in 2017 een nieuwe parochie hadden gevormd, zijn een aantal mensen aan de slag gegaan om de PCI vorm te geven. Ze hebben veel tijd en energie gestopt in het opzetten van de PCI. Daar willen we hen heel erg voor bedanken. Maar na 4 jaar vele uitdagingen het hoofd te hebben geboden, vinden zij het nu tijd om de uitdaging over te dragen aan nieuwe mensen.

Gelukkig vonden we een aantal mensen, die hier mogelijk voor voelen. Daarom is er een avond geweest, waar men met elkaar heeft kennism gemaakt en waarin veel informatie is overgedragen. Ook daar zijn we hen dankbaar voor.

Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar we hopen u in de komende Klaverbladen meer te vertellen over wie we zijn en wat onze plannen zijn en natuurlijk hoe u ons daarbij kunt helpen.

Carolien, Tiny, Gonda en Marian, heel erg bedankt voor wat jullie allemaal gedaan hebben!

Wilt u ons ook helpen, dan kunt u bellen naar de parochietelefoon of mailen naar pci.mhvd@gmail.com

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN



In het vorige Klaverblad vertelden we u dat u, als rechthebbende, het verhaal van uw geliefde met behulp van een QR-code kan (laten) vertellen aan het graf.

De reacties zijn heel positief en al verschillende mensen hebben contact met ons opgenomen. Als u dit ook wel wilt en u bent niet zo "technisch", dan helpen wij u graag. Belt u in dat geval met de parochietelefoon of mail naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com

Maar er is nog meer gebeurd op onze website. U kunt op onze website een graf zoeken. Op de pagina "Graf zoeken" tikt u (een deel van) de naam in van de overledene. Verder kunt u geboortjaar en/of jaar van overlijden aangeven en de begraafplaats. Met elke keuze die u maakt, zullen er minder graven tevoorschijn komen, zodat u het juiste kunt vinden.

Klikt u dan op de naam dan komt er nog meer informatie tevoorschijn:

- Algemene informatie van het graf (begraafplaats, grafnummer, graftype, gebruiksstatus graf, expiratedatum graf)
- Graf foto indien beschikbaar
- Wie er eventueel nog meer in dat graf liggen
- Een link naar verhalen aan het graf indien beschikbaar
- Een link naar de GPS coördinaten van het graf indien beschikbaar
- Een link naar bijzonderheden over dit graf indien beschikbaar.

Met behulp van de GPS-coördinaten kunt u echt naar het graf lopen en hoeft u dus nooit meer te zoeken. Heeft u vragen over de informatie, die u ziet of komt u onjuistheden tegen, laat u het ons dan weten?

Nog niet alle gps-coördinaten en foto's zijn beschikbaar; onze vrijwilligers zijn hier druk mee bezig en zullen elke keer een stukje opleveren. Een planning hiervan vindt u op de website bij de uitleg.

BIJZONDERE COLLECTES

In deze periode zijn er drie bijzondere collectes:

➤ **Weekend van 21 en 22 oktober: Missiezondag**

Onder de titel 'Met brandend hart' (Lucas 24,32) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Dit jaar is de opbrengst voor de Christenen in Libanon.

In augustus 2020 vat een silo met 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet vlam. De enorme explosie verwoest grote delen van de binnenstad. Meer dan 200 mensen komen om. Er vallen meer dan 6.500 gewonden. Na de catastrofe stromen duizenden vrijwilligers naar de getroffen stadswijk. Iedereen steekt de handen uit de mouwen.



Foto: Hartmut Schwarzbach

Op hulp van de overheid wachten de getroffen en vergeefs. Ook de parochianen van St. Maron helpen. Daaruit ontstaat het initiatief "dramas et miracles", drama's en wonderen. De 63-jarige Danielle Aramouni is een van de vrijwillige helpers en coördinatoren van het initiatief. Sinds drie jaar bezoeken de vrouwen elke week mensen in hun wijk, ze hebben met 180 families contact. Vijf dagen per week brengen zij warm eten en medicijnen. "Ik organiseer momenteel een kookwerkplek", vertelt ze. "Zo willen we werk voor families verschaffen en tegelijkertijd inkomsten waarmee we 'drama's en wonderen' kunnen ondersteunen."

➤ **Weekend van 4 en 5 november: Willibrordzondag**

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november.



➤ **Weekend van 18 en 19 november: Diocesane Jongeren collecte**



De Jongerencollecte is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen.

Alle drie de collectes worden u warm aanbevolen.

GEEN GEDICHT

Dit keer geen gedicht op de achterkant van het Klaverblad van oktober/november maar een verhaal over afscheid van Toon Tellegen.

Antonius Otto Hermannus (Toon) Tellegen (Brielle, 18 november 1941) is een Nederlandse schrijver, arts en dichter die vooral bekend is om zijn kinderboeken. Vooral zijn dierenverhalen rond de mier en de eekhoorn zijn erg geliefd en worden ook door volwassenen graag gelezen vanwege de amusante, bizarre situaties en filosofische diepgang.

Het zijn verhalen die je
bijblijven en je tot in de
diepste vezel van je ziel
raken.





Daar rijdt door de a - a - vond een rid - der te paard. Zo



wijd hangt zijn ma - an - tel tot o - ver zijn zwaard 't is



rid - der sint Maarten op weg naar de stad. Sol



daat van de ko - ning met God in zijn hart. Sol



daat van de ko - o - ning met God in zijn hart.



BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH



Kerk en Pastorie:

Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 0591-349051

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL15 RABO 0104 3049 52

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph*

COÖRDINATIETEAM

Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com

Johan Harbers 06-15185068
Marja Grummel 0591-348843
Aswin Mensen 0591-394583 of 06-40780666

CONTACTPERSONEN

Beheerder begraafplaats: Henk Harmes 06-22480061
Beheerder gebouwen: Aswin Mensen 06-40780666

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie

CONTACTPERSOON BEZORGING

Truus Dijck 06-16387733

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 22 oktober

Abel Rolfers en dochter Heleen, Bennie Menzen, fam. Nijzing-Heller, Joop Suelmann, Maria Margaretha Feringa-Schulte, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, ouders Heller-Benes, Ria Kuhl-Arling, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

Zondag 29 Oktober

Bennie Menzen, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

Donderdag 2 november

Allerzielen

Ouders Heller-Benes, Henk Wubbels, ouders Wehkamp-Keuter, ouders Gustin-Menke, ouders Twickler-Kracht, overl. fam. Kuhl-Gebben, Ria Kuhl-Arling, Marleen Siebum-Hartmann, ouders Hake-Gustin, ouders Linnemann-Kaiser, ouders Schlepers-Hemme, Wout Verver, Gerard Brijan, Gerard Koiter en Aleida Koiter-Hartmann, Lies Hartmann, Marietje en Mariëtta Hartmann, overl. fam. Hartmann-Hartmann, ouders Helle-Bols, ouders Moorman-Kuhl, ouders Gepken-Rass, Herman Mencke, ouders Hemmen-Thole en dochter Ria, ouders Mencke-Steenhuis, Jo Robben, overl. fam. Robben, ouders Schulte-Abelen, overl. fam. Schulte-Lubbers, Annie Greve-Gepken, fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Gerhard Heinrich Lübbers, Karin Drent, Lenie Heller-Twickler, Lies Griemink-Schulte, Marie Kuhl-Peters, Mini Wubkes-Többen, ouders Berends-Hölscher, ouders Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, ouders Feringa-Hake, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, ouders Pruijn-Tiben, ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Schulte-Mensen, ouders Suelmann-Berends, ouders Tubben-Keizer, Pastoor Ben Velthuis, Wim Wehkamp, fam. Heller-Ottens, Hendrik Heller, Henk Heller, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, Geert Menzen, Jeroen Dijck, ouders Dijck-Suelmann, ouders Veringa-Tieben, Herman Wielage, Robin Wielage, Jan Rocks, ouders Rocks-Siekman.

Zaterdag 11 november

Bennie Menzen, Geert Knol, Joop Suelmann, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

Zondag 19 november

Abel Rolfers en dochter Heleen, Bennie Menzen, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

KOFFIEDRINKEN

Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal.

U bent van harte welkom.



KOSTERS

G. Wolken	0591-349033
M. v.d. Aa	0591-349144
S. Siekman	0591-859762
A. Mensen	0591-394583 of 06-40780666

OUDERENVIERING

Donderdag **9 november is er om 14.00 uur** een ouderenviering in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

Als er op donderdag een ouderenviering is, is er geen avondviering.

KOFFIE/THEEMIDDAG

De volgende koffie/theemiddag is op **woensdag 1 november**.
De koffie /thee staat klaar vanaf 13.30 uur.

JARIG IN DEZE PERIODE

22-10-1942	Dhr.	H. Tenfelde
30-10-1936	Dhr.	H.A.J. Gustin
03-11-1934	Dhr.	F. Arling
04-11-1948	Mevr.	M.A. Berends-Gerdes
05-11-1948	Mevr.	M.C. Lingenaar
07-11-1943	Dhr.	L.M. Kaldenbach
08-11-1933	Mevr.	A.M. Bruins-Tubben
09-11-1942	Mevr.	A.H. Gerdes-Hartmann
15-11-1939	Mevr.	M.M. Harms-Kaiser
20-11-1948	Dhr.	J.G. Bernsen
21-11-1940	Mevr.	G.M. Wolken-Fuhler



Wij wensen u allen een fijne verjaardag.

COÖRDINATIETEAM

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, vanuit het coördinatieteam willen wij graag leden van onze locatie die ernstig en/of langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of kennissenkring ziek en tot onze locatie behoort? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven. U kunt dit op de volgende wijze doen:

- Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd@gmail.com
- Doorgeven aan het locatiebureau deze is elke donderdagavond geopend van 18.30 uur-19.00 uur.
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de Pastorie.

➤ FELICITATIES

Wij willen iedereen die in deze periode iets te vieren heeft, namens de parochie.



*Van harte
feliciteren*

ALLERZIELEN



2 november is de dag waarop alle gestorvenen worden herdacht. Ook in onze kerk zal er een viering zijn van Allerzielen waarin wij alle overledenen herdenken en heel in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en ter gedachtenis steken we in de viering een kaars aan voor ieder van hen.

Bij het verlaten van de kerk kunt u een graflichtje meenemen à € 1,-. Door de olopende kosten kunnen wij de lichtjes helaas niet meer gratis aanbieden.

We gaan in processie naar het kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment stil bij de kapel om de misintenties te lezen en de viering af te sluiten. Daarna kunt u het lichtje naar een graf, op het strooiveld of in het columbarium brengen.

Donderdag 2 november om 19.00 uur in de St Josephkerk te Barger Compasuum.

Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen.

De werkgroep zal samen met het Josephkoor deze viering verzorgen.

Werkgroep Zorg bij Rouw.

150 JAAR KERK IN BARGER COMPASCUUM



De grote spandoeken zijn weer opgeruimd, maar wat was het mooi. Heel veel mensen hebben, al dan niet samen met onze gids Ruud Feringa, de kerk met andere ogen bekeken. Wat zijn er mooie verhalen te vertellen over onze kerk.

Herman Linnemann heeft prachtige foto's gemaakt van alle bijzonderheden van ons kerkgebouw. Deze staan in een boekje, dat u kunt kopen. Er ligt een inzage-exemplaar achter in de kerk.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u dit boekje kopen op het locatiebureau. Misschien een leuk idee voor een december cadeautje?

U weet toch dat u op het locatiebureau kunt pinnen?

 **ZONNEPANELEN**

Vrijblijvend contact: info@rhsolar.nl
www.rhsolar.nl
tel: 06-13071577

RH SOLAR

Advies | Verkoop | installatie



GRASZODEN ZWARTEMEER

ZUIDERVAART OZ.17

TEL: 0591-349088

WWW.GRACOGRAS.NL

**WOONSFEER
HEINE**

&

Decokay

MOOI THUIS IN HUIS

EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS



Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:
NL25 RABO 0330 6792 01
*t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus*

LOCATIERAAD

Mailadres: willehadus.mhvd@gmail.com

Beheerder gebouwen:	Erik Meijer	06-51479189
Secretariaat	Allidus Ahlers	0591-354093
	Harry Fecken	06-13468121

CONTACTPERSONEN

Diaconie:	Mariëlle Oost	06-52473357
Liturgie/gemeenschapsofbouw:	Henk Zwart	0591-351105
Catechese:	Jannet Dijck	06-50206237
Beheerder begraafplaats:	Joh Heine	0591-351905

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA

De begrafenisvereniging heeft zelf geen uitvaartleider meer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris/penningmeester van de begrafenisvereniging:
George Mensen: 06-53937990

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 22 oktober

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de Vries-Twickler, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Annie Thole-Wierenga, Marlies Unij-Plagge, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard.

Geen viering 28/29 okt. intenties worden gelezen woensdag 8 november

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders/grootouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman, ouders Berends-Teiken, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Heinrich Theodor Langen, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Ben en Miny Wessel-Bentlage.

Donderdag 2 november

Allerheiligen en Allerzielen

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, fam. Caspers-Hoezen, ouders Thole-Kloppenburger, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Herman Spijker, Lenie Arling, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Ben en Miny Wessel-Bentlage, Gerard Wessel, Gerhard Heinrich Kip en Waltraud Kip-Tolksdorf, overl. ouders Over-Groen.

Zaterdag 4 november

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Heinrich Theodor Langen, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Joop Kaiser, Annie Thole-Wierenga, Rudolf Geerts, Bernardine Heijnen-Scheven, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Zondag 12 november 2023

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma.

Zondag 19 november 2023

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling en zoon Herman, Gré van Uem-Mensink, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Marlies Unij-Plagge, Ben en Miny Wessel-Bentlage, Georg Heijnen en Engeltje Heijnen-Hoezen.



KOSTER VAN DE WEEK

ma 23 okt	t/m	zo 29 okt	René Berendsen	0591-353630
ma 30 okt	t/m	zo 05 nov	Diny de Roo	06-27613656
ma 06 nov	t/m	zo 12 nov	José Wessel	06-27369058
ma 13 nov	t/m	zo 19 nov	Margriet Ahlers	0591-354093
ma 20 nov	t/m	zo 26 nov	René Berendsen	0591-353630

LOCATIEBUREAU

do 26 okt	Adelheid Kuper
do 02 nov	Ans Berendsen
do 09 nov	Tilda Heine
do 16 nov	Adelheid Kuper
do 23 nov	Ans Berendsen



MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR

DATUM	MISDIENAAR/ACOLIET	LECTOR
zo 22 okt	Jan Heijnen	Janique Dijck
za 29 okt	Geen viering	
wo 01 nov	Marco Gustin	Allerheiligen
do 02 nov	Allerzielen	Henriette Bolk
za 04 nov	Marit Gustin	Avondwakegroep
zo 12 nov	Willy Dijck	Metje Gustin
zo 19 nov	Geen acoliet	Corrie Kooij
	cv Diaken	Janique Dijck

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 3	23 okt t/m 27 okt
Groep 1	06 nov t/m 10 nov
Groep 2	20 nov t/m 24 nov

KERK SCHOONMAKEN

Groep 2	09 okt t/m 14 okt
---------	-------------------



BLOEMVERSIERING

4	Lena Mencke Maureen Nie Dorota Maj	16 okt t/m 29 okt	0591-349057 0591-346365 06-44353179
1	Siny Wilkens Magdalena Tiben	30 okt t/m 12 nov	0591-351081 0591-353718
2	Greetje Wilts Liezet Mouris Gieneke Greevink	13 nov t/m 26 nov	0591-354229 06-49417006 06-11702685



KVE

Dinsdag 14 november

Barry Gepken en vriendin Monique,
vertellen over hun voetreis naar Jeruzalem.

KvE

De bijeenkomst is in ons Parochiehuis en begint om 19.30 uur.

CONTACTMIDDAG

Op dinsdag 7 november is er weer een contactmiddag.

De middag begint om 14.00 uur met een viering.

Na de viering is er een gezellig samenzijn,
onder het genot van een kopje koffie/thee

**Kom ook eens meevieren,
u bent van harte welkom!**

Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met:
Greetje Wilts tel: 06-37228107 of 0591-354229



LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ & MISINTENTIES IN

Voor de periode 25 november t/m 22 december moet de kopij
uiterlijk 3 november ingeleverd worden.

Deze datum geldt ook als u misintenties in het Klaverblad afgedrukt wilt zien.

Misintenties



Helpt u ons mee, door op tijd uw kopij en
misintenties in te leveren?

Misintenties kunt u op het locatiebureau
aankondigen.

Stuur uw kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

Alvast hartelijk dank!



Redactie St. Willehadus

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 24 NOVEMBER

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

A.J.C. Muller-Borgmann	21-10-1943	EC
J.H. Fischer	24-10-1948	EC
H.J.G. de Haan	24-10-1946	EC
J.A. van Keecken	24-10-1947	EC
J.H. Schepers	24-10-1944	EC
J.G.G. Muter	25-10-1946	EC
P.C. Kieboom	03-11-1948	Roswinkel
G.H. Ahlers	06-11-1939	EC
A.C. Bredek-Hoffard	06-11-1936	EC
J.H. Trechsel	08-11-1941	EC
A. Depenbrock-Santing	10-11-1946	EC
J.G. Helder	11-11-1945	EC
B.H. de Vries	12-11-1944	Roswinkel
J. Hoesen	15-11-1944	EC
M.T.M. Möller-Boerland	20-11-1931	EC
M.H. Welling-Fehrman	20-11-1937	Emmen
M.G. Sturre-Plagge	21-12-1938	EC
C.J.W. Elling-Neehoff	22-11-1946	Emmen
J. Abeln	23-11-1935	EC



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

OPBRENGST ROMMELMARKT

Beste Parochianen,
De rommelmarkt is ook dit jaar weer goed verlopen, met veel vrijwilligers, prachtig weer, en lekkere wafels en hamburgers, was het weer een succes.



De rommelmarkt heeft een totaal bedrag van € 923,01 opgeleverd. Wij willen graag alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt, van harte bedanken.

Financiële commissie

VERSLAG OECUMENISCHE VIERING

Zondag 10 september was de WEK startviering in samenwerking met de protestantse kerk en vond plaats in de protestantse kerk aan de Runde. Tijdens de viering was er een mooie opkomst van parochianen en gemeenteleden en er werd gezongen door het koor 'Zingen met fier' in afwisseling met samenzang.



Er werd in deze viering gecollecteerd voor Stichting 'De Wensambulance' en heeft het mooie bedrag van €345,- opgeleverd. Na de viering was er koffiedrinken in de zaal en aansluitend een eenvoudige lunch van soep met broodjes. Kortom, weer een geslaagde startzondag!

OPROEP PAROCHIEHUIS EN KERKSCHOONMAKERS

Dankzij een grote groep van vrijwilligers wordt al tientallen jaren de kerk en Parochiehuus schoongemaakt. Dank al degenen die zich daarvoor inzetten. Maar om allerlei redenen moeten helaas ook zo nu en dan parochianen stoppen met het vrijwilligerswerk wat ze vele jaren hebben gedaan.



Daarom een oproep aan u allen om in teamverband het schoonhouden van onze St. Willehaduskerk en Parochiehuus mogelijk te blijven houden. 'Veel handen maken licht werk', is ook hier van toepassing. Er zijn op dit moment 2 groepen voor kerkschoonmaak (als u mee doet wordt u 3 keer per jaar ingeroosterd met uw groep) en er zijn nu 3 groepen voor Parochiehuus schoonmaken.

Als u/jij ook een steentje wilt bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij de stuurgroep op zaterdagmorgen of per telefoon 0591-351351

25-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Op 24 oktober is het 25 jaar geleden dat Vicaris Generaal Peter Wellen tot priester is gewijd. Hij viert dat op 29 oktober in zijn huidige parochie, Heilige Drie-Eenheid te Hoogeveen.



Peter heeft 25 jaar geleden zijn eerste H. Mis gecelebreerd in onze St. Willehaduskerk en in overleg met hem vieren wij zijn 25-jarig priesterjubiläum op zondag 21 april 2024 om 10.30 uur in onze St. Willehadus kerk.

Als u Peter nu alvast wilt feliciteren dan kunt u een kaart sturen naar:
Pastoor Peter Wellen
Blankenslaan-Oost 2-A
7901 BE Hoogeveen

OPROEP KNIPERTJES BAKKERS



We gaan weer kniepertjes bakken!
Het is altijd weer een heel
gezellige activiteit.
Dus zijn we natuurlijk ook dit jaar
weer op zoek naar

**bolletjesmakers,
bakkers
en inpakkers**

die mee willen helpen.

Als u op één van onderstaande

dagen wilt helpen, geef dan door wát u wilt doen:

via email: lb.willehadus.mhvd@gmail.com o.v.v. 'Kniepertjes'

- persoonlijk doorgeven aan één van de leden v.d. Financiële commissie,
- zaterdagmorgen in ons Parochiehuis, kom even langs, (koffie staat klaar)
- of door telefonisch contact op te nemen op zaterdagmorgen tel: 0591-351351.

De bakdagen zijn 's middags en 's avonds:

- dinsdag 7 november
- woensdag 8 november
- woensdag 15 november
- woensdag 22 november
- dinsdag 28 november

's middags van ± 13.00 tot 16.00 uur,

's avonds van ± 19.00 tot 21.30 uur



We hopen dat we weer met veel bakkers zijn, jong en oud, zodat we met
elkaar weer een grote hoeveelheid kniepertjes kunnen bakken!

Financiële commissie:

*René Berendsen, Erik Meijer, Geert Jan Mulder,
Henk Zwart, Jenneke van den Heuvel*

KERK 's MIDDAGS OPEN OP ALLERZIELEN

Op donderdag 2 november is vanaf 14.00 uur tot
16.00 uur, onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82)
open. Dan is ieder van harte welkom om even de
kerk binnen te lopen, even te zitten, stil te zijn
(en als u wilt) een kaarsje te ontsteken
ter nagedachtenis aan een dierbare overledene.

Vanzelfsprekend is iedereen ook van harte welkom
in de Allerzielenviering die begint om 19.00 uur.



ALLERZIELEN IN HET LICHT.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen, met een viering, met bidden en het branden van kaarsen en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen.

Ook onze parochie gedenkt met name in het bijzonder de overleden parochianen, die vanuit onze kerk een kerkelijke uitvaart hebben gehad, tussen 2 november 2022 en 2 november 2023.



Allerzielen is niet alleen een dag om overledenen van het afgelopen jaar, maar ook ál onze dierbare overledenen te herdenken.

Daarom nodigen we iedereen uit om uw dierbaren te gedenken tijdens de Allerzielenviering op donderdag 2 november om 19.00 uur in onze kerk.

Iedereen die al eens een keer bij een Allerzielenviering is geweest, heeft ervaren dat het een mooie, indrukwekkende en troostende viering is.

De viering wordt afgesloten met de processie naar het kerkhof, die daarvoor speciaal verlicht wordt.

Daar kan iedereen op het graf, urnengraf of bij urnenmuur van zijn/haar dierbaren

een lichtje plaatsen. Ook kunt u ter herinnering een kaars op het strooiveldje of zomaar ergens op het gras op het kerkhof plaatsen.

Graflichtjes zijn bij de kerk verkrijgbaar voor € 1,--

DOEN WE WEER EEN KERSTSTALTENTONSTELLING?

De zomer net voorbij en midden in een heerlijke nazomerweek zitten we toch alweer met de gedachte bij kerst. De vraag is dan: doen we weer een kerststaltentoonstelling, doen we het niet? Zo ja, wát gaan we dan doen? Doen we het anders, of in dezelfde stijl, of breiden we het iets uit?

Of we het nu weer groot doen of klein, we kunnen u alvast vertellen:

‘we doen het WEL’.

We willen toch de jarenlange traditie niet doorbreken, maar hoe mooi zou het zijn als we ook iets kunnen tentoonstellen wat u gemaakt heeft.

De GOUDEN handen van de mens zelf dat is zo uniek en bijzonder.

We willen u allen daarom vragen om iets te maken voor onze tentoonstelling, alles is goed, als MARIA, JOZEF en het kindje JESUS er maar bij zijn!

Of u ze nu van papier maakt, van een blikje, van karton, van hout, een kurk, geborduurd, afval of wát u maar kunt bedenken.



Laat uw talenten zien en DOE MEE!

Iedereen kan mee doen van jong tot oud, iedereen is welkom. We hopen er op deze wijze een unieke tentoonstelling van te maken, waar héél Drenthe, Groningen en Friesland aan mee kan doen en waar ook héél Nederland voor naar onze kerk komt om het te bekijken.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met Ans Berendsen tel: 06-27535468

We hopen dat er veel mensen enthousiast worden en mee gaan doen.

KERSTMUSICAL

Al vanaf april zijn we weer bezig om een compleet nieuwe Kerstmusical te schrijven. Het gaat weer supermooi worden.

**Op zondag 10 december
om 15.00 uur in de St. Willehaduskerk de uitvoering
en aansluitend is er weer een gezellige kerstmarkt.**

We hebben inmiddels alweer heel veel spelers en speelsters, waar we ieder jaar op kunnen rekenen en die er weer voor klaar staan om met vol enthousiasme mee te doen. We gaan er gewoon vanuit dat ze er dit jaar ook weer bij zijn. Maar iedereen mag meedoen, ook als je nog nooit meegedaan hebt! Kom er gerust bij, want hoe meer mensen, hoeveel meer plezier. Ook voor de kinderen hebben we weer een mooie rol. Kom erbij en doe mee. Van harte welkom.

We starten: zondag 5 november om 10.00 uur in ons Parochiehuis.

We repeteren 5 keer waarvan de kinderen alleen de laatste 2 keer erbij zijn om te oefenen. Geef je op bij:

Ina Heijnen	tel: 06-14520368
Henk Zwart	tel: 06-21260458
Erik Meijer	tel: 06-51479189
Ans Berendsen	tel: 06-27535468

EEN PELGRIMSTOCHT VAN ERICA NAAR HEEDE

Op donderdag 31 augustus startte Barry Gepken met zijn vrouw Monique een try-out voor een Maria pelgrimstocht van 3 dagen, van Erica naar Heede. De Maria verschijning die in Heede (Duitsland) heeft plaatsgevonden is bij de meesten wel bekend. Bij de St. Willehaduskerk staat een prachtige Mariakapel en zo ook in Sellingen.



Daarom kwam van Barry de vraag of wij bij de St. Willehaduskerk ook een overnachtingsmogelijkheid konden bieden. Aan dit mooie initiatief wilden wij natuurlijk meewerken en boden hun daarom een slaapplek in ons Parochiehuis.

Na een hartelijk welkom en een korte rondleiding konden zij hun matje en slaapzak klaarleggen voor de nacht. De volgende morgen ging hun tocht verder naar de Mariakapel in Sellingen, waar ze konden overnachten bij een boer in een blokhut. De derde dag liepen ze via Bourtange naar Heede, waar ze deelnamen aan een processie. Vervolgens keerden ze weer huiswaarts.

Na afloop bedankte Barry voor de gastvrijheid bij onze kerk en zei: 'Het was top!' Hij hoopt vanaf volgend voorjaar alles rond te hebben om te kunnen starten met deze 3-daagse pelgrimstocht voor belangstellenden.

Groetjes, Janique

PS: 14 november vertellen Barry en Monique bij de KVE over hun voetreis naar Jeruzalem.

TAXIPASTORAAT

Vandaag is de EK Wielrennen 2023 in Emmen, en voor Emmense begrippen, (*ik als Westerling*) druk in de straat. In de bus heb ik een licht verstandelijk gehandicapte man zitten die deze dag wat langer bij mij in de bus zat, omdat ik al vier personen weggebracht heb. Hij vraagt herhaaldelijk wanneer hij naar huis kan en zo goed en kwaad als ik kan stel ik hem gerust, maar.....

we komen bij Albert Heijn in Emmen centrum aan en daar zie ik dat een vrouw aan het vechten is met een man die een blik bier in de hand heeft. Een collega die daar toevallig ook is sprint erop af en ook ik vlieg erheen en zeg tegen mijn passagier dat hij even wachten moet. Met drie personen krijgen we de vechtende vrouw op de grond die duidelijk onder invloed is of een psychose heeft.



Het is erg druk op het plein en iedereen kijkt en filmt..... Ik roep naar een omstander om 112 te bellen hetgeen gebeurt. De vrouw verzet zich hevig en heeft het over de duivel en Lucifer en schreeuwt erop los. Ook de man met het blik bier probeert er zich weer mee te bemoeien maar wordt op afstand gehouden. In mijn ooghoek zie ik dat er iemand bij mijn taxibusje staat waarvan later blijkt dat hij gelukkig met mijn passagier praat. Na een kwartier neemt de politie het over en wordt de vrouw afgevoerd. Ik heb blauwe plekken blijkt later maar goed. Ik kan het niet laten om de medemens te helpen ook in dit soort gekke situaties. De man in de bus stel ik gerust en na een telefoontje met de centrale over hetgeen me overkomen is breng ik hem snel weer naar huis.

Hup naar Ter Apel AZC, overvol daar en ik meld me bij de minderjarigen waarvan ik er twee mag ophalen. Er hangt op het terrein een wat grimmige sfeer en er wordt op mijn bus gebonsd. Ik meld me bij het gebouwtje hetgeen op slot blijkt. Ik bons op de deur en jawel een bewaker die me dan ook nog vraagt waarom ik zoveel herrie maak. Ik zeg: 'kijk eens achter me, daaaag'. De jongens gaan er in Emmen er weer uit.

In Grolloo, jawel tegenover Johan Derksen, haal ik een blinde man op die door zijn vriend uitgeleide wordt gedaan. Hij vertelt me honderduit over een avond die ze gaan organiseren in een zaal die volledig verduisterd zal zijn, zodat de visueel niet beperkten kunnen ervaren hoe of het is om blind te zijn. Hij laat me een apparaat zien die de ondertiteling van de TV, en kranten voor kan lezen maar ook zijn e-mails.

Mooi man, en hij vertelt me over zijn blindengeleidehond die met pensioen was, bij zijn dochter, maar onlangs helaas aan kanker is overleden. De hond had verschillende gezwellen en was helaas niet meer te redden, zijn maatje. Opgewekt als hij is nemen we afscheid en hij bedankt me voor mijn luisterend oor.

Dan hup, nog even naar het Iraanse consullaat in Scheveningen. Wat een paleizen in die straat, verschillende ambassades op een rij met een hoop politiebewaking. Ik ben nog even langs het strand gereden en mooi leeg terug.

Trouwens een mooie vakantie gehad op Texel met mijn vriendin maar ben er later ook weer achter gekomen dat het geluk je soms weer door de vingers als zand wegglijdt. Het leven laat zich niet leiden. Enkele stenen in je levensrivier verleg je zelf maar de meesten worden voor jou verlegd, meebewegen en positief blijven, dat heb ik inmiddels wel geleerd maar ja, ben ook geen 18 meer. Dat noemen ze levenservaring geloof ik.

Alle goeds, Harry Fecken



RK BASISSCHOOL

Beste lezers van het Klaverblad, in juli 2023 hebben we afscheid genomen van het gebouw van 'onze school De Hoeksteen'. Voor jullie allen een heel bekende naam en nog bekendere plek van jullie school. We kijken terug op een prachtig afscheid van ons oude schoolgebouw, velen van jullie hebben het afscheid bezocht. Graag danken wij jullie daarvoor nogmaals.

Zoals het gaat, veranderen bepaalde zaken... scholen fuseren en verhuizen, dat gebeurt in heel Nederland. Zo ook met r.k.b.s De Hoeksteen, die ging verhuizen naar het nieuwe Kind Centrum in ons dorp (achter de Aldi, aan Wikkel 3). Samen met CBS Braakhekke zijn wij nu: RK/PC Het Compas.

Onze nieuwe school heeft momenteel 80 leerlingen en we groeien! De leerlingen, de ouders en het team hebben de weg naar de nieuwe school gevonden. Natuurlijk zijn de contacten met zowel de parochie als met de protestantse gemeente goed en is er geregeld contact.

UITNODIGING - Opening Kind Centrum Emmer-Compasuum



Het Kind Centrum in Emmer-Compasuum is klaar. Een prachtig gebouw in een mooie omgeving met een uitdagend plein. We willen het nieuwe gebouw graag feestelijk openen. We zouden het erg leuk vinden als u hierbij bent.

Het nieuwe Kind Centrum wordt vrijdag 13 oktober officieel geopend. Hierbij de uitnodiging ook aan u allen om tussen 18.00 en 19.30 uur de nieuwe school te bezoeken. Na de officiële opening kunt u op uw gemak het gebouw bekijken.

**Het team van Het Compas heet jullie van harte welkom.
We verheugen ons op jullie komst.**

Wanneer: Vrijdag 13 oktober 2023
Waar: Wikkel 3-5, 7881 BA Emmer-Compasuum
Tijdstip: 18.00 tot 19.30 uur

*Graag tot vrijdag 13 oktober 2023 namens team
RK/PC school Het Compas Ad-Jan van Larsdonk*

KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS



Kerk en Locatiebureau:

Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL30 RABO 0125 7013 30

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus*

LOCATIERAAD

Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com

Frederikus Kuper 0591-314493

Marleen Bauerhuit 0591-349580

CONTACTPERSONEN

Catechese: Gerda Reuvers

Diaconie: Ria Bakker 0591-315252

Gebouwen: Jan Dobbe 0591-317268

Liturgie: Albert Bruinewoud 0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS

Website: www.uitvaartzorgjcs.nl

Mailadres: leden@uitvaartzorgjcs.nl

Tel: ledenadministratie: 06-28660516

MELDEN BIJ OVERLIJDEN

Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:

E. Seubers-Wittendorp 06-38965889 of 0591-707101 of b.g.g.

H.J. Harmes 0591-394528 of 06-22480061

Weekend 21-22 oktober

Geen viering in Klazienaveen

Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra, Johan Herman Falke en Anna Maria Falke-Berens, Catharina Paulina Maria Willems, Johann Heinrich Peters, Johannes Bernardes Theodorus ten Velde, Johanna Helena de Vries-van Ommen.

Zaterdag 28 oktober

Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Johanna Helena de Vries-van Ommen, Arie Boelens.

Donderdag 2 november

Allerzielen

Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam., Pastoor Swart, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. ouders Velt-Honig; overl. ouders Wübkes-Lange, echtpaar Muller-Wesseling, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Koop-Ottens, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, overl. ouders Veringa-Kolmer, Bernard Lucas Valke, Joop Wubkes en Stien Wubkes-Velt, Jan Schepers, Louis en Truus Wittendorp-Geels, Herman en Bieni Berens.

Zondag 5 november

Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Arie Boelens.

Zondag 12 november

Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra.

Weekend 18-19 november

Geen viering

Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, Pastoor Swart, echtpaar Muller-Wesseling, overl. ouders Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, ouders Peters-Suelman, Toon Loves en Annie Loves-Tholen.

OUDERENVIERING



Op woensdag **1 november** om **14.30 uur**
is er een viering in **de Dillehof**.

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN



Dinsdag 21 november is de volgende contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering begint om **14.00 uur**. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060.

De volgende datum is 20 december.

Iedereen is welkom!

Leo Mensen

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG)

Op dinsdag **31 oktober** is er weer kaarten in de parochiezaal om **13.30 uur**. Als u geen zin hebt in kaarten maar wel in een ander spelletje kan dat ook. Denk hierbij aan Rummikub, sjoulen of een ander spel.

Iedereen is van harte uitgenodigd, u hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet de Munnik tel: 0591-621543 of

Miny Hoge tel: 0591-314558



KOSTER VAN DE WEEK

23 okt	t/m	29 okt	J. Lohuis	0591-313286
30 okt	t/m	05 nov	H. Beukers	0591-315725
06 nov	t/m	12 nov	A. Peters	0591-313627
13 nov	t/m	19 nov	J. Lohuis	0591-313286
20 nov	t/m	26 nov	H. Beukers	0591-315725

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK

za 28 okt	G. Tobben	0591-317515
do 02 nov	G. Timmerman	0591-317726
zo 05 nov	A. Verdel	0591-312976
zo 12 nov	A. Heijnen	0591-315653



OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL



De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

op 30 augustus

Catharina Paulina Maria Willems

Ineke

74 jaar

op 1 september

Johannes Bernardus Theodorus ten Velde

93 jaar



op 12 september

Arie Boelens

83 jaar

ROOSTER LECTOR – ACOLIET

Datum	Lector	Acoliet
za 28 okt	G. Lambers	R. Harmes
zo 05 nov	G. Drent	H. Slip
zo 12 nov	B. Menzen	H. Maatje

Zondagmorgen is de viering **om 9.00 uur**.
In de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet.

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474 Albert tel: 06-44720966

FELICITATIES

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.

Mevr. M.M. Enninga-Hoffmann

Mevr. A.M. Beukers-Hettinga

Mevr. G.R. Schepers-Wubkes

Mevr. A.A. Bruins-Koops

Dhr. W. Roewen

Mevr. H.G.A. Jeurissen-Geraets

Mevr. A.C.W. Peters-Lambers

Mevr. M.C. Peters-Schulte

*Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst!*



Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: lb.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het locatiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

AGENDA VRIJWILLIGERS

Ma 6 november 13.30 uur Vergadering Zonnebloem

AFSCHEID JOLANDA VAN DER WAL – EHC

Na jaren vrijwilligerswerk te hebben gedaan voor de werkgroep Eerste Heilige Communie, heeft Jolanda van der Wal de werkgroep verlaten omdat ze verhuisd is naar Emmen. Wij willen haar bij deze heel hartelijk bedanken voor haar vriendelijke en professionele inzet.

Haar taken bij de EHC groep worden overgenomen door Ellen de Munck-Heijnen. Wij wensen haar veel succes hierbij.



ALLERZIELEN

Donderdagavond 2 november om 19.00 uur is er in onze kerk een



gebedsviering waarvoor u allen wordt uitgenodigd om de parochianen die ons in het achterliggend jaar zijn overleden te gedenken. Hun namen

zullen biddend worden genoemd en we ontsteken een kaars als teken dat wij over de grens van de dood met onze dierbare overledenen verbonden zijn.

Aan het einde van de viering gaan wij gezamenlijk in processie naar het kerkhof om te herdenken en bidden voor diegene die ons na aan het hart liggen (Neem indien mogelijk een zaklantaarn mee).

Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een grafkaars kopen à € 1,- die bij het verlaten van de viering wordt aangestoken achter in de kerk. Door de oplopende kosten kunnen wij de kaarsen helaas niet meer gratis aanbieden. Deze kaars kunt u achterlaten op het graf of urnenmuur van uw dierbare.

De werkgroep "Omzien naar Elkaar en de Avondwake groep gaan voor in deze dienst. Muzikale medewerking: Henricus koor o.l.v. Henk van Os.

KAPEL IN AANBOUW

Op het kerkhof wordt hard gewerkt aan de nieuwe kapel. De vrijwilligers zijn er heel druk mee en zoals u ziet, wordt het heel mooi!

De kapel is geschonken door een anonieme sponsor.



VRIJWILLIGERSDAG GEZELLIG VERLOPEN

Zondag 10 september hebben we weer onze jaarlijkse vrijwilligers dag gehad. De dag begon met een eucharistieviering waarin pastoor Mielnik voorging.

Na de viering hebben we met elkaar koffie gedronken. De organisatie had een fiets/puzzeltocht georganiseerd. De organisatie had willekeurig groepjes gemaakt van de vrijwilligers die zich hadden opgegeven.

Nadat de groepjes bekend waren gemaakt, zijn we enthousiast begonnen met de puzzeltocht. De groepjes kregen de routebeschrijving en broodjes voor de lunch mee. De organisatie had weer een leuke fietstocht uitgezet.

Onderweg waren er posten waar vragen beantwoord moesten worden. Bij terugkeer bij de kerk, kreeg iedere groep nog een aantal vragen te beantwoorden. Iedere vraag leverde een aantal punten op, wat uiteindelijk bepaalde welke groep de meeste punten had en dus de winnaar was.

Na uitreiking van de prijzen, stond er een buffet klaar, wat heel lekker was. Hierbij waren ook pastoor Mielnik en diaken van Kordelaar aanwezig.

Tot slot nogmaals hartelijk dank aan de vrijwilligers die deze dag georganiseerd hebben.



BONIFACIUSPENNING VOOR FREDERIKUS KUPER



Eindelijk heeft Frederikus de echte Bonifatiuspenning uitgereikt gekregen. Op de parochiedag was deze al toegekend, maar hij heeft tot de vrijwilligersdag moeten wachten op de onderscheiding.

Frederikus heeft deze onderscheiding gekregen omdat hij al jaren het "gezicht" is van de locatie. Al jaren voor de fusie was hij vice voorzitter van het kerkbestuur. Vanuit die functie heeft hij deel uitgemaakt van de fusie werkgroep. Na de fusie werd hij voorzitter van de locatieraad.

Als er een klus is, die gedaan moet worden en er wordt niemand voor gevonden, dan pakt Frederikus die wel op. Hij regelt de potgrondactie en helpt bij onderhoudswerkzaamheden. Hij is zorgvuldig en behartigt het belang van zijn locatie op diverse plekken. Hij is altijd bereid om dingen op te pakken of het nu gaat om meedenken of meedoen, Frederikus vraagt je nooit tevergeefs.

Daarom Frederikus bedankt voor je enorme inzet!

SINT MAARTENVIERING in de HENRICUSKERK

Ook dit jaar zal er op

zaterdag 11 november om 16.30 uur

St. Maartenviering in de Henricuskerk aan de Stellingstraat

gehouden worden. Alle kinderen van de basisscholen en hun begeleiding zijn van harte welkom. De viering wordt georganiseerd door de Oecumenische werkgroep,

St. Maarten werkgroepje en de handelsvereniging Klazienaveen. Het feest begint om 16.30 uur en er zal een kort verhaal gehouden worden, waarbij St. Maarten zelf misschien ook nog even aanwezig zal zijn. Er worden een aantal liedjes gezongen, het zal ongeveer 20 minuten duren en aansluitend gaan we in optocht een korte route lopen door het centrum. St. Maarten loopt zelf voorop. We sluiten af in de Van Echtenstraat en na afloop krijgt ieder kind een traktatie aangeboden door de Handelsvereniging van Klazienaveen.



Een mooie start om met het St. Maartenfeest te beginnen, tijdens de optocht worden er St. Maarten liedjes gezongen. Ieder kan dan na de tijd zijn of haar route lopen.

Let op: Het is niet de bedoeling dat de kinderen dan nog bij de winkels langs gaan want de ontvangen traktatie is al gesponsord.

ONDANKS ALLES

*Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch
... Maar blijf van hen houden, ondanks alles*

*Eerlijkheid en oprechtheid maken u kwetsbaar
... maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles*

*Wat u jarenlang met moeite hebt opgebouwd
kan in een dag worden weggevaagd
... maar blijf bouwen, ondanks alles.*

*Want ondanks alles
heeft God in deze wereld geen andere handen
dan de onze om Zijn werk aan anderen te doen.*



Moeder Teresa

MGA

Geluid - Licht - Beeld

Uw specialist op het gebied van
audiovisuele oplossingen voor uw event.

- Concert-techniek
- Festivals
- Spraakversterking
- Grootbeeldprojectie
- Objectverlichting
- Tijdelijke stroomvoorziening
- Podia
- En nog veel meer!

Wij werken enkel met materialen van de
hoogste kwaliteit. Dit in combinatie met
ruim ervaren gekwalificeerde technici.

Contact:

Tel: 0591-352976/06-50880082 óf via
mail op info@mgasoundrentals.nl



Willie en Jannet Dijk
Kanaal A NZ 100
Emmer-Compasuum
Tel: 06-50206237



BESTEL UW B(R)OODSCHAPPEN



Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge
Donderdagmorgen: Emmer-Compasuum
Donderdagmiddag: Ter Apel
Vrijdagmorgen: Zwartemeer
Vrijdagmiddag: Musselkanaal
Zaterdagmorgen: Emmer-Compasuum



Bel voor een afspraak
06 - 27337930

Ambulant Medisch Pedicure Miny Stoffers

Komt voor uw voetproblemen bij u thuis

Ook voor diabetische en reumatische voet
Samenwerking met podotherapeuten
Ik werk met een privacy policy



ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Kerk en Locatiebureau:

De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144



Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL81 RABO 0330 6858 56

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER

Mailadres: antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

Jan Siebers tel: 0591-313282
Bertha Heidotting tel: 06-55335742

CONTACTPERSONEN

Kashouder:	Luuk Ronde	tel: 0591-316208
Reservering parochiezaal:	<i>Zelf regelen in agenda in de keuken van de kerk</i>	
Catechese:	Marianne Keurs	tel: 06-21979850
Liturgie:	Bertha Heidotting	tel: 06-55335742
Diaconie:	Jan Siebers	tel: 0591-313282
Waarn. beheerder begraafplaats:	Henk Harmes	tel: 06-22480061
Fonds Uitvaart Voorziening:	Annet Harms	FUV.mhvd@gmail.com

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

BEZORGING Klemstrook 37 tel: 0591-313585

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zaterdag 21 oktober

Maria Lambers-Oortmann, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, pa en ma Post, Gerhard Peters, bijzondere intentie.

Zondag 29 oktober

Tineke Groenen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Tieck-Rocks en kinderen, Willem Walda.

Donderdag 2 november

Henk Lankhorst, Lies Peters-Heidotting, Hendrik Smit, Sientje Kolmer-Heidotting, Mieke Bruins-Hoge, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders Lippold-Arling, Leida Peters-Rass, Berry Schepers, René Lohuis, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Johan Peters, schoondochters Lea en Alie en schoonzoon Jan, ouders Borghuis-Peters, ouders Schwieters-Schepers.



Zondag 5 november

Sientje Kolmer-Heidotting, ouders Lambers-Roufs en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, overl. leden van het R.K. Gemengd koor.

Weekend 11 en 12 november geen viering in Zwartemeer

*deze misintenties worden gelezen **zondag 12 november** in de kerk van Klazienaveen.*

Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Tineke Groenen.

Zaterdag 18 november

Ouders Siebum-Nusse, pa en ma Post, Willem Walda, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

OUDERENVIERING WOENSDAG 25 OKTOBER IS VOOR IEDEREEN



Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken
Voor eventueel vervoer kan men bellen:



Dinie Rink-Van Ommen
Gretha Suelmann



0591-316772
0591-315298

BLOEMVERSIERING



*Mieke Schepers
Tinie Rocks*



KOSTER VAN DE WEEK

16 okt	t/m	22 okt	Tiny Smit	0591-313472
23 okt	t/m	29 okt	Jan Knol	0591-316578
02 nov	t/m	<i>Allerzielen</i>	Tiny Smit	0591-313472
30 okt	t/m	05 nov	Luuk Ronde	0591-316208
06 nov	t/m	12 nov X	Jan Siebers	0591-313282
13 nov	t/m	19 nov	Tiny Smit	0591-313472
20 nov	t/m	26 nov	Jan Siebers	0591-313282

X = Deze week **geen** weekenddienst in Zwartemeer

ACOLIETEN



21 okt	Jan Siebers
29 okt	Jan Siebers
02 nov	<i>Allerzielen</i> DoP viering
05 nov	Jan Siebers
18 nov	Jan Siebers

LECTOREN

21 okt	Bertha Heidotting
29 okt	Annie Bartels
02 nov	<i>Allerzielen</i> DoP viering
05 nov	Bertha Heidotting
18 nov	Annie Bartels



ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient van de parochie door middel van een bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.

Jan Siebers 0591-313282
 Tiny Klein 0591-393425



U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!!

Van 26 t/m 27 oktober
staat de papiercontainer bij de Banier!!

(De container wordt de 27^e rond 13.00 uur gehaald)

Breng uw oud papier naar de Banier.
 De opbrengst komt
 ten goede aan de kinderen van de Banier





Koninklijke onderscheiding van een vrijwilliger.

Lies Hemme, die voor onze locatie al vele jaren ons parochieblad bezorgt bij parochianen bij haar in de buurt heeft onlangs een koninklijke onderscheiding ontvangen voor het vele vrijwilligerswerk en inzet voor ons dorp.

Wij feliciteren haar van harte met deze welverdiende onderscheiding .

Allerzielen

Op 2 november aanstaande vieren we Allerzielen in onze kerk. De viering begint om 19.00 uur met als voorganger pastoor Karol Mielnik en medewerking van het gemengd koor en leden van de werkgroep omzien naar elkaar. Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die in de periode 1 november 2022 tot 1 november 2023 in onze locatie zijn overleden. Tevens wordt voor hen een gedachteniskaars opgestoken, die de nabestaanden aan het einde van de viering mee kunnen nemen naar huis. Zoals ook in andere jaren zullen we de viering afsluiten op ons parochiekerkhof. Daar wordt u een lichtje aangeboden die u kunt plaatsen op het graf van uw dierbare of bij een andere gedenkplek. Op 1 november vieren we Allerheiligen.



Viering Allerzielen en Allerheiligen in onze locatie in de vorige eeuw

Ik kan me persoonlijk nog herinneren dat ik als kind bij Allerheiligen of Allerzielen naar de kerk ging en na het bidden van 6 Onze Vaders, een Weesgegroetje en een Eer aan de Vader ter intentie van Z.H. de Paus, dan even de kerk verliet om daarna weer terug te keren om hetzelfde nog een paar keer te doen. Met dit ritueel had ik iedere keer een aflaat verdiend waardoor er een ziel van een overledene uit het vagevuur werd verlost.

In het boek "100 jaar Katholieke Kerk in Zwartemeer" staat daarover het volgende vermeld uit een mededeling van zondag 30 oktober 19...

(jaartal ontbreekt)

"Den 1 november (Allerheiligen) vanaf 12 uur s' middags tot zonsondergang van den 2 november, kan iedere gelovige, zo dikwijls hij of zij de kerkbanken verlaat, een volle aflaat verdienen, alleen toepasselijk op de zielen der Vagevuur en wel onder de gewone voorwaarden. D.w.z. na een goede biecht, waardige communie en een gebed tot intentie van Zijne Heiligheid den Paus. Om den aflaat te verdienen behoeft men niet te biechten en te communiceren.

Men kan reeds dinsdagnamiddag beginnen met het kerkbezoek en men verdient den Aflaat zodra men gebiecht en gecommuniceerd heeft. Ook kan men volstaan met de biecht gesproken verleden zaterdag". Thuis werd er dan na afloop gevraagd hoeveel zieltjes je die dag had verlost. Toch wel bijzonder vond ik het.

Intentie

In de bovenstaande tekst over Allerzielen wordt het woord intentie een paar keer gebruikt. Wij kennen dat woord vooral uit de misintenties die tijdens een viering worden gelezen ter nagedachtenis aan een overleden familielid of een bijzondere gebeurtenis, zoals het welslagen van een operatie of gewoon uit dankbaarheid om hoe het met jou of je kinderen gaat. Het aantal intenties neemt in onze locatie steeds meer af. Dat heeft vermoedelijk te maken met minder kerkgang. Pastoor Karol Mielnik vertelde mij dat in Polen het aantal gelezen intenties per eucharistieviering beperkt is tot het aantal voorgangers. Dus bij één voorganger en dat is meestal het geval, slecht één intentie. Ook voor de viering van Allerzielen kunt u een intentie opgeven die u graag gelezen wilt hebben. Opgaaf kan elke dinsdagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur op het parochiebureau.

Containers op de parkeerplaats bij de kerk

Op de parkeerplaats bij de kerk staan sinds enkele weken, met toestemming van het parochiebestuur, meerdere containers voor het opslaan van materialen. Deze containers zijn van een keukenbedrijf die voor een bouwvereniging meerdere nieuwe keukens gaat plaatsen in woningen in de buurt van de kerk en hebben dus niets te maken met eventuele verbouwingen aan onze kerk of pastorie.

Vrijwilliger gezocht voor onderhoud groenvoorziening parkeerplaats naast de kerk

De vorige keer heb ik een oproep geplaatst voor een vrijwilliger die het onderhoud van de groenvoorziening rond de grote parkeerplaats bij de kerk op zich wil nemen. Helaas heeft zich tot nu toe niemand gemeld. Misschien heeft u de oproep gemist of weet u iemand meldt dat dan bij de coördinatoren van de locatie.



JS



**COLUMN VAN DE BISSCHOP
EUROPESE GESCHIEDENIS IN BRUSSEL**



Tijdens mijn vakantie bij een vriend die is ingetreden bij de Dominicanen was ik een week te gast in het klooster in Brussel. Ik bezocht het Huis van de Europese Geschiedenis, een gratis museum in de nabijheid van de Europese instellingen. De tentoonstelling begon met de mythe uit de klassieke oudheid over het ontstaan van Europa. Europa, de dochter van een Phoenicische (Aziatische) koning, wordt door de Griekse god Zeus - die zich vermoord heeft als een witte stier - ontvoerd en op zijn rug - westwaarts en door zee naar een nieuw

land gebracht. Daar zet hij haar af en is Europa waar ze wezen moet: in Europa.

De tentoonstelling ging verder vooral over de moderne geschiedenis, laten we zeggen de Franse Revolutie en de revoluties die erop volgden, de industrialisatie, het ontstaan van de ideologieën van het nazisme en het stalinisme en de wereldoorlogen. Er was één item dat ging over het christendom. Het was een klein, oud en mooi beeld van een paus met een korte tekst die ik niet letterlijk kan weergeven. De Kerk werd er beschreven als een machtig instituut dat een grote invloed heeft gehad in Europa. Ik was wel erg benieuwd wat de Europese gemeenschap vindt dat die invloed is geweest. Het is opvallend dat er wordt gezegd dat er een grote invloed van de Kerk is uitgegaan, maar dat dat dan verder geheel onderbelicht blijft.

De Europese gemeenschap heeft er moeite mee zijn christelijke identiteit te verwoorden. Dat dat in onze tijd moeilijk is, snap ik, aangezien ook het Jodendom (Spanje, Middeleeuwen) en de Islam (Balkan, 16e eeuw) een rol hebben gespeeld, en omdat de Islam wel eens in diskrediet wordt gebracht. Dat de (christelijke) geschiedenis in het verhaal van Europa wordt overgeslagen, maakt duidelijk dat het moeilijk is om objectief naar de geschiedenis te kijken. Ik ben ervan overtuigd dat het christendom óók veel goeds heeft gebracht. Dat had men best kunnen vertellen.

*+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden*



Startdag Vastenactie Noord Nederland op 18 november 2023

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op **zaterdag 18 november a.s.**

Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2024 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. De campagne van 2024 heeft deze keer het centrale thema:



“Leven in een veranderende wereld”

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

Waar: De Zuiderkerk in Drachten,
De Drift 46, 9203 GH Drachten.
Tel. 0512 – 539946

Aanvang: van 10.00 - 14.45 uur, inclusief lunch

Kosten: De dag, inclusief lunch, wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Parkeren: Er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk.

Dagprogramma:

- 9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
- 10.00 uur: Welkom en opening.
Aansluitend zal Margot de Zeeuw van Vastenactie vertellen over het campagnethema 2024 :
“Leven in een veranderende wereld.”
Er is een presentatie van de beschikbare materialen.
- 10.45 uur: Pauze met koffie en thee
- 11.15 uur: Vastenactie wil het katholiek sociaal denken handen en voeten geven. Vastenactie-directeur Marc Bollerman neemt ons mee aan de hand van een boeiend spel om te ontdekken wat het katholiek sociaal denken voor ons betekent.
- 12.15 uur: Lunch en tijd om elkaar te ontmoeten
- 13.00 uur: Jaarthema van 2024 verder uitgediept:
Klimaatverandering is inmiddels ook in Europa merkbaar. Zo hebben we steeds vaker te maken met extreme klimaatgebeurtenissen en veranderen ook hier de bekende weerpatronen. Margot de Zeeuw bespreekt de gevolgen van deze veranderingen voor kwetsbare gemeenschappen, maar laat ook enkele hoopgevende ontwikkelingen zien. Denk aan het concept ‘agro-ecologie’, maar ook aan nieuwe juridische ideeën over ‘rechten voor de natuur’. In oktober bezoekt ze enkele inheemse volken in Argentinië namens Vastenactie om onder meer hierover met ze te praten en hun ideeën en ervaringen mee terug te nemen naar Nederland.
- 13.30 uur: Discussie naar aanleiding van de inleiding van Margot de Zeeuw
- 14.00 uur: Afronding en aansluitend de slotviering
- 14.45 uur: Vertrek

Aanmelding voor deze dag is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden. U hoeft zich niet aan te melden voor workshops. Deze keer is het hele programma plenair.

U kunt zich aanmelden bij: l.winter@bisdomgl.nl

Namens Vastenactie:

Johan Compier, Margot de Zeeuw en Marc Bollerman

Namens het bisdom:

Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

F.R.I.E.N.D.S

over vriendschap en liefde

Zondag 19 november 2023 Tijdstip: 13 – 16 uur
St. Jozefkathedraal Radesingel 4 Groningen.

“I’ll be there for you!” Wie kent dit liedje niet? De begintune van de serie ‘Friends’. Maar wat betekent dit? Wat is echte vriendschap? Hoe kun je die herkennen? Hoe maak je duidelijk dat je echt om iemand geeft?

Eén van de meest kostbare geschenken die we in ons leven kunnen geven en ontvangen is vriendschap. Een vriend of vriendin is iemand bij wie je altijd terecht kunt en bij wie je je thuis voelt.

Tijdens deze gezinsmiddag wil kapelaan Simons ons op weg helpen met het thema vriendschap vanuit de Theologie van het Lichaam. Dat zijn de catecheses van de heilige Johannes Paulus II over de betekenis van het lichaam in de context van de vriendschap en het huwelijk.

We willen jullie van harte uitnodigen om met je gezin over dit onderwerp in gesprek te gaan met andere ouders, tieners en kinderen.
In deze middag staan ontmoeting, verdieping en ook spel centraal.

Er is programma voor de ouders en voor verschillende leeftijdsgroepen, inclusief crèche voor de allerkleinsten.
Er is ook een boekentafel.

Plaats: St. Jozefkathedraal; Radesingel 4 Groningen.
Tijd: Zondag 19 november 13.00 – 16.00 u.

Voor wie naar de H. Mis van 11.00 u. zijn geweest is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kop soep met een broodje te eten.
Parkeren: is mogelijk in de parkeergarage aan de Radesingel en de Oosterpoort.

Opgave: nanjaborst@gmail.com
Vragen of inlichtingen: nanjaborst@gmail.com of
jannekefokkens@gmail.com

AFSCHEID VAN DE MIER EN EEKHOORN.



'Ik ga voor geruime tijd op reis,' zei de mier, 'maar ik weet niet voor hoe lang. Ik neem dus maar zo afscheid dat het ook voor heel lang kan zijn.'

De Eekhoorn en de mier schudden elkaar vijf keer de hand en omhelsden elkaar ook zoals het bij een afscheid voor lange tijd hoort. 'Laat je nog eens iets van je horen?' vroeg de eekhoorn. De mier had zich al omgedraaid en riep, terwijl hij langs het bospad liep: 'Ja!' Even later was hij uit het gezicht verdwenen en bleef de eekhoorn alleen achter. Wat zou het voor een reis zijn? dacht hij. Maar hij wist hoe weinig je kon zeggen van reizen die nog moesten beginnen. Niet lang daarna ontving de eekhoorn een brief. Beste Eekhoorn, Ik ben nu volledig op reis. Ik heb je beloofd dat ik iets van mij zou laten horen. Als je straks een uitroepteken leest laat ik iets van mij horen. Lees je goed? Let op!

Op dat moment klonk er een zacht gefluit dat onmiskenbaar het gefluit van de mier was. 'Mier!' riep de eekhoorn opgetogen. Hij draaide de brief om en om, keek tussen alle letters en toen in de envelop op de grond, maar er was geen spoor van de mier te bekennen. Hij begon opnieuw te lezen, en weer hoorde hij, toen hij het uitroepteken las, hetzelfde zachte gefluit. Als hij lang naar het uitroepteken keek kon hij zelfs een liedje herkennen dat de mier dikwijls floot. Hij deed de brief in de envelop en legde hem op tafel naast zijn bed.

Hij moet heel ver weg zijn, dacht de eekhoorn, maar hij denkt aan mij! De zon scheen en de eekhoorn ging op de tak voor zijn deur zitten. Maar telkens stond hij op en ging hij naar binnen om de brief opnieuw te lezen, en telkens als hij bij het uitroepteken kwam hoorde hij weer het zachte fluiten van de mier die van ver weg iets van zich liet horen. En telkens schudde de eekhoorn zijn hoofd, glinsterden zijn ogen en dacht hij: mier, mier!

Toon Tellegen, Toen niemand iets te doen had,