

Port Payé
Pays-Bas



PAROCHIEBLAD

VAN DE PAROCHIE



MARIA

HERTOGIN VAN DRENTHÉ



KLAVERBLAD
16 SEPT 2023 T/M
20 OKTOBER 2023
JAARGANG 8 NR 8

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	3
Vieringen op de locaties	5
Ouderen vieringen	5
Communie thuis	5
Bereikbaarheid voor uitvaarten	6
Vieringen door de week	6
Bezoek bij ziekte	6
Sacrament van ziekenzalving	7
Openingstijden locatiebureau	7
Doop welkom in de kerk	8

Parochienieuws

Woord van de diaken	8
Van de bestuurstafel	9
Herinneringen kerkbijdrage	9
Vredesweek	10
Een nieuwe website	11
Nieuws van de begraafplaatsen	11
Wereldjongerendagen 2023	12
Kinderpagina	13

Nieuws van de locatie

St. Joseph Barger-Compasuum	14
St. Willehadus Emmer-Compasuum	19
H. Henricus Klazienaveen	26
H. Antonius van Padua Zwartemeer	32

Bisdom nieuws

Column van de bisschop	38
Bijeenkomst Partnerverlies in Hoogeveen	39

**PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHÉ**

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compasuum,
St. Willehadus te Emmer-Compasuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.



Pastoor Karol Mielnik

Kloosterweg 2

7881 LE Emmer-Compasuum

tel: 06-15153010

karol.mielnik@gmail.com

Vrije dag: maandag



Diaken Kees van Kordelaar

Stellingstraat ZZ 4a

7891 JA Klazienaveen

tel: 06-19905519

diakenkeesvankordelaar@gmail.com

Vrije dag: vrijdag

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad is **vrijdag 29 september 2023**

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer opgenomen worden in het Klaverblad, maar wel gelezen in de vieringen.

**Het volgende Klaverblad nr. 9 jrg 8
loopt van 21 oktober t/m 24 november 2023**

PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE



Postadres

Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 06-51751592

Mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR

Voorzitter:	Pastoor Mielnik	tel: 06-15153010
Vicevoorzitter:	Henk Kuhl	tel: 0591-312478
Secretaris/Communicatie:	Mirjam Buizer	tel: 06-51751592
Penningmeester:	André Zwake	tel: 06-46091469
Lid Liturgie:	Louis Veldhuis	tel: 06-30490077

VERTROUWENSPERSONEN

Inge Cremer-Wehkamp iwehkamp@hotmail.com
Jan Siebers jansiebers@hotmail.com

CENTRAAL BUREAU

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:

- *voor al uw vragen kunt u de parochietelefoon bellen op: tel: 06-51751592
bij voorkeur dinsdag van 14.00-15.00 uur of donderdag van 19.00-20.00 uur
- * voor wijzigingen in de ledenadministratie: leden.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over financiën: boekhouding.mhvd@gmail.com
- * voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
- * algemene vragen parochiebestuur: mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.nr: 06-517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail: PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
Rek.nr: NL27 RBRB 0778 2327 78
ten name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE

VIERINGEN OP DE LOCATIES

dag	16 & 17 september	24 ^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	19.00	Jesus Freaks
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Herenkoor
dag	23 & 24 september	25 ^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik & Diaken van Kordelaar	19.00	Care Free
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	30 sept & 1 okt	26 ^e zondag d.h. jaar	tijd	Koor
zaterdag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	19.00	Henricuskoor
zondag	Barger-Compas	DoP	09.00	Josephkoor
	Zwartemeer	DoP	10.30	Gemengd koor
dag	7 & 8 oktober	27 ^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	19.00	Dameskoor
zondag	Klazienaveen	Pastoor Mielnik	09.00	Samenzang
	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	10.30	Gemengd koor
dag	14 & 15 oktober	28 ^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik & Diaken van Kordelaar	19.00	Josephkoor
zondag	Klazienaveen	Diaken van Kordelaar	09.00	Care Free
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik & Diaken van Kordelaar	10.30	Enjoy
dag	21 & 22 oktober	29 ^e zondag d.h. jaar	tijd	koor
zaterdag	Zwartemeer	Pastoor Mielnik	19.00	Gemengd koor
zondag	Barger-Compas	Pastoor Mielnik	09.00	
	Emmer-Compas	Pastoor Mielnik	10.30	Herenkoor

OUDEREN VIERINGEN

dag	locatie		voorganger	tijd
19 sept	Klazienaveen	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
27 sept	Zwartemeer	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
03 okt	Emmer-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
04 okt	Klazienaveen	Dillehof	Pastoor Mielnik	14.30
12 okt	Barger-Compas	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00
17 okt	Klazienaveen	Kerk	Pastoor Mielnik	14.00

COMMUNIE THUIS

Het is mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, u dient hiervoor contact op te nemen met Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN

Week 37	11 sept	t/m	17 sept	Pastoor Mielnik
Week 38	18 sept	t/m	24 sept	Pastoor Mielnik
Week 39	25 sept	t/m	01 okt	Henk Kuhl
Week 40	02 okt	t/m	08 okt	Pastoor Mielnik
Week 41	09 okt	t/m	15 okt	Diaken van Kordelaar
Week 42	16 okt	t/m	22 okt	Henk Kuhl
Week 43	23 okt	t/m	29 okt	Marianne Keurs

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.

Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

Diaken van Kordelaar tel: 06-19905519

Henk Kuhl tel: 06-57504680

Marianne Keurs tel: 06-21979850

VIERINGEN DOOR DE WEEK

<i>dag</i>	<i>datum</i>	<i>plaats</i>	<i>Rozenkrans gebed</i>	<i>tijd</i>
dinsdag	19 sept	Zwartemeer		19.00
donderdag	21 sept	Barger-Compas		19.00
woensdag	27 sept	Emmer-Compas		19.00
donderdag	28 sept	Klazienaveen		19.00
dinsdag	03 okt	Zwartemeer	18.30 – 18.55	19.00
donderdag	05 okt	Barger-Compas	18.30 – 18.55	19.00
woensdag	11 okt	Emmer-Compas	18.30 – 18.55	19.00
donderdag	12 okt	Klazienaveen	18.30 – 18.55	19.00
dinsdag	17 okt	Zwartemeer		19.00
donderdag	19 okt	Barger-Compas		19.00

Pastoor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1^e dinsdag v.d. maand), Barger-Compas (1^e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2^e woensdag v.d. maand) en Klazienaveen (2^e donderdag v.d. maand) is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament. tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering.

BEZOEK BIJ ZIEKTE



Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo houden we contact met elkaar.

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen



Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig

dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht. Dus... graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling!

U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met:
Pastoor Mielnik tel: 06-15153010

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU



Voor bereikbaarheid van het Centraal Bureau in het Klaverblad ook wel genoemd als de parochietelefoon zie pagina 4 van het Klaverblad.

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:

- * Doorgeven van gezinsuitbreiding.
- * Inleveren kopij voor het Klaverblad.
- * Vervoer naar weekendvieringen.
- * Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
- * Doorgeven van adreswijzigingen.
- * Opgeven van gebedsintenties.

	Barger-Compas Verl. Oosterdiep WZ 67 0591-349051	Emmer-Compas Hoofdkanaal OZ 82 0591-351351	Klazienaveen Stellingstraat ZZ 4 0591-649071	Zwartemeer De Hoven 8 0591-769144
Maandag			18.15-18.45	
Dinsdag				18.30-19.00
Donderdag	18.30-19.00 locatie bureau	11.00-12.00		
Zaterdag		10.00-12.00 stuurgroep		

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK



In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn 'ja' en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding.

WOORD VAN DE DIAKEN

Graag wil ik me even via deze weg aan u voorstellen.

Mijn naam is Kees van Kordelaar, geboren op 5 december 1964 te Heemskerk. Ik ben getrouwd met Dorinde en trotse vader van Sil en Ezra.

Na ruim elf jaar met heel veel plezier en voldoening te hebben gewerkt in de Heilige Titus Brandsmaparochie, waar de locaties Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum onder vallen, kwam ik voor de keuze te staan: ga ik nog één keer een stap zetten door me te verbinden aan in dit geval twee nieuwe parochies of blijf ik tot aan mijn pensioen werkzaam in de Heilige Titus Brandsmaparochie.

U mag best weten dat het geen makkelijke keuze is geweest en dat ik echt met pijn in mijn hart afscheid heb genomen. Maar net als tijdens de weg die naar mijn uiteindelijke diakenwijding op 30 april 2022 heeft geleid heb ik getracht goed te luisteren. Met als resultaat dat ik nu samen met mij gezin op weg ben naar een nieuwe, voor ons onbekende omgeving. Een omgeving waarin ik mag gaan ervaren hoe ik mijn kwaliteiten en opgedane ervaring ook op deze nieuwe plak kan en mag inzetten. Want dat is wat ik wil: er zijn voor de geloofsgemeenschap en voor mensen in al hun kwetsbaar zijn en gebrokenheid. Samen met u op een zinvolle wijze vorm en inhoud geven aan het vieren dienen en leren binnen onze geloofsgemeenschap. Waarbij ik kerkelijke presentie in de samenleving, daar waar mensen ons nodig hebben, van groot belang vindt. Ik ben dan ook verheugd en dankbaar voor de gelegenheid die ik krijg hier de komende jaren samen met u vorm en inhoud aan te geven. Ik zie er dan ook erg naar uit en hoop u binnenkort te mogen ontmoeten.

*Vrede en alle goeds,
Diaken Kees van Kordelaar*

VAN DE BESTUURSTAFEL

De schoolvakantie is weer voorbij en langzaam start alles weer op. De eerste “grote” viering van het schooljaar was natuurlijk de installatie en presentatieviering van 9 september.



Daarom allereerst een warm welkom voor onze diaken. Het is fijn dat de pastoor weer iemand naast zich heeft en we zijn ook heel blij met de expertise van de diaken. De maand september zal in het teken van kennismaken staan, want er zijn natuurlijk best veel mensen die hij

moet leren kennen. En niet alleen in onze parochie, maar ook in onze buurparochie Heilig Kruis. Voorlopig gaat de diaken in de pastorie van Klazienaveen wonen.

Maar ook andere zaken hebben ons bezig gehouden in de vakantie. Zo bleek in deze periode dat onze website zo verouderd was, dat hij niet meer functioneerde. Tijd voor een nieuwe website. U kunt er van alles verder op in het Klaverblad lezen.

De komende tijd zal het bestuur weer aan de slag gaan met de begroting voor 2024. Het gaat daarbij natuurlijk om de cijfertjes, maar ook om welke plannen hebben we voor 2024. Gelukkig zijn er veel betrokken parochianen die met ons meedenken. We houden u op de hoogte.

HERINNERINGEN KERKBIJDRAGE



Binnenkort worden er weer herinneringen verzonden aan de mensen, die kerkbijdrage hebben toegezegd, maar dit bedrag nog niet (helemaal) hebben betaald. We doen dit natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk, maar ook wij maken fouten.

Krijgt u dus een herinnering en u heeft al betaald of u wilt niet meer betalen? Wilt u ons dan bellen om dit door te geven?

Soms krijgen we ook betalingen binnen, die we niet aan een parochiaan kunnen koppelen en misschien was dat uw betaling wel. Of misschien is het aan de verkeerde parochiaan gekoppeld. Of misschien dacht u het overgemaakt te hebben en bent u het toch vergeten.....

Nogmaals, wilt u bellen als wij u onterecht een herinnering hebben gestuurd? Dan kunnen we het samen oplossen!



Een vreedzaam leven met een stevig dak boven je hoofd in een veilige omgeving en genoeg voedsel voor je gezin en naasten. Voor ons is het heel gewoon, maar voor miljoenen mensen, van Syrië tot Soedan en Colombia tot Oekraïne, is het nog steeds hun ultieme wens. Zij zoeken een weg naar een beter leven, maar vinden die weg vaak niet op eigen kracht.

Oorlog en geweld, armoede, slechte en onhygiënische leefomstandigheden, droogte, ontbossing, discriminatie of gebrek aan toekomstperspectief ...

Er zijn veel redenen waarom mensen uit hun vertrouwde woonomgeving, waar ze vaak al generaties leven, verjaagd worden. In de hoop op een betere toekomst komen deze migranten vaak bedrogen uit. Ze hopen op weg te gaan naar een beter leven. Maar in hun nieuwe omgeving worden ze niet altijd met open armen ontvangen.

Armoede, discriminatie, werkloosheid, psychische problemen en slechte woonomstandigheden komen veel voor bij deze migranten. Ze hebben hun land, dat hun leven was, meestal noodgedwongen verlaten. Vaak kennen ze letterlijk en figuurlijk de weg in hun nieuwe omgeving niet en voelen ze zich onzeker en opgejaagd. Deze mensen moeten zich welhaast door God en alleman verlaten voelen. Maar gelukkig is dat niet zo.

Veel missionaire organisaties trekken zich het lot van deze minderbedeelden aan en zetten zich in voor betere leefomstandigheden en een goede toekomst voor deze mensen. Tijdens de Vredesweek is er extra aandacht voor de hulp en ondersteuning voor deze kwetsbare medemensen.

Mogen zij op onze steun rekenen???

De themavieringen zijn:

16 september om 19.00 uur in Zwartemeer

17 september om 10.30 uur in Emmer-Compascuum

23 september om 19.00 uur in Klazienaveen

24 september om 9.00 uur in Barger-Compascuum.

Tijdens deze viering zal er maar één collecte zijn voor het werk van de vredesorganisatie PAX. Wij hopen dat u het werk van PAX een warm hart toedraagt.

VOM-groep

EEN NIEUWE WEBSITE

Misschien kijkt u niet zo vaak op onze website, want daar gebeurde ook niet zo heel veel meer. Daarnaast was hij ook technisch behoorlijk verouderd. Zoveel zelfs, dat hij niet meer draaide. Gelukkig lukte het om in een hele korte tijd een nieuwe website in de lucht te zetten. Neemt u eens een kijkje op <https://mariahertoginvandrenthe.nl> ?



U vindt op de nieuwe website alle belangrijke informatie. Onder het kopje vieren vindt u de agenda, met alle vieringen. Maar onder het kopje Nieuws vindt u het laatste nieuws.

Ook is er weer het kopje Foto Albums daarin staat de parochiedag 2023 en mogelijk ook foto's van de installatie- en presentatieviering.

Onder het kopje Dienen staat informatie over Vrijwilligers:

onmisbaar voor onze parochie en we zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Onder de knop Begraafplaatsen vindt u al veel over onze begraafplaatsen, maar we gaan ook kijken of we hier ook de mogelijkheid kunnen creëren, dat u zelf een graf op kunt zoeken. Zo proberen we zoveel mogelijk informatie met u te delen.

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN



In het vorige Klaverblad vroegen wij u mee te denken wie de rechthebbende is van een aantal graven, waarvan het grafrecht gaat verlopen. Het is fijn om te merken dat u dat ook doet, want een aantal rechthebbenden heeft zich gemeld, omdat u hen hier op attent gemaakt had. Waarvoor dank.

Helaas heeft onze oproep voor een gastheer/gastvrouw nog geen succes gehad. Het is een mooie taak, want een goed afscheid is heel belangrijk.

Wie helpt ons dat mogelijk te maken?

U vindt de vacature ook op onze website.

Op onze website kunt u ook ons nieuwe project vinden: Verhalen aan het graf.

Het gaat hier om de verhalen van de mensen, die een bijzondere betekenis hebben gehad voor hun dorp of kerk. Wij denken hierbij onder andere aan de pastoors, die begraven zijn op onze begraafplaatsen.



Momenteel zijn op de website al een paar verhalen geplaatst.

<https://mariahertoginvandrenthe.nl/verhalen-aan-het-graf> Van de in rood vermelde graven zijn verhalen beschikbaar; u opent het verhaal door op het grafnummer te klikken.



De betreffende graven worden binnenkort voorzien van een paaltje met QR-code. Een (werkend) voorbeeld ziet u hiernaast. Bezoekers die de code met hun mobiele telefoon scannen komen dan op de pagina van onze site met het betreffende verhaal.

Ook voor u als rechthebbende, is het mogelijk om het verhaal van de overledene te vertellen. U kunt dit doen door het levensverhaal aan te leveren, het liefst met foto's. U kunt hiervoor de tekst van het bidprentje gebruiken of bijvoorbeeld het in memoriam, uitgesproken op de uitvaart. Als richtlijn gaan we uit van één A4-tje per overledene.

U kunt deze mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of als u eerst meer wilt weten, kunt u de parochietelefoon bellen. De parochie behoudt zich het recht voor, om in uitzonderlijke gevallen, een verhaal niet te plaatsen.

WERELD JONGEREN DAGEN 2023

Lieve mede parochianen, wij (Moniek en Janique) willen jullie allen bedanken voor jullie enthousiasme, support en bijdrage naar ons toe, voor onze reis naar de Wereld Jongerendagen in Lissabon. Wij hebben een fantastische reis gehad waarbij wij nieuwe mensen uit het bisdom, uit heel Nederland en uit de hele wereld hebben ontmoet.



Met 1,5 miljoen jongeren hebben wij mogen vieren

dat het katholieke geloof bruist van passie, enthousiasme en geloof. Aan de hand van het thema 'Maria ging op weg met spoed' keerden wij ook weer met spoed terug naar huis, vol inspiratie om onze ervaring over te brengen doormiddel van ons vrijwilligerswerk in deze mooie parochie.

Tijdens de wegzendingsviering op 23 juli, waar wij de reiszegen ontvingen, ontvingen wij ook een 'Maria Hertogin van Drenthe' boekje, om onze verhalen en ervaringen in vast te leggen, hier kunnen belangstellenden t.z.t. onze ervaringen in lezen.

Veel Liefs, Moniek en Janique



BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH



Kerk en Pastorie:

Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compasuum
Telefoon: 0591-349051

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL15 RABO 0104 3049 52

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph*

COÖRDINATIETEAM

Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com

Johan Harbers 06-15185068
Marja Grummel 0591-348843
Aswin Mensen 0591-394583 of 06-40780666

CONTACTPERSONEN

Beheerder begraafplaats: Henk Harmes 06-22480061
Beheerder gebouwen: Aswin Mensen 06-40780666

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie

CONTACTPERSOON BEZORGING

Truus Dijck 06-16387733

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 17 september

Bennie Menzen, Johanna Berken-Middendorp, Joop Suelmann, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

Zondag 24 september

Bennie Menzen, fam. Nijzing-Heller, Joop Suelmann, Lies Griemink-Schulte, Maria Margaretha Feringa-Schulte, Marian Wittendorp-Heller, Mieke Gepken-Rass, Ria Kuhl-Arling, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake.

Zondag 1 oktober

Marie Kuhl-Peters.

De intenties opgegeven voor 8 oktober worden gelezen op 14 oktober

Zaterdag 14 oktober

Annie Greve-Gepken, Bennie Menzen, Hendrik Heller, Joop Suelmann, Maria Margaretha Feringa-Schulte, ouders Feringa-Hake, Sien Menzen-Kuhl, Sienie Heller-Hake, Geert Knol, Gerhard Heinrich Lübbers, ouders Menzen-Kuhl, ouders Pruim-Tiben, Wim Wehkamp.

KOFFIEDRINKEN

Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal.

U bent van harte welkom.



KOSTERS

G. Wolken	0591-349033
M. v.d. Aa	0591-349144
S. Siekman	0591-859762
A. Mensen	0591-394583 of 06-40780666

OUDERENVIERING

Donderdag **12 oktober is er om 14.00 uur** een ouderenviering in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

Als er op donderdag een ouderenviering is, is er geen avondviering.

KOFFIE/THEEMIDDAG



De volgende koffie/theemiddagen zijn op woensdag 4 oktober en 1 november. De koffie /thee staat klaar vanaf 13.30 uur. Iedereen is welkom om een praatje te komen maken.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Op 11 juli

Annie Berken- Middendorp

In de leeftijd van 73 jaar.

Op 2 augustus

Maria Margaretha Feringa- Schulte

In de leeftijd van 84 jaar.



We wensen de families Gods kracht en sterkte toe.

COÖRDINATIETEAM

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, vanuit het coördinatieteam willen wij graag leden van onze locatie die ernstig en/of langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of kennissenkring ziek en tot onze locatie behoort? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven. U kunt dit op de volgende wijze doen:

- Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd@gmail.com
- Doorgeven aan het locatiebureau deze is elke donderdagavond geopend van 18.30 uur-19.00 uur.
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de Pastorie.

SCHOOLVIERING

Dinsdag 26 september om 9.00 uur is de startviering van het nieuwe schooljaar. Daarbij is iedereen welkom om dit samen met de kinderen te vieren. De kinderen vinden het erg leuk als u er ook bij bent.



FELICITATIES

Wij willen iedereen die in deze periode iets te vieren heeft, namens de parochie.



*Van harte
feliciteren*

SAM'S KLEDINGACTIE



De kledingactie staat gepland voor donderdag 12 en vrijdag 13 oktober. U kunt uw kleding op die dagen inleveren tussen 15.30 uur en 19.00 uur bij de garage van de kerk.

JARIG IN DEZE PERIODE

17 sept '38	Dhr. F. Arling
18 sept '45	Dhr. T.K.G.H. Funke
18 sept '47	Mevr. M.B.E. Bos-Trip
19 sept '43	Dhr. J.G. Suelmann
21 sept '46	Dhr. E. Wesselink
21 sept '47	Mevr. A.M.E. Hindriks-Harms
25 sept '38	Dhr. H. Harms
28 sept '37	Dhr. J.H. Kuhl
29 sept '48	Dhr. J.H. Lingenaar
30 sept '35	Dhr. J.H. Berends
30 sept '46	Dhr. B.H. Berken
05 okt '45	Mevr. A.M. de Grijs
06 okt '43	Mevr. M.C. Schoenmaker-Hartmann
07 okt '31	Mevr. M. Hartmann-Soelmann
19 okt '42	Mevr. C.M. Suelmann-Voss
19 okt '45	Mevr. A.M.W. Menzen-Berends
20 okt '41	Mevr. M.A. Arling-Rocks
20 okt '44	Mevr. M.A. Roelofs-Bürmann



Wij wensen u allen een fijne verjaardag.

JUBILEUMBOEKJE



In het weekend van 9 en 10 september hebben we aandacht besteed aan het feit dat het 150 jaar geleden is, dat de St. Josephparochie gesticht werd en dat het 100 jaar geleden is dat de eerste steen werd gelegd voor de St. Josephkerk. Bij het vorige jubileum (125 jaar St. Josephparochie) is er een prachtig boekje uitgegeven, geschreven door Marcel Wehkamp en Herman Feringa. Het is uitgegeven door Drukkerij Drenthe.

We zijn druk bezig om deze te laten herdrukken. Voorwaarde is sowieso dat er genoeg bestellingen voor de herdruk moeten zijn.

Bent u geïnteresseerd in dit boekje, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het locatiebureau of via de parochietelefoon of via de mail van het

secretariaat mariahertoginvandrenthe@gmail.com

Het boekje gaat 19 euro kosten en dit bedrag moet bij aanmelding betaald worden.

 **ZONNEPANELEN**

Vrijblijvend contact: info@rhsolar.nl
www.rhsolar.nl
tel: 06-13071577

RH SOLAR

Advies | Verkoop | installatie



GRASZODEN ZWARTEMEER

ZUIDERVAART OZ.17

TEL: 0591-349088

WWW.GRACOGRAS.NL

**WOONSFEER
HEINE**

&

Decokay

MOOI THUIS IN HUIS

EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS



Kerk en Parochiehuis:

Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL25 RABO 0330 6792 01

*t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus*

LOCATIERAAD

Mailadres: willehadus.mhvd@gmail.com

Beheerder gebouwen:	Erik Meijer	06-51479189
Secretariaat	Allidus Ahlers	0591-354093
	Harry Fecken	06-13468121

CONTACTPERSONEN

Diaconie:	Mariëlle Oost	06-52473357
Liturgie/gemeenschapsofbouw:	Henk Zwart	0591-351105
Catechese:	Jannet Dijck	06-50206237
Beheerder begraafplaats:	Joh Heine	0591-351905

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA

De begrafenisvereniging heeft zelf geen uitvaartleider meer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris/penningmeester van de begrafenisvereniging:
George Mensen: 06-53937990

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zondag 17 september

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling en zoon Herman, Gré van Uem-Mensink, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Joop Kaiser, Ben en Miny Wessel-Bentlage.

Geen viering 23 / 24 sept Intenties worden gelezen woensdag 27 sept

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Herman Spijker, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Marlies Unij-Plagge, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Margaretha Angela Heijnen-Hoezen.

Geen viering 30 sept/01 okt Intenties worden gelezen woensdag 11 okt

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Rudolf Geerts.

Zaterdag 7 oktober

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus Over-Meijer, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Herman Sturre, Taeke Graafsma, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.

Zondag 15 oktober

Rieks Schulte en Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Gerrit en Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, ouders Welling-Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Ben en Miny Wessel-Bentlage.

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ & MISINTENTIES IN

Voor de periode 21 oktober t/m 24 november moet de kopij uiterlijk 29 september ingeleverd worden. Deze datum geldt ook als u misintenties in het Klaverblad afgedrukt wilt zien.



KOSTER VAN DE WEEK

ma 11 sept	t/m	zo 17 sept	José Wessel	06-27369058
ma 18 sept	t/m	zo 24 sept	Margriet Ahlers	0591-354093
ma 25 sept	t/m	zo 01 okt	René Berendsen	0591-353630
ma 02 okt	t/m	zo 08 okt	Diny de Roo	06-27613656
ma 09 okt	t/m	zo 15 okt	José Wessel	06-27369058
ma 16 okt	t/m	zo 22 okt	Margriet Ahlers	0591-354093

CONTACTMIDDAG

Op dinsdag 3 oktober is er weer een contactmiddag. De middag begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering is er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee.

Kom ook eens meevieren, u bent van harte welkom! Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met: Greetje Rengers tel: 06-37228107 of 0591-354229



JAARPROGRAMMA KVE

- di 12 sept** *Jaarvergadering daarna gezellig bingo.*
- di 10 okt** *Burgemeester E. van Oosterhout komt vertellen, wat hij zoal meemaakt als burgemeester van de gemeente Emmen.*
- di 14 nov** *Barry Gepken en vriendin Monique vertellen over hun voetreis naar Jeruzalem.*
- di 12 dec 17.00 uur** *Kerstavond met Kerstliederen en Kerstverhalen en gezellige broodmaaltijd.*
- di 09 jan 17.00 uur** *Nieuwjaarsvisite gezellige avond met partners.*
- di 13 feb** *Notaris S. Fissering van Veen en Veste komt vertellen over testament/levenstestament/nalatenschapsafwikkeling.*
- di 12 mrt** *Cees Stolk bekend van RTV Noord komt met dia's, filmpjes en verhalen over het mooie Westerwolde.*
- di 09 apr** *Diaken Frans Wielens geeft een presentatie over de beroemde schilder Rembrandt.*
- mei - juni** *Uitstapje als afsluiting van het seizoen.*

De bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld.

K.V.E.



LOCATIEBUREAU

do 21 sept	Ans Berendsen
do 28 sept	Tilda Heine
do 05 okt	Adelheid Kuper
do 12 okt	Ans Berendsen
do 19 okt	Tilda Heine



MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR

datum	misdienaar/acoliet	lector
zo 17 sept	Marco Gustin	Janique Dijck
za 7 okt	Marit Gustin	Henriëtte Bolk
zo 15 okt	Willie Dijck	Ria de Vries en Metje Gustin

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 1	25 sept t/m 29 sept
Groep 2	09 okt t/m 13 okt



KERK SCHOONMAKEN

Groep 2	09 okt t/m 14 okt
---------	-------------------

BLOEMVERSIERING

	Greetje Rengers		0591-354229
2	Liezet Mouris	18 sept t/m 01 okt	06-49417006
	Gieneke Greevink		06-11702685
3	Maria Herder	02 okt t/m 15 okt	0591-352363
	Ria Loves		06-18170565
	Lena Mencke		0591-349057
4	Maureen Nie	16 okt t/m 29 okt	0591-346365
	Dorota Maj		06-44353179

OPBRENGST FANCY FAIR



Beste Parochianen, wij hopen altijd op mooi weer met de Fancy Fair, maar deze keer was het een beetje te veel van het goede. We hadden een goede start maar na de middag was het erg warm waardoor de aanloop in de middag wat genviel.

Ondanks de wat lagere opkomst heeft de Fancy Fair toch nog een mooi totaal bedrag van € 2.101,99 opgeleverd!

Wij willen graag alle vrijwilligers en bezoekers, die dit mogelijk hebben gemaakt, van harte bedanken!

De Financiële Commissie

FAMILIEBERICHTEN JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 20 OKT

H. Fuhler	16-09-1941	EC
H.J.M. Poppink	16-09-1944	EC
M.A.A. Hulsebos -Thole	17-09-1944	Emmen
A.M. Jansen-Fuhler	22-09-1945	EC
J.H.A. Thole	24-09-1947	Ter Apel
A.W. Spijker-Arling	25-09-1944	EC
M.A. Meijer-Over	26-09-1928	EC
H.A.M. Römken	29-09-1948	EC
T.A. Geerts-Arends	01-10-1937	Roswinkel
G.A.G. Sturre	06-10-1947	EC
J.C. Rass-van den Berg	12-10-1932	EC
A. Ahlers-Berends	16-10-1944	EC
M.B. de Roo-Berends	16-10-1942	EC
M. Middeljans-Mastenbroek	19-10-1947	EC
G. Hempfen-Kajser	20-10-1936	EC



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

100 JAAR WILLEHADKERK & BRIEF AAN WILLEHAD

De vakantie loopt ten einde, daarom nog even een keer een herinnering over de verhalen van Willehad. Het was even stil omtrent de brieven aan Willehad maar we hebben al een goede start gemaakt en ondertussen zijn er alweer een paar prachtige brieven binnengekomen. We gaan ze verzamelen voor volgend jaar, als we het 100-jarig bestaan van onze kerk vieren. Het zou mooi zijn als we 100 verhalen hebben, van parochianen jong en oud.

Dus: klim in de pen, open de laptop of mail en laat uw herinneringen terugkomen.



Wij willen de brieven graag bundelen tot een mooi tijdsdocument. Iedereen kan meedoen, dus schroom niet. U kunt het mailen naar de parochie lb.willehadus.mhvd@gmail.com

Als u het liever niet op wilt schrijven of als het u niet lukt, dan kom ik graag even bij u langs en samen komen we er vast wel uit. We nemen het verhaal dan op met de telefoon. Om een afspraak te maken om even langs te komen kunt u contact opnemen met: Ans Berendsen tel: 06-27535468

TAXIPASTORAAT



Ik haal in Emmen een man op en deze breng ik rustig naar de taxi. Hij is nogal broos. Op zijn praatstoel gehesen, vertelt hij me dat hij op bezoek gaat naar zijn vriendin. Hij is 2 jaar terug zijn vrouw verloren en zij haar man, beiden zijn ruim in de negentig. Ze kennen elkaar al sinds de lagereschooltijd vertelt hij me en ze hebben altijd contact gehouden. Na verlies van de beide partners hebben ze

besloten om elkaar om de week op te zoeken. Ze gaan vandaag Poëziealbums lezen. Geweldig toch zeg ik hem, mooi man al die oude herinneringen ophalen. Geniet van elkaar. 'Dank je wel voor het fijne gesprek', roept hij me na en duwt me een euro in de hand.

Anders kan het ook gaan, want ik heb reeds twee dames in de taxi zitten als ik een derde wil toevoegen in Nieuw-Buinen. In de omschrijving bij haar naam staat keurig dat ze graag wil pinnen, maar helaas heb ik in deze auto geen pinapparaat. Ik doe de deur van de auto open en ze komt me tegemoet, meteen vragend of ze er als eerste ook weer uit gaat. Daar word ikzelf altijd een beetje kriebelig van, want WMO betekend nu eenmaal dat het risico op combinatieritten groot is en dat vertel ik haar dan ook rustig.

Dan begint ze over het ontbreken van het pinapparaat. Ik had een auto 'moeten' pakken waar er wel één in zat. Bij het woord 'moeten' krijg ik vlekken in de nek en ik vertel haar rustig, dat ik waarschijnlijk een auto bij me heb uit de schoolroutes en dat er geen 100% pin garantie is. De beide andere dames zuchten licht maar ik moet eerst langs een pinapparaat. Maar dan begint het. 'Je hebt een westers accent en daarom doe je zo bijdehand' roept ze me toe. Ik zeg haar dat ik volgens de twee andere dames heel normaal en rustig reageer en dat ze dan maar een klacht moet in dienen. Ik heet Harry en daar is er maar één van. Dat ik een westerling ben weet ik nu wel zeg ik haar, maar woon hier al ruim 20 jaar en ik pas me prima aan. Ik heb zelfs een leuke vriendin uit de provincie Groningen, zeg ik lachend tegen de overgebleven twee dames als ze uitgestapt is. Wat een raar mens', zegt één van hen. 'Laat maar' zeg ik en ik bel even later de planning dat ik de bewuste dame niet meer wens op te halen. Ik laat me immers niet uitschelden of iets aanleunen terwijl ik zelf netjes mijn werk doe.

Toch kan die irritatie wel even aan me blijven plakken daar ik er 100% procent van overtuigd ben dat ik dienstbaar, vrolijk en behulpzaam ben, zowel privé als in mijn werk. Dat hoor ik gelukkig ook vaak terug. Maar dit soort mensen ontmoet je nu eenmaal ook.

Al met al eindig ik wederom met een glimlach.

Alle goeds, Harry

WE ZIJN WEER BEGONNEN

De vakanties zijn weer afgelopen en we zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Voor vele was dat weer even wennen maar voor anderen, met name waarschijnlijk de ouderen onder ons waarvan de familie een aantal weken weg was, is het ook weer fijn.



Ook in onze locatie beginnen we weer. Als u dit Klaverblad ontvangt, is de eerste contactmiddag op 5 september alweer gevierd en dan hebben we onze jaarlijkse rommel- en boekenmarkt op 9 september weer gehouden, hopelijk was het druk en gezellig en heeft het weer wat extra geld opgebracht. De opbrengst wordt gebruikt om wat extra dingen in of rondom de kerk te kunnen bekostigen.

Ook werd op 9 september pastor Karol geïnstalleerd als pastoor voor onze parochie en was de presentatie van diaken Van Kordelaar. Zo hebben we weer 2 voorgangers, wat voor onze pastoor zeker fijn is. En op zondag 10 september hadden we de Oecumenische viering met de PKN-gemeente, waarna aansluitend een eenvoudige lunch.

Er worden weer vergaderingen gepland, koren repeteren weer voor de diverse vieringen, de vele vrijwilligers nemen hun taken weer op en de doordeweekse vieringen worden hervat. Deze vieringen zijn in onze locatie op de 2^e- en 4^e woensdag van de maand. De 1^e zal zijn op woensdag 13 september om 19.00 uur.

Zo beginnen we aan het kerkelijk jaar 2023-2024. Wat het jaar ons brengt ligt nog verborgen maar we werken samen om er weer een mooi jaar van te maken, een jaar waarin we mogen vieren dat onze kerk in 2024 100 jaar bestaat. Samen de schouders er onder, want alleen sámen kunnen we kerk zijn. Een mooi nieuw jaar gewenst!

KOREN

De koren zijn weer begonnen en op de eerste repetitie van het herenkoor konden we gelijk een nieuw koorlid verwelkomen. Mocht u / jij nu denken hé, dat zou ik ook wel heel leuk vinden, dan volgen hieronder de repetitieavonden voor de verschillende koren. Er wordt niet alleen gezongen, maar ook gezellig even een bakkie doen en bijkletsen horen erbij.



Herenkoor St. Caecilia	dinsdagavond	van 19.00 uur tot 20.30 uur
Dameskoor Inter Nos	woensdagavond	van 19.30 uur tot 20.45 uur
Gemengd koor Enjoy	donderdagavond	van 19.30 uur tot 21.30 uur
Kinderkoor Eigen-Wijs	op projectbasis voor een gezinsviering, dit wordt t.z.t. vermeldt in het Klaverblad.	

KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS



Kerk en Locatiebureau:

Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071

Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL30 RABO 0125 7013 30

*t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus*

LOCATIERRAAD

Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com

Frederikus Kuper 0591-314493
Marleen Bauerhuit 0591-349580

CONTACTPERSONEN

Catechese:	Gerda Reuvers	
Diaconie:	Ria Bakker	0591-315252
Gebouwen:	Jan Dobbe	0591-317268
Liturgie:	Albert Bruinewoud	0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS

Website: www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres: leden@uitvaartzorgics.nl
Tel: ledenadministratie: 06-28660516

MELDEN BIJ OVERLIJDEN

Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
E. Seubers-Wittendorp 06-38965889 of 0591-707101 of b.g.g.
H.J. Harmes 0591-394528 of 06-22480061

Weekend 16 / 17 september

Geen viering in Klazienaveen

Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters.

Zaterdag 23 september

Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Johannes Martinus Knecht en Anna Geertruida Middendorp, echtpaar Muller-Wesseling, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, ouders Peters-Suelman, Christina Wessel-Hemelt, Johan Gerard Hake, Anna Helena Lambers-Gerfen, Johannes Henderikus Schulte.

Zaterdag 30 september

Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Hennie Soelman, Anna Helena Lambers-Gerfen, Johannes Henderikus Schulte.

Zondag 8 oktober

Johan Bernard Cosse en Maria Margaretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Louis en Truus Wittendorp-Geels, Lenie Bleijswijk-Heller, Johannes Henderikus Schulte

Zondag 15 oktober

Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor Middelkoop, Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Alberta Agata Hendrikson-Germes, Joop Wubkes en Stien Wubkes-Velt, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, ouders Peters-Suelman, Toon Loves en Annie Loves-Tholen, Johannes Henderikus Schulte.

Er zijn opgegeven intenties een week verplaatst. Dit is omdat er enkele weekenden geen mis wordt opgedragen in onze kerk. Als er in het weekend maar op 1 locatie een dienst is, dan worden de intenties op die locatie gelezen.

OUDERENVIERING



Op woensdag **4 oktober om 14.30 uur** is er een viering in **de Dillehof**.

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN



Dinsdag 19 september is de volgende contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering begint om **14.00 uur**. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060.
De volgende datum is 17 oktober.

Iedereen is welkom!

Leo Mensen

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG)

Op dinsdag **26 september** is er weer kaarten in de parochiezaal om **13.30 uur**. Als u geen zin hebt in kaarten maar wel in een ander spelletje kan dat ook. Denk hierbij aan Rummikub, sjoelen of een ander spel.

Iedereen is van harte uitgenodigd, u hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet de Munnik tel: 0591-621543 of

Miny Hoge tel: 0591-314558



KOSTER VAN DE WEEK

18 sept	t/m	24 sept	H. Beukers	0591-315725
25 sept	t/m	01 okt	A. Peters	0591-313627
02 okt	t/m	08 okt	J. Lohuis	0591-313286
09 okt	t/m	15 okt	H. Beukers	0591-315725
16 okt	t/m	22 okt	A. Peters	0591-313627

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK

za 23 sept	G. Tobben	0591-317515
za 30 sept	G. Timmerman	0591-317726
zo 08 okt	A. Verdel	0591-312976
zo 15 okt	A. Heijnen	0591-315653



OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL



De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

op 28 juli

Anna Helena Lambers-Gerfen

89 jaar

op 26 augustus

Johannes Henderikus Schulte

Hennie
87 jaar



op 29 augustus

Johann Heinrich Peters

Hein
93 jaar

ROOSTER LECTOR – ACOLIET

Datum	Lector	Acoliet
za 23 sept	G. Lambers	J. Lohuis
za 30 sept	G. Drent	S. Karstenberg
zo 08 okt	M. Heijnen	H. Slip
zo 15 okt	B. Menzen	H. Maatje

Zondagmorgen is de viering **om 9.00 uur**,
In de donderdagavond vieringen is
S. Karstenberg acoliet.

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474 Albert tel: 06-44720966

FELICITATIES

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.

Mw. Soelman-Knegt

Dhr. J. Pol

Mevr. A.M.H Veldman-Berben

Dhr. J.A.B. Reuvers

Dhr. J.J. Mensen

Dhr. J.H. Meijer



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via e-mail: lb.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het locatiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.

AGENDA VRIJWILLIGERS

Dinsdag 26 sept 14.00 uur Omzien naar elkaar.

NIEUW REDACTIELID KLAVERBLAD

Zoals u in het vorige Klaverblad heeft kunnen lezen, is Renate Harkema gestopt met haar werk als redactielid. Gelukkig heeft Ellen de Munck-Heijnen zich aangemeld als nieuw redactielid van het Klaverblad.

Wij wensen haar veel succes met de redactiewerkzaamheden samen met Anne-Marie Dobbe.



DE PERENBOOM DRAAGT VRUCHTEN



In november 2020 hebben alle locaties in onze parochie een perenboom van de Bisschop gekregen. Wij hebben deze boom op onze begraafplaats geplant. Hij groeit nabij de urnentuin en de urnenmuur.

De boom is in bijna 3 jaar gegroeid tot een boom van twee meter en draagt zelfs twee peren! Of eigenlijk moeten we zeggen droeg twee peren. Toen de foto gemaakt is, was inmiddels één peer ten prooi gevallen aan de honger van vogels en lag aangevreten op de grond.

We willen bij deze nogmaals onze bisschop hartelijk bedanken voor de gift en willen hiermee laten weten dat hij in goede gezondheid verkeerd.

DE TUIN EN TUINONDERHOUD

Door het natte weer en op zijn tijd een zonnetje ziet de tuin van de Heilige Henricuskerk er prachtig uit! Uiteraard mede dankzij het onderhoud.



OVERWEGING - LEVEN

Wat me het meest verbaast bij de westerse mens is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen. Vervolgens offert hij het geld weer op om zijn gezondheid te herstellen.

En dan is hij weer bezorgd over zijn toekomst, dat hij niet geniet van het heden, met als gevolg dat hij niet in het heden, maar ook niet in de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft alsof hij nooit heeft geleefd.

Dalai Lama

MGA

Geluid - Licht - Beeld

Uw specialist op het gebied van
audiovisuele oplossingen voor uw event.

- Concert-techniek
- Festivals
- Spraakversterking
- Grootbeeldprojectie
- Objectverlichting
- Tijdelijke stroomvoorziening
- Podia
- En nog veel meer!

Wij werken enkel met materialen van de
hoogste kwaliteit. Dit in combinatie met
ruim ervaren gekwalificeerde technici.

Contact:

Tel: 0591-352976/06-50880082 óf via
mail op info@mgasoundrentals.nl



Willie en Jannet Dijk
Kanaal A NZ 100
Emmer-Compasuum
Tel: 06-50206237



BESTEL UW B(R)OODSCHAPPEN



Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge
Donderdagmorgen: Emmer-Compasuum
Donderdagmiddag: Ter Apel
Vrijdagmorgen: Zwartemeer
Vrijdagmiddag: Musselkanaal
Zaterdagmorgen: Emmer-Compasuum



Bel voor een afspraak
06 - 27337930

Ambulant Medisch Pedicure Miny Stoffers

Komt voor uw voetproblemen bij u thuis

Ook voor diabetische en reumatische voet
Samenwerking met podotherapeuten

Ik werk met een privacy policy



ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Kerk en Locatiebureau:

De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144



Website: mariahertoginvandrenthe.nl

Voor alle betalingen:

NL81 RABO 0330 6858 56

t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER

Mailadres: antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

Jan Siebers tel: 0591-313282
Bertha Heidotting tel: 06-55335742

CONTACTPERSONEN

Kashouder:	Luuk Ronde	tel: 0591-316208
Reservering parochiezaal:	<i>Zelf regelen in agenda in de keuken van de kerk</i>	
Catechese:	Marianne Keurs	tel: 06-21979850
Liturgie:	Bertha Heidotting	tel: 06-55335742
Diaconie:	Jan Siebers	tel: 0591-313282
Waarn. beheerder begraafplaats:	Henk Harmes	tel: 06-22480061
Fonds Uitvaart Voorziening:	Annet Harms	FUV.mhvd@gmail.com

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU

Mailadres: lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

BEZORGING Klemstrook 37 tel: 0591-313585

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR

Zaterdag 16 september

Pa en ma post, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Tineke Groenen, Willem Walda, Haine Peters.

Zondag 24 september

Willem Walda, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Zondag 1 oktober

Tineke Groenen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Willem Walda.

Zondag 8 oktober

Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

Weekend 14 en 15 oktober geen viering in Zwartemeer

deze misintenties worden gelezen **zondag 15 oktober** in de kerk van Klazienaveen.

Tineke Groenen, mevr. Sandten-Suelmann, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.

OUDERENVIERING WOENSDAG 27 SEPTEMBER IS VOOR IEDEREEN



Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken

Voor eventueel vervoer kan men bellen:



Dinie Rink-Van Ommen
Gretha Suelmann



0591-316772
0591-315298



BLOEMVERSIERING



*Mieke Schepers
Tinie Rocks*



KOSTER VAN DE WEEK

11 sept	t/m	17 sept	Tiny Smit	0591-313472
18 sept	t/m	24 sept	Jan Knol	0591-316578
25 sept	t/m	01 okt	Luuk Ronde	0591-3162 08
02 okt	t/m	08 okt	Jan Siebers	0591-313282
09 okt	t/m	15 okt X	Jan Siebers	0591-313282
16 okt	t/m	22 okt	Tiny Smit	0591-313472

X = Deze week **geen** weekendviering in Zwartemeer.

ACOLIETEN



16 sep		Jan Siebers
24 sep		Jan Siebers
01 okt	DoP	Bertha Heidotting
08 okt		Jan Siebers
15 okt		Geen dienst in Zwartemeer

LECTOREN

16 sep		Bertha Heidotting
24 sep		Jan Siebers
01 okt	DoP	Annie Bartels
08 okt		Bertha Heidotting
15 okt		Geen dienst in Zwartemeer



ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient van de parochie door middel van een bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.

Jan Siebers  0591-313282
Tiny Klein  0591-393425



U kunt ook aanvragen via de parochie telefoon tel: 06-51751592

FAMILIEBERICHTEN

Overleden



Op 12 augustus 2023

Johannes Wilhelmus Walda (Willem)

In de leeftijd van 77 jaar.

De Doorlaat 24 7894 GA, Zwartemeer

Dat hij mag rusten in vrede.

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!!

Van 28 t/m 29 september

staat de papiercontainer bij de Banier!!

(De container wordt de 29^e rond 13.00 uur gehaald.)



*Breng uw oud papier naar de Banier.
De opbrengst komt ten goede aan
de kinderen van de Banier.*



Buitenschilderwerk kerk

Het buitenschilderwerk van onze kerk is inmiddels afgerond. De buitendeuren, kozijnen, regenpijpen en geverfde stukken muur zien er weer fleurig en fris uit.



Onderhoud parkeerplaats naast de kerk



De grote parkeerplaats naast de kerk wordt zowel door kerkgangers als door bezoekers van de sporthal gebruikt om hun auto te stallen. Soms zien we dat er ook andere grote voertuigen daar worden gestald. Gelukkig is de bestrating van dien aard dat er geen diepe sporen zijn ontstaan.

De randen van de parkeerplaats bestaan uit beplanting en stroken grond. Doordat er geen onderhoud wordt gepleegd aan deze stroken gaat de parkeerplaats er steeds meer verwaarloosd uitzien. En dat wordt nog versterkt doordat er ook steeds meer gras en onkruid groeit tussen de straatstenen. De parkeerplaats is absoluut geen visitekaartje meer voor onze kerk. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die nabij de kerk woont en het onderhoud van en rond de parkeerplaats op zich wil nemen.

Maria Hemelvaart

Op 15 augustus was de viering van Maria Hemelvaart voor de hele parochie in onze kerk. De viering was op een dinsdagavond en om die reden was de belangstelling best wel redelijk. Voorafgaand aan de viering werd de rozenkrans gebeden en dat is natuurlijk met al de Weesgegroetjes heel toepasselijk bij Maria Hemelvaart.

Eigenlijk is de naam Maria Hemelvaart theologisch niet juist. Want de Hemelvaart hoort alleen bij Jezus Christus. Jezus Christus is rechtstreeks naar de Hemel opgestegen. Maria is door God opgenomen in de Hemel en vandaar dat de juiste benaming eigenlijk Maria Tenhemelopneming moet zijn.



Komkommertijd

Vanwege gebrek aan nieuwtjes leek het mij leuk om het volgend verhaaltje van Marinus van de Berg onder uw aandacht te brengen.

Heimwee vervuld

Er was eens een jongeman die aanklopte bij een oude vrouw. Het gebeurde in die dagen steeds vaker dat jongeren te rade gingen bij oude mensen. Er begon een nieuw besef door te breken, namelijk dat er in de ouderen wijsheid kan leven.

Deze oude vrouw leidde een bescheiden teruggetrokken leven, hoewel ze goed op de hoogte was van de vragen waarmee mensen van haar tijd kampten. Ze wist hoeveel mensen op zoek waren naar echt geluk en ware levenszin. Ze wist hoeveel mensen op zoek waren naar tekens van hoop en liefde.

Het opvallende van deze vrouw was dat zij niet met haar wijsheid te koop liep. Ze was geen betweter die op alles een antwoord had. Ze verstond de kunst - die in die dagen zeer zeldzaam was - van het aandachtig luisteren.

De jongeman nu die bij haar aanklopte, stelde haar de vraag: "Kunt u mij ook vertellen wanneer en hoe het Rijk van God zal aanbreken? "

Het was een opmerkelijke vraag, want het leek erop dat nog maar weinig mensen op zoek waren naar het Rijk van God. De meesten zochten zichzelf en stelden zich tevreden met kortstondig geluk.

De oude vrouw keek de jongeman aan met zachte ogen en vroeg: "Vanwaar komt jouw heimwee naar God? "

De jongeman dacht een moment na. Toen zei hij: "Ik zie zoveel verdriet om mij heen. Ik zie hoeveel mensen zoeken naar verdoving om het uit te houden in deze wereld. Ik zie zoveel verval. Ik word er soms wanhopig en moedeloos van. Ik ben soms bang mijn levensmoed en mijn levensblijheid te verliezen."

De oude vrouw zag hoe het leven van deze jongeman getekend was door teleurstelling en tegenslag, maar ze hoorde ook zijn verlangen, zijn heimwee naar een nieuwe toekomst. Opnieuw was het stil. De oude vrouw overwoog de vraag van de jongeman.

Toen zei ze: "Ik voel jouw ongeduld. Jouw ongeduld komt voort uit onmacht. Jij zou het Rijk Gods zelf tot stand willen brengen."

De jongeman voelde zich aangesproken in het hart. Hij zei na een korte stilte "U raakt mij. Als het in mijn macht zou liggen, dan zou ik dat willen. Maar die macht bezit ik niet. Ik bezit nauwelijks macht in deze wereld. Ik heb geen macht in de politiek en ook niet in de kerk. Ik voel me vaak als een klein lichtje dat nauwelijks wordt opgemerkt."

De oude vrouw kreeg tranen in haar ogen bij het luisteren naar de jongeman. Ze zei: "Luister goed naar jezelf. Je zegt, dat je geen macht hebt in deze wereld. Je zegt dat je je voelt als een klein lichtje. Ga zorgvuldig om met jouw licht. Het is kostbaar. Jouw licht kan het duister verlichten. Jouw licht kan het begin zijn van een groter licht".

"Is dat dan het Rijk Gods?, vroeg de jongeman die het bijna niet kon geloven. "Je raadt het", zei de oude vrouw. "Het Rijk Gods begint ook in jou. Jij kunt een licht zijn. Jij kunt groeien in menselijkheid en aandacht. Jij kunt groeien in genegenheid. Menselijkheid, aandacht en genegenheid zijn het Rijk Gods".

De woorden van de oude vrouw troffen hem diep. En toen hij bij haar weg ging voelde hij nieuwe levensvreugde en blijheid. Hij wist nu dat het Rijk Gods niet komt met macht, maar het komt in de kracht van de weerloze liefde. Hij begon nu de woorden te verstaan die hij gelezen had in het boek met het goede nieuws. Het Rijk Gods begint als een mosterdzaadje. Als je erin gelooft en het niet verwaarloost, groeit het, zelfs terwijl je slaapt.

Toen de oude vrouw, aangekomen op hoge leeftijd, stierf, zeiden de mensen dat er een tevreden lach was op haar gezicht en dat er licht uit haar ogen straalde. Zij stierf in vrede. De jongeman die haar had ontmoet, wist waarom de oude vrouw in vrede stierf. Haar heimwee was nu vervuld.

JS



Gods kracht..... Geeft je de energie dat je alles aan kan.
Gods kracht..... Voorziet in tijd van nood.
Gods kracht..... Zegt je maak gebruik hiervan.
Gods kracht..... Zegt wees niet bang.
Gods kracht..... Zegt ik geloof in jou.
Gods kracht..... Geloof ook in mij.
Gods kracht..... Ik maak je sterk.
Gods kracht..... Je bent mijn meesterwerk.
Gods kracht..... Leidt tot overwinning.
Gods kracht..... Vecht tegen al het kwade.
Gods kracht..... Geeft je wijsheid.
Gods kracht..... Houdt je weg van onzekerheid.
Gods kracht..... Zegt ik blijf je trouw.
Gods kracht..... Zegt ik hou van jou.
Gods kracht..... Zegt je bent niet alleen.
Gods kracht..... Is overal om je heen.
Gods kracht..... Laat deze toe in je leven.
Zodat ook jij Gods kracht verder kunt geven.



COLUMN VAN DE BISSCHOP - ' Esta es la juventud del papa! '



Zo klonk de *yell* bij de Wereldjongerendagen van Lissabon: 'Dit is de jeugd van de paus'. De jeugd was enthousiast en haalde als het ware een held binnen. Toen wij na twee dagen de Portugese Camino (pelgrimsweg) naar Santiago de Compostela gelopen te hebben in Lissabon aankwamen, bekreep me het gevoel dat ik op een muziekfestival was terecht gekomen. Zoiets dat tegenwoordig regelmatig in het

Stadspark van Groningen plaatsvindt. Harde muziek en groepen jongeren die de stad doorkruisen om naar het festivalterrein te trekken. Toch was dit heel anders.

Honderduizenden jongeren verzamelden zich in Lissabon om God, Christus, paus Franciscus en elkaar te ontmoeten. Er waren geen drank- en eettentjes op de activiteitenterreinen en de boodschap was uitdrukkelijk christelijk. Onze bisdomreis was geen vakantiereisje en dat is het ook niet geworden. Naast de vieringen met de paus hadden we onze eigen catecheses en gebedsmomenten, heel natuurlijk en spontaan vervlochten in het dagprogramma. Veel jongeren hebben ook de mogelijkheid benut om (voor het eerst) te biechten en kennis te maken met het getijdengebed van de Kerk. Met alle andere 1000 Nederlanders kwamen we driemaal bij elkaar voor zang, catechese en dialoog in het kader van het synodaal proces. Dagelijks vierden we de eucharistie met de aanwezige Nederlandse bisschoppen.

De Wereldjongerendagen zorgden ervoor dat deelnemers beter en meer over het geloof zijn geïnformeerd, dat het geloof door te bidden kon indalen in hun hart en dat het met het leven zelf is verbonden. Geen eenzijdige geloofsoverdracht en informatieverstrekking, maar geloofsbeleving en geloofservaring samen met leeftijdsgenoten uit eigen land en de hele wereld.

Het waren twee zware weken. De eerste dag was het 25 km wandelen op de Camino met motregen de hele dag. Op de zaterdag voorafgaand aan de slotvieringen wandelden we naar het centrale *Campo da Graça* in de hete zon te midden van steeds meer jongeren die allemaal door die ingang moesten. In totaal een miljoen WJD-deelnemers! Maar bovenal is er veel voldoening bij onze hele bisdomgroep. Ik ben heel dankbaar dat ik zelf twee weken dagelijks met de jongeren van ons bisdom kon optrekken.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

ONTMOETINGS DAG IN HOOGEVEEN voor mensen die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit najaar op DONDERDAG 19 oktober 2023 van 10.00 - 15.30 uur in de parochiezaal te Hoogeveen (adres: Blankenslaan Oost 2A, 7901 BE)

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn. Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van € 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Tot 11 oktober 2023 kunt u zich opgeven bij: Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiusingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email: I.winter@bisdomgl.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Dhr. H.J.M. Steentjes
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker
Mevr. M.H.A. Steen-Blom
Dhr. T. Groen

tel. 06-50462220
tel. 0599-587331
tel. 0516-850820
tel. 0527-202535

Na opgave ontvangt u rond 12 oktober 2023 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Hoogeveen is per bus en trein bereikbaar. Voor meer informatie over vervoer kunt u contact opnemen met:
mw. L. Winter
e-mail: I.winter@bisdomgl.nl
tel: 050-4065888



Mijn God,



*Mijn God, ik ging zovele wegen.
Na elke bergtop weer een dal
waar zon en maan niet schijnen
en duisternis tot voedsel dient.*

*Mijn God, ik ging zovele wegen,
altijd hoger, dieper dan voorheen
en steeds was daar Uw engel
als een wacht, wijzend, zeggend
'draag Mijn zegen mee'.*

*Mijn God, ik ging zovele wegen.
Riep uit de diepte U
en kreeg een antwoord,
onvermoed en ongekend,
als een geleide
naar de wereld van het licht.*

*Mijn God, ik ging zovele wegen,
nooit alleen, maar werd gedragen
door Uw liefde genezen
en aan het licht gebracht.*

*Mijn God, ik ging zovele wegen
voor ik U vond
mijn herkomst en bestemming.*